



Mariakerk Bussum
Sint Vituskerk Naarden

RK Parochie van de H. Drie-eenheid

Klankkleur



10^e jaargang – nr. 7

Kerst

Inhoudsopgave

Actie Kerkbalans.....	7
Proep aan alle kinderen	8
Volkskerstzang in Mariakerk.....	9
Adventsactie	12
Kerstconcert Participatiekoor - Het Gooi.....	18
Kerstvieringen in de St. Vituskerk.....	20
Kerstvieringen in de Mariakerk.....	21
De Lichtjestocht	22

Parochiewijzer		Telefoon
Parochie secretariaat	Ans Baaij en Brendy Blikendaal ma. en di. 09:00 – 13:00 uur do. en vr. 09:00 – 13:00 uur Email adres: secretariaat@h-drieeenheid.nl Website: www.h-drieeenheid.nl	69 31 591
Noodnummer	Tijdens kantooruren: Buiten kantooruren:	69 31 591
Pastoor	Pastoor Sandor Koppers Pastoor Elroy Kaak	06 29 132 792
Parochiebestuur	Voorzitter: Pastoor Sandor Koppers vicevoorzitter: Alex Goûtier secretaris: Machteld van den Brink penningmeester: Alex Goûtier leden:	
Giften	rekeningnr.: NL 02 RABO 0372240526	
Vertrouwenspersoon PCI	Marlène Potjer	06 46 395 060
Mariakerk	Brinklaan 42, 1404 EX Bussum	69 31 591
Vituskerk	Turfpootstraat 3, 1411 ED Naarden	69 43 588
Redactie "Klankkleur" Kopij-aanlevering Grafische vormgeving	Peter Grol, Noud Lantman, Jeanine Peijnenburg klankkleur@h-drieeenheid.nl Karin Veen, Annelies Elfrink, Vincent Veen	

Bezoek: Indien u graag bezoek wilt of u weet iemand die bezoek wil ontvangen in het ziekenhuis of thuis, laat dit dan weten aan het parochie secretariaat.



Woordje van de pastoors

De eerste indrukken...



Sinds begin oktober zijn wij, pastoor Elroy Kaak en pastoor Sandor Koppers, als nieuwe pastores benoemd in de parochies van Naarden, Bussum, Blaricum en Huizen. Samen met kapelaan Mikel Palić vormen wij het pastorale team van deze kerkgemeenschappen. Pastoor Nico van der Peet blijft in eerste instantie gericht op de basiliek in Laren. Voor ons beiden is de overgang naar dit deel van het Gooi best wel groot. Pastoor Elroy Kaak heeft een aantal jaren in Hilversum gewerkt met de problemen die bij deze stad horen en pastoor Koppers heeft vele jaren in het andere deel van het dekenaat, in Almere en Zeewolde gewerkt. En zeker wat betreft de parochies in Zuidelijk Flevoland is er een levensgroot verschil. Er is daar mede door de toename van het aantal gelovigen uit andere delen van de wereld een groeiende en vitale gemeenschap ontstaan.

Maar rijdend door de straten van Bussum zien we ook hier een levendige en multiculturele samenleving ontstaan. Velen van de nieuwkomers hebben ook een christelijke en vaak katholieke achtergrond en willen graag trouw blijven aan hun geloof en hun kerk. Aan ons dus de uitdaging om verbinding te zoeken met hen en vanzelfsprekend met alle hier woonachtige mensen. Want nu we het 100 jarig bestaan hebben gevierd van de prachtige Mariakerk kunnen we wel concluderen dat deze gemeenschap ondanks haar krasse leeftijd nog zeker toekomstmogelijkheden heeft. De Mariakerk biedt als kerkgebouw een schitterend decor voor een warme gemeenschap met een goed verzorgde liturgie. Alles aan dit gebouw is daarop gericht. Het prachtige altaar van Maria van Altijddurende Bijstand, de schitterende schilderijen in de apsis en boven de biechtstoelen, de

kruiswegstaties en niet te vergeten het prachtige orgel. Een gemeenschap die zo'n tempel mag beheren, mag zich zeker rijk rekenen. Deze gemeenschap heeft goud in handen!

Wij zullen daar als de nieuwe priesters in deze parochie van de H. Drie-eenheid absoluut ons steentje aan bijdragen. Door middel van inspirerende en goed voorbereide vieringen in samenwerking met de koren en lectoren, misdienaars en koster, maar ook in samenwerking met tal van andere vrijwilligers voor en achter de schermen, willen wij ons uiterste best doen om deze gemeenschappen tot levendige en warme gemeenschappen te maken die de hedendaagse samenleving iets te bieden heeft.

We hebben daarbij iedereen nodig. In dit kader willen wij dan ook in het bijzonder mevrouw Marlène Potjer noemen. Vlak voor het vertrek van onze voorganger pastoor Carlos Fabril heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen mevrouw Potjer en hem en twee leden van het bestuur. Er is toen afgesproken dat mevrouw Potjer niet meer als lekenvoorganger in de Mariakerk maar op een andere manier haar talenten en bekwaamheden in blijft brengen in onze parochiegemeenschap. Zij blijft parochianen bezoeken die dat op prijsstellen en zij zal desgewenst ook hun uitvaart verzorgen. De Kruisweg op Goede Vrijdag heeft zij ook jarenlang verzorgd en hier zou zij ook graag mee doorgaan. Wat ons betreft is dat akkoord. Evenals haar contacten met het basisonderwijs en haar contacten met verpleeghuizen. Wij willen hiermee

nogmaals benadrukken dat wij niemand afschrijven of wegsturen. Wij zijn samen Kerk en we worden ieder op zijn of haar terrein uitgenodigd om mee te doen. En daarom zijn we ook veel dank verschuldigd aan mevrouw Potjer en vele anderen.

Maar we kunnen ook niet ontkennen dat er niets gaat veranderen. Wij, als nieuwe pastores, hebben onze eigen charisma's en ervaringen, onze eigen achtergronden en verwachtingen. Deze zouden wij graag in willen brengen in de gemeenschappen van Naarden en Bussum en van Blaricum en Huizen. Wij zien er naar uit om samen met u, met jong en oud, met nieuwkomers en met mensen die hier al jaren wonen en verantwoordelijkheid hebben gedragen, de kerk klaar te maken voor de komende jaren. We hebben net het eeuwfeest van de Mariakerk gevierd. Onze blik kan helaas niet zo'n tijds-spanne overzien, maar we kunnen ons wel focussen op het komende decennium.

Doet u met ons mee?

Wij wensen u en de uwen een zalig Kerstfeest.

Met vriendelijke groet,

Pastoor Elroy Kaak en pastoor Sandor Koppers



Maria en Vitus in beeld



Ruim een jaar na de presentatie van het plan Maria en Vitus in Beeld, werden alle inspanningen om het plan vorm te geven bekroond met een mooie jubileumviering op 3 november in een volle Mariakerk. De feestelijke Hoogmis met Mgr. Hendriks als hoofdcelebrant, kreeg een gouden randje: de uitreiking van de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice, die aan Herman Ramaaker werd toegekend voor zijn uitzonderlijke verdiensten voor onze kerk als hoofdkoster. In grote ontroering nam hij deze bijzondere onderscheiding van de bisschop in ontvangst.

Feestschrift

Aansluitend vond de uitreiking plaats van het fraaie Jubileummagazine: 'Honderd jaar Mariakerk'. Het eerste exemplaar werd door vicevoorzitter Alex Goûtier overhandigd aan de bisschop, aan burgemeester Han ter Heegde en aan de schrijver, Eric Bor. De geschiedkundige Bor gaf een mooie toelichting op het eerste deel van het magazine, waarin de totstandkoming van de kerk is beschreven. Het 'feestschrift' werd na een gezellige

en smakelijke lunch door de vele aanwezigen in de kerk zeer positief ontvangen.

'Na 100 jaar tijd voor verandering'

De Mariakerk stond een dag voor het feest in de spotlights met een pagina-grote reportage in de zaterdageditie van de Gooi en Eemlander.

De centrale boodschap in het uitgebreide interview met pastoor Koppers en vicebestuursvoorzitter Alex Goûtier was dat we de kerken meer open willen stellen. Dat we naar buiten treden met de boodschap die ook mede geïnterviewde parochiaan Lia van der Flier benadrukte: "Het gaat om de mensen en het vieren van de blijdschap."

Burgemeester Han ter Heegde haakte hierop in met zijn betrokken woord dat hij sprak na de uitreiking van het Jubilum magazine. Hij uitte zijn dankbaarheid voor de rol die wij als kerk hebben vervuld met vele caritas activiteiten. Zijn vorige oproep was om hier ook in deze tijd weer invulling aan te geven en daarbij de blijdschap van het geloof te verkondigen.



‘Samen erop uit’

Ook onze nieuwe pastoors Sandor Koppers en Elroy Kaak refereerden hier aan in de zeer geslaagde en goed bezochte kennismakingsbijeenkomst in de Sloep op 13 november. Zij verklaarden zich



zeer gemotiveerd om samen met de parochiegemeenschap de ingeslagen koers voort te zetten en de kerken meer open te stellen. Met de troost en bijstand van Maria kunnen we als kerk iets betekenen in deze tijd, waarin veel mensen geestelijk in de knel zitten. ‘Samen erop uit’ is de uitdaging voor de toekomst van onze parochie en voor de kerk als geheel. Onze blik naar buiten richten en getuigen van de blijde boodschap om zo nieuwe mensen in onze kerken te verwelkomen. Er wordt hiervoor zelfs gedacht aan een maandelijkse Engelstalige mis waarmee we de jongere generaties uit de internationale gemeenschappen kunnen aantrekken. Het was een gezellig samenzijn waarin ook het communio gevoel werd gevoed.

Jubeljaar

Nu we het einde van dit jubileumjaar naderen, is de uitdaging om ook in het komende jaar weer mooie activiteiten te ontplooiën. Het Jubeljaar is hiervoor een uitgelezen kans. Ik nodig u graag uit uw wensen of ideeën om van het Heilige jaar iets bijzonders te maken, aan ons kenbaar te maken. Ik doe hierbij een bijzonder beroep op de gemeenschap van Naarden. Laten we na alle aandacht voor de Mariakerk proberen om in het komende jaar ook de Sint Vitus meer voor het voetlicht te brengen met nieuwe activiteiten.

Hoe mooi om in het Jubeljaar als parochiegemeenschap weer actief te zijn en er samen op uit te trekken.

Maria Arisz

P.S. Op onze website staat een uitgebreid verslag met meer foto's van de jubileumviering: heid.nl/nieuws/jubileumviering

P.S. Op onze website staat een uitgebreid verslag met meer foto's van de jubileumviering: heid.nl/nieuws/jubileumviering



Parochianen maken kennis met de pastores

Zo'n ruim 50 parochianen waren bijeen in de Sloep, de ontmoetingsruimte van de Koepelkerk, om kennis te maken met onze pastores. Het werd een geanimeerde bijeenkomst. Hierbij enkele punten die besproken werden.

De pastores Sandor Koppers (61) en Elroy Kaak (47) introduceerden zichzelf door te vertellen over hun beider late roeping tot het priesterschap en hun werkzaamheden als priester. (zie ook hun introductie in de Klankkleur van 16 oktober jl.)

Er werd gevraagd naar hun ervaringen, onder andere:

- Hoe kun je de parochie open te stellen voor geïnteresseerden van buiten de Kerk. Als parochie zou je attent moeten zijn op nieuwe gezichten die de Kerk bezoeken, hen aan te spreken en vooral te luisteren.

Paus Franciscus haalt deze tekst aan bij de slotbijeenkomst van de Synode; 'Jezus zegt tot zijn leerlingen: "Ik noem u geen dienaars meer, maar u heb ik vrienden

genoemd" (Joh. 15, 15)'. Hij roept ons op tot vriendschap met Hem en met elkaar.

- Zijn er al ideeën om binnen onze kerkgemeenschappen daar vorm en inhoud aan te gaan geven? Het is eind oktober naar buiten gebracht, met alle veranderingen in onze parochie erg kort tijd om al actief op te nemen in een actie plan.

De pastores vroegen de aanwezigen naar ideeën die we samen zouden kunnen uitwerken de komende periode. Naar aanleiding hiervan het volgende als resultaat:

Jongeren vieringen

Engelstalige Vieringen.

Helpen met Nederlandse Les

Openstellen prachtige kerkgebouwen.

Open Monumentendag

Betrekt RK bewoners bejaarden centra bij de kerk

Behoud R.K. erfgoed.

Gezamenlijke ziekenzalving

Wilbert van Waes



Actie Kerkbalans

Kerkbalans is een landelijke campagne en initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Evangelische Broedergemeente en de Oud-Katholieke Kerk. Met meer dan 2.000 deelnemende kerken is het de grootste fondsenwervende actie in Nederland. Parochies en gemeenten hebben de financiële bijdrage van hun leden nodig om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving.

Wanneer ontvangt u van ons de brief voor uw (periodieke) schenking?

Als vanouds brengen onze bezorgers de brief gelijktijdig met het parochieblad Klankkleur.

Deze zullen in week 4 van januari 2025 worden afgeleverd. Tevens zal in de 1^e week van januari alle informatie over Kerkbalans op de website www.h-drie-eenheid.nl te vinden zijn.



Nieuwe Klankkleur

Per januari ontvangt u van ons een volledig vernieuwde Klankkleur. Door de samenwerking met kerkblad drukkerij de Zalige Zalm bieden wij u een aantrekkelijk en full colour parochieblad.

Professioneel van opmaak, meer ruimte voor tekst en beeldmateriaal. Bovendien

kunnen wij gebruik maken van een ruim aanbod van artikelen en beeldmateriaal. Denk aan Bijbelverhalen, kinderpagina, columns bij het kerkelijk jaar, gebeden enz. Wij wensen u alvast veel leesplezier.

Alex Goûtier

Oproep aan alle kinderen

Hallo allemaal,

Het is alweer bijna Kerstmis. Kerstmis is altijd een feest van gezellig samenzijn en lekker eten en drinken.

Maar het is ook het feest van de geboorte van Jezus. Dit feest willen wij altijd zo groot mogelijk vieren. En daar hebben wij jou voor nodig! Want ik ben pastoor Sandor en ik ben heel erg op zoek naar kinderen van 4 tot 12 jaar die mee willen zingen in de vrolijke kerstviering in de Mariakerk op dinsdagavond 24 december om 19.00 uur op de Brinklaan 42.

Heb jij zin om mee te doen en mee te zingen? Meld je dan aan of vraag mama of papa om dat even voor jou te doen!

Het e-mailadres luidt: sec.rkmariaparochie@outlook.com

Maar je mag pastor Sandor zelf ook even bellen: 06-29132792

Samen hopen we er dan een mooie en vrolijke kerstviering van te maken!

Hopelijk tot dan, pastoor Sandor Koppers



Niet te overtreffen topdag

Op 3 november werd ik meer dan aange-naam verrast.

De Mariakerk bestond op die dag 100 jaar en bisschop Hendriks was de voor-ganger tijdens de feestelijke viering. Zo-als altijd wist ik wat ons te wachten stond. De voorbereidingen en de viering verliepen voorspoedig. Het was erg druk en eigenlijk ging alles zoals gepland. Maar ik wist deze keer niet alles.



Aan het eind van de viering hield Anne-lies Elfrink een praatje over een onder-scheiding die uitgereikt zou worden. Ik had niets in de gaten tot ik naar voren geroepen werd en de hoogste pauselijke onderscheiding voor bewezen diensten aan de Rooms-Katholieke kerk of het Rooms Katholiek geloof, de onderschei-ding Pro Ecclesia et Pontifice kreeg.

Wat mij vooral aangrijpt is dat mijn naam in het Vaticaan genoemd is en dat ik de onderscheiding mag ontvangen. Deze on-derscheiding draag ik ook graag op aan mijn vrouw, Irma. Zij staat altijd achter mij. Ik heb daar een beeld bij; Jezus had een rots in één van zijn apostelen, zijn naam was Petrus. Irma is mijn Petrus, ook zij is voor mij de rots in de branding en zij is mijn rem.

Ik wil alle mensen die mij gefeliciteerd hebben en de beste wensen hebben ge-gewezen, hartelijk bedanken.

Met vriendelijke groet,
Herman Ramaaker

Volkskerstzang in Mariakerk

Wij nodigen u van harte uit voor de Volkskerstzang in de Mariakerk op zater-dag 21 december 2024 van 17.00-18.00 uur. We hebben deze tijd gekozen zodat gezinnen met kinderen kunnen komen. Samen zullen we bekende kerstliederen zingen en luisteren naar het aloude kerstverhaal.

Als de kinderen het leuk vinden dan mo-gen zij verkleed komen. Ook zullen we

allemaal een lichtje gaan aansteken bij de kerststal.

We hopen dat jullie er ook bij zijn!



Gregorius onderscheiding

Orde van St. Gregorius voor twee koorjubilarissen

Zondag 24 november was, behalve Christus Koning van het Heelal, ook het jaarlijkse St. Ceciliafeest in de St. Vituskerk. Het St. Ceciliakoор bestaat als sinds 1844, waarvan de handgeschreven bewijzen ingelijst in de pastoriegang hangen. Wij hebben dus het oudste koor van het bisdom. (Dit ter correctie op eerdere berichtgeving in het Bisdomblad.) Al die jaren is het koor 'bevolkt' geweest met trouwe koorzangers (M/V).

Onze pastoor Sandor Koppers heeft twee heren van het koor de onderscheiding van de Orde van St. Gregorius, voor langdurig koorlidmaatschap, opgespeld. Links op de foto ziet U Cor van

Essen, al 40 jaar als tenor steun en toe-verlaat. Hij is tevens jarenlang voorzitter geweest. Rechts op de foto staat Co Lieshout, die al 25 jaar als bas zijn onvervangbare medewerking verleent aan het St. Ceciliakoор. Beide heren zijn ook nog voorzien van een kleine draagmedaille (voor door de week 😊) en een getekende oorkonde. Voorzien van een bloemenhulde en applaus, zijn zij door hun collega's toegezongen met het St. Cecilia-lied.

Nogmaals: Van harte gefeliciteerd!

Het locatieteam



(foto: van Aswin Grijpink)

Vorbereiding eerste Heilige Communie

Op 13 oktober zijn we gestart met een nieuwe groep enthousiaste communicantjes uit Bussum, Naarden, Blaricum en Huizen. En wat toch wel bijzonder is, drie tieners hebben zich ook opgegeven voor deze voorbereidingstijd omdat zij ook het verlangen hebben om de eerste heilige Communie te mogen ontvangen.

We zijn dus gestart in 2 groepen, de tieners en de jongere kinderen, die ieder op hun eigen niveau zich aan het voorbereiden zijn op dit grote feest.

Het centrale thema van alle bijeenkomsten is: God zoeken en ontmoeten.

Een ontmoeting waar je gelukkig van wordt, of die nu plaatsvindt in Gods schepping, in de woorden van de bijbel, in gebed, een lied, spel, of in de gemeenschap van de kerk.

De ontmoeting met Jezus in de Eucharistie is het hoofddoel. Daar is Jezus werkelijk aanwezig. Vandaar ook de titel van het communie project: Ik ben bij je.

En niet alleen de kinderen zijn zich aan het voorbereiden, ook aan de ouders is gedacht. Inmiddels hebben ze kennis met elkaar gemaakt en is er voor de ouders tijdens de bijeenkomsten van de kinderen gelijktijdig een aantal keer catechese van diaken Ton Hekkenberg of van kapelaan Mikel Palić.

We starten de bijeenkomsten gezamenlijk met een gebed en daarna splitsen we de groep. De afsluiting is ook weer gezamenlijk.

Kapelaan Mikel is bij iedere bijeenkomst aanwezig. Zowel om even bij de kinderen aan te sluiten als voor de ouders.

De voorbereiding en de Eucharistie vieren we afwisselend in de Vituskerk in Blaricum en in de Vituskerk in Naarden.

Het grote feest van de eerste heilige Communie zal plaatsvinden op 1 juni in Naarden.

Namens de communiewerkgroep Machteld, Roos, Miranda, Mariette



Als u deze Klankkleur in de bus krijgt is de Adventsperiode reeds begonnen en is ook 1 december al voorbij, de eerste zondag van de Advent, waarin we aandacht vragen voor het project van dit jaar.

Het project van dit jaar: "Superfood sorghum" tegen ondervoeding op West-Flores in Indonesië. Op West-Flores zijn veel kinderen ondervoed. Boeren leren nu sorghum verbouwen, een voedingsrijk gewas wat goed tegen droogte kan.

Wat is er aan de hand?

In de regio Manggarai, op West-Flores in Indonesië, maakt meer dan de helft van de bevolking de basisschool niet af. De meeste mensen leven noodgedwongen van de landbouw en dat is een moeilijk bestaan. Een van de grootste problemen is het gebrek aan water, vooral tijdens het droge seizoen, dat steeds langer duurt.

Door gebrek aan kennis en middelen zijn de boeren niet in staat hun werkwijze aan te passen aan de klimaatverandering. Daardoor lukt het ze niet of nauwelijks om voldoende voedsel te verbouwen. Hun gezinnen leven in armoede en veel kinderen zijn ondervoed.

Wat willen we bereiken?

We willen de voedselzekerheid van de boeren in Manggarai verbeteren en ondervoeding bij kinderen tegengaan. Onze lokale partner AYO INDONESIA laat de boeren kennis maken met sorghum, een vergeten graansoort, familie van de gierst.

Het is een voedzaam gewas, dat rijk is aan mineralen, vitamines, eiwitten en vezels. Sorghum is makkelijk te verbouwen, groeit snel in droge en natte omstandigheden. Het is bovendien goedkoper dan rijst.

Daarom willen we zoveel mogelijk boeren stimuleren om over te schakelen op sorghum. Het is de bedoeling dat ook gemeentelijke en regionale bestuurders sorghum gaan zien als oplossing voor het verbeteren van de voedselzekerheid in de regio.

Hoe doen we dat?

De boeren krijgen zaden om sorghum te zaaien en te leren het gewas te kweken en oogsten. Vervolgens leren ze om er verschillende gerechten van te maken.

Zo is pap van sorghum een superfood voor kinderen, dat helpt tegen ondervoeding. De boeren leren de zaden te vermeerderen, zodat ze deze kunnen delen met andere leden van de gemeenschap. Op termijn kunnen ze de zaden ook verkopen.

Wat willen we bijdragen? € 47.495! Doet u ook mee?

U kunt uw gift overmaken op IBAN-nummer: NL21INGB0000005850
t.n.v. Adventsactie, Den Haag.
Namens de MOV-werkgroep
Arnold van Velzen



Overweging

De wijzen

De wijzen uit het oosten worden vaak voorgesteld als drie koningen. In het Mattheüsevangelie worden zij echter magi genoemd en wordt er geen aantal vermeld. Zij zagen naar eigen zeggen een ster en gingen op weg. Die ster had hun iets te zeggen en zij wilden weten wat. Als zij in Jeruzalem bij het hof van koning Herodus aankomen en vragen waar de koning te vinden is die de ster aankondigt, worden er daar echter onmiddellijk voorbereidingen getroffen om die koning vroegtijdig te elimineren. Wat de ene groep ziet als verrijking, is voor de andere een bedreiging.

Als de magi het kind vinden samen met zijn moeder Maria, zoals het Evangelie zegt, huldigen zij het kind en halen hun schatten tevoorschijn: goud, wierook en mirre. Drie koninklijke geschenken van mannen die op vertrouwelijke voet met koningen omgaan. Dus het moeten wel drie koningen zijn - zo heeft men kennelijk geredeneerd. Het bevestigde bovendien wat Psalm 72 zegt: 'Alle koningen buigen voor hem: De drie koningen zijn verder gezien als de drie mensheidstypen die er op aarde zouden zijn: het witte-Europese, het zwarte-Afrikaanse en het gele-Aziatische. Ze zijn ook beschouwd als representant van de drie levensfasen van de mens: Caspar van de jeugd, Balthasar van de middelbare leeftijd en

Melchior van de ouderdom. Want in de Middeleeuwen kregen zij bovendien namen.

De drie wijzen zijn het tegenbeeld van de herders. Dat waren de ordinaire jongens uit de buurt - een beetje de achterbuurt. De drie wijzen zijn exotisch. Ze komen van ver, laten zich leiden door een ster en hebben blijkbaar ook verstand van sterren. Zij hebben dure geschenken bij zich. Zij maken al direct aan het begin van het leven van Jezus duidelijk dat Hij niet alleen van betekenis is voor zijn directe omgeving of zijn eigen volk. Het is opnieuw zoals de profeet Jesaja al gezegd heeft: 'Ik stel u aan om een licht voor de volken te zijn; mijn heil moet reiken tot in de uithoeken van de aarde:

Vanaf die uithoeken van de aarde komen de magi hem zoeken, terwijl degenen die hem zouden moeten beschermen hem uit de weg proberen te ruimen. Maria, Jozef en hun kind moeten halsoverkop vluchten en rond Bethlehem worden alle jongetjes jonger dan twee jaar omgebracht. Hoe idyllisch het kerstverhaal ook kan lijken, het is geen sprookje. De gewelddadige geschiedenis die God erin doorbreekt, gaat vooralsnog voort.

Uit de bundel 'Van Kribbe tot Kerststal' uit 2023 van de hand van Erik Borgman



Door Maria naar Jezus

Vorig jaar mocht ik een mooie Advent retraite bijwonen op het heiligdom van OLV Ter Nood. Mgr. Rob Mutsearts verzorgde hiervoor het inspirerende geestelijk voedsel met deze boodschap:

Advent is uitzien naar de komst en de wederkomst van Jezus, onze Messias, vanuit de erkenning dat wij Hem nodig hebben, dat wij onszelf niet kunnen redden. Als wij te veel zijn ondergedompeld in het moeras van de wereld dan helpt alleen nog Zijn uitgestoken hand die ons kan redden als wij onze hand ook uitsteken naar Hem.

Als we Gods hulp inroepen dan ontvangen we Zijn genade, die gratis is. Maar we moeten wel voor Hem de weg banen: de heuvels slechten, zoals onze hoogmoed afleggen, en de dalen opvullen, bijvoorbeeld door te werken aan ons gebrek aan geloof. Zo kan Hij rechtstreeks naar ons toekomen.

Wij hebben door de doop een goddelijke aard gekregen, net als Jezus. Dat vraagt dus van ons dat wij moeten leven naar Zijn voorbeeld, en handelen in Zijn Geest door:

- Te doen wat je te doen hebt met de talenten die je gegeven zijn.
- Het tonen van vergeving en barmhartigheid, dat je het onrecht verwerpt maar de dader vergeeft en hem ontvangt als een gast.
- Geen uitleg te geven maar de blijde boodschap te laten zien: 'Kom en zie!' ('kom je ook naar de viering zondag?')
- Meer mens te worden zoals God het heeft bedoeld.

Het voelde voor mij als een heldere boodschap die ook echt binnenkwam doordat zijn liefde voor Jezus zó voelbaar was. Maar hoe brengen wij dit in de praktijk met onze beperkingen, en beslommingen van de dag?

Om ons hierin te helpen schoof Mutsearts Maria, de moeder Gods, naar voren. Haar antwoord op de vraag van de Engel Gabriel was: 'Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar Uw woord'. Het is dankzij haar dat het Woord vlees kon worden. Dat Jezus als Messias onder ons kon komen.

Maria was het tabernakel van de Heer en bereidde zo de weg voor onze redding. Zij is ook ónze moeder. We kunnen ons dus ook tot haar richten met onze gebeden zodat zij ons bij Jezus kan brengen.

Laten we in deze tijd van Advent met Maria de vreugde van Zijn komst bejubelen. Laten wij gehoor geven aan de oproep van Burgemeester ter Heegde tijdens de Jubileumviering om vooral de hoop en blijheid in het geloof meer naar buiten te brengen.

Ik wens u allen een gezegende Kerst.

Maria Arisz



Kerstmis elke dag?

De Canadese zanger Bryan Adams verwoordde de wens dat “het elke dag Kerstmis zou zijn”. Maar vaker lijkt het dat Kerstmis een intermezzo is, een pauze van de wereld waarin wij moeten leven. We kunnen hier denken aan dat beroemde verhaal uit de Eerste Wereldoorlog, toen vijandelijke soldaten de wapens neerlegden en samen Kerstmis vierden. Maar toen Kerstmis voorbij was, keerden ze terug naar het gevecht, naar het doden, naar de echte wereld. Een mooi verhaal, een mooie droom. Maar niet de wereld waarin wij moeten leven en werken.

En zo is het vaak. De droom van “Kerstmis elke dag” is niets anders dan een droom. De echte wereld waarin wij leven is een wereld waarin wij de boodschappen moeten doen, de hypotheek betalen. Wij gaan weer deelnemen in de wereld van competitie, van strijd en oorlog.

Is Kerstmis een intermezzo? Een pauze van de wereld zoals die echt is? De geboorte van Christus is in essentie volledig verbonden met de wereld waarin wij elke dag leven. Tijdens Kerstmis 2000 jaar geleden werd een jonge zwangere vrouw de toegang tot de herberg geweigerd omdat er geen plaats was. De geboorte van Christus leidde tot de massamoord op onschuldigen, mannelijke kinderen jonger dan twee jaar. Dit is de wereld waarin het Christuskind kwam. En zijn geboorte kan daar nooit los van worden gezien.

Kerstmis leidt ons niet weg uit die wereld door ons te richten op onze eigen

verlossing uit deze wereld, maar leidt ons die wereld binnen. Maar precies omdat dat het geval is, nodigt Kerstmis ons uit om ons een wereld voor te stellen waarin de onschuldigen, inclusief degenen in Oekraïne of in Gaza, niet langer de andere wang hoeven toe te keren omdat niemand ons op de ene wang slaat. Kerstmis nodigt ons uit om ons een wereld voor te stellen waarin genezing centraal staat, en niet pijn, waarin de leeuw bij het lam ligt, de beer bij de stier, en de farizeeër en de tollenaar samen brood breken.

Kunnen we ons zo'n wereld voorstellen? Maar als we dat wel kunnen, kunnen wij dan ook werken aan zo'n wereld? Dat is waarom, in de wereld waarin we nu leven, het toekeren van de andere wang zo belangrijk is, waarom het doen van een stapje extra zo'n verrassende reactie is. Kerstmis wijst ons niet alleen op de belofte van vrede, maar nodigt ons ook uit om vreedestichters te zijn te midden van oorlog en strijd. Het nodigt ons uit om degenen te zijn die de verandering te weegbrengen waar we naar verlangen. Het nodigt ons uit om barmhartig te zijn in plaats van egoïstisch. Het nodigt ons uit om te zorgen voor de armen en de onderdrukten, in plaats van bij te dragen aan hun onderdrukking.

Als wij zo kunnen leven, dan wordt het echt “Kerstmis elke dag” in het midden van de ellende. Hopend en hoop gevend.

Henry Jansen



De binnen- en de buitenkant van Het Leven

Het huisje van de oude klokkenmaker stond aan een stille vijver.

De klokkenmaker was arm en bezat alleen een harde stromatras, zijn instrumentarium was geleend. Hij had een lelijke bochel en dat wist hij ook.

Daarom had hij twee spreuken.

De eerste was: Oude klokken lopen het langst, de tweede: Het komt op het binnenwerk aan.

Hij had een knecht, die Angelo heette.

Angelo sliep op zijn veren bed een gat in de dag. Hij was jong en recht van lijf en leden en zijn blonde krullen vielen tot over zijn schouders. Ook zijn gelaat was zeldzaam mooi en hij wist dit.

Daarom had hij twee spreuken.

De eerste was: Jonge klokken tikken het lichtst, en de tweede: Het gaat om de wijzerplaat.

Iedere dag knipte hij zijn prachtige krullen met een zilveren schaar, tot zij precies op zijn schouders vielen. Maar op een dag knipte hij niet meer. Hij lag in bed en keek stil voor zich uit. De oude klokkenmaker boog zich over hem heen en luisterde.

“Het binnenwerk is versleten” zei hij, “je tikt nog wel, maar dadelijk sta je stil”.

Eer het avond geworden was, vloog de ziel van Angelo naar omhoog en hij werd daar een engel. Hij klapwiekte door de wolken en vloog 's nachts over de vijver bij het huis van de klokkenmaker. De maan scheen en hij zag zijn spiegelbeeld in het heldere water.

“Ik ben een mooie engel” dacht hij: “maar mijn vleugels zijn iets te lang”.

Met zijn zilveren schaar knipte hij de witte veren van zijn vleugels en die sneeuwden omlaag.

Het huisje en tuintje van de klokkenmaker werd met dons bedekt.

De engel spreidde zijn vleugels om verder te vliegen, maar zijn wieken waren te

kort geworden en droegen hem niet meer.

Met een bons viel hij op aarde en stond te midden van zijn eigen veren en had het koud.

Hij ontmoette een landloper en ruilde zijn zilveren schaar voor diens lompen en verborg zijn vleugels onder zijn jasje, zodat hij een bochel kreeg..

Na een week te vergeefs werk gezocht te hebben klopte hij bij de oude klokkenmaker aan.

Deze ontving hem vriendelijk, maar herkende hem niet..

“Kun je ook werken” vroeg de klokkenmaker.

“Ja dat kan ik, maar ik heb wel een bochel”

“Dat hindert niet” zei de klokkenmaker, “die heb ik ook, het gaat om het binnenwerk”.

De knecht ging aan het werk, zat op zijn vertrouwde krukje.

Hij gaf de klokkenmaker het veren bed en zei: “Ga daar maar op liggen, dat ligt lekkerder dan een stromatras en maak je niet bezorgd, ik doe het werk, ook jouw uren zijn geteld.”

De klokkenmaker lag tevreden te kijken en voelde voor het eerst zijn bult niet meer,

“Oude klokken lopen het langst “ zei hij, “maar eens staat de slinger stil.

Ik ben blij dat je gekomen bent, Je lijkt op mijn oude knecht, je bent niet zo mooi, maar jouw binnenwerk is beter, en dat telt in het leven, daar gaat het om!”

Daarna sloot hij de ogen, het leven was geleefd, zijn ziel vloog naar omhoog.

J.M. Baaij (gedeeltelijk ontleend aan Godfried Bomans)



Advent

Net zoals voorgaande jaren heeft onze Werkgroep VOP (Werkgroep Vieringen o.l.v. Parochianen) ook dit jaar weer een Adventssamenkomst voorbereid waarin we stilstaan bij de verwachting van de komst van Jezus in deze wereld. Een moment van bezinning op weg naar het feest van zijn geboorte: Kerstmis.

Deze samenkomst vindt plaats op:

donderdagmiddag 12 december om half 3 in de Sloep.

Deze middag willen wij met elkaar van gedachten wisselen naar aanleiding van twee lezingen over twee uitverkoren mensen, Maria en Jozef. Beiden wordt door een engel een blijde, maar ook moeilijk te aanvaarden of zelfs

raadselachtige boodschap gebracht en beiden aanvaardden die met overgave. 'De Heer wil ik dienen'.

Advent is een tijd van verwachten, een verwachten van de profetie die in vervulling zal gaan: de komst van Immanuel, 'God met ons'. Maar niet alleen wachten of verwachten, ook dienstbaar zijn aan de vervulling van deze profetie.

Wij hopen veel parochianen te mogen ontmoeten op 12 december 14.30u in de Sloep.

U komt toch ook?

Werkgroep VOP (Aafke, Lia, Marieke, Martha, Til)

Kindercatechese

Er is weer kindercatechese op donderdag 16 december om 19.00 uur.

Je bent van harte welkom bij de bijeenkomsten die 1 x per maand op donderdag worden gegeven in de Thomaskerk in Huizen.

Er worden mooie verhalen verteld en leuke spelletjes gedaan om meer over het geloof te leren.

De kindercatechese is voor kinderen die hun eerste communie hebben gedaan en loopt door tot de leeftijd waarop zij het vormsel toegediend krijgen. Kom gerust een keertje kijken.

Aanmelden kan via: veralidiakok@gmail.com.

Mikel Palić



Kerstconcert Participatiekoor - Het Gooi

Op donderdag **12 december** geeft het Participatiekoor het Gooi een kerstconcert, samen met leden van het Radio Filharmonisch Orkest en Vocale solisten.

Het participatiekoor is een koor van en voor mensen met dementie of een ander niet aangeboren hersenafwijking, die geweldig kunnen zingen omdat zij dit vroeger ook hebben gedaan, maar dit helaas niet meer kunnen in een regulier koor.

Een koor dat het waard is om in de belangstelling te staan en om naar te komen luisteren.

Het programma bestaat uit, uiteraard, kerstliederen in diverse arrangementen en u mag ook meezingen. Als klapstuk het Gloria RV 589 van Antonio Vivaldi. Feestelijke muziek met Italiaanse grandeur.

Waar? Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg 263, 1215 JV, Hilversum

Hoe laat? 20:00 uur

Duur: ongeveer 70 minuten

Toegang: Gratis, maar schaalcollecte bij het verlaten van de kerk.

Piet Philipse



Volkskerstzang in Naarden

Wij zijn blij u te kunnen uitnodigen voor de Volkskerstzang in de Grote Kerk te Naarden op zondag 15 december 2024 van 19.00-20.00 uur. Aan de avond zal worden meegewerkt door het Goois Vocaal Ensemble en Muziekvendel Nardinc. Wybe Kooijmans zal het orgel bespelen. Uiteraard zal de avond geopend worden door het binnenbrengen van het licht

door de kinderen. Het openingswoord zal worden gehouden door dominee Van Katwijk. Fijn als u hierbij aanwezig bent. Tot 15 december a.s.!

Hartelijke groet,

Bernadette Keet namens het comité
Volkskerstzang Naarden





JE BENT UITGENODIGD VOOR HET
KERSTDINER

Voor jongeren tussen de 16 - 30 jaar



DEC | 20 | 17:45

Inloop vanaf 17:30 uur

17:00 tot 17:30 kerk open voor aanbidding & biecht
gelegenheid

Koepelkerk Bussum Brinklaan 40, 1404 EW Bussum

Eigen bijdrage €15,00 per persoon

Aanmelden verplicht
Aanmelden kan tot en met 13 december

Come and Join!



In samenwerking met Jong Bisdom Haarlem-Amsterdam



Kerstvieringen in de St. Vituskerk

Koor en musici gaan er weer een feest van maken dit jaar.

Op **24 december om 21.00 uur** hebben we de viering van Kerstnacht in de St. Vituskerk. Vieren? Jazeker. We beginnen om 20:30 met kerstmuziek en samen-zang van bekende kerstliederen met begeleiding van een Koperensemble, orgel en koor. Dat op zich is al een feest. We hopen dat u heerlijk mee komt zingen.

In de viering zelf zingen we natuurlijk ook bekende kerstliederen naast de vaste gezangen, die dit keer komen uit de missa brevis nr 1 van Ludo Vugs, op één onderdeel na. Het gloria gaan we niet als koor zingen maar met u, door het bekende Eer zij God in onze dagen, Gloria in excelsis Deo.



Dan kerstmorgen 09.30 uur. Opnieuw een feestelijk viering met natuurlijk kerstliederen het gregoriaans introitus Puer Natus est voor kerstmorgen, maar ook de kleine orgelmesse van Mozart

samen met leden van het Radio Filharmonisch orkest, die natuurlijk ook de kerstliederen meespelen en nog iets speciaals en dat leest u verderop.

De kleine orgelmesse van Mozart is gecomponeerd in 1776. Een hele feestelijke mis met een prachtig Benedictus, waar het orgel in de begeleiding een hoofdrol speelt met de fluiten (kleine stemmen) van het orgel. Vandaar de naam “kleine



orgelmesse”. Ik zou zeggen gaat u er maar even voor zitten. Het Ceciliakoor heeft hier best veel werk aan gehad, want de messe was moeilijk.

Maar misschien wilt u wel wat vroeger komen want om te genieten van het orkest. Zij spelen vanaf **09:15 het Christ-masconcerto van Arcangelo Corelli**. Heerlijke muziek die niet alleen soms verstillend brengt maar ook die feestelijke vreugde die bij deze dag hoort.

Piet Philipse



Kerstvieringen in de Mariakerk

Op **24 december om 19.00** uur is er een Gezinsviering in onze prachtig versierde Mariakerk. Wij hopen dat er weer veel gezinnen met kinderen komen. Ook hopen wij dat er kinderen komen zingen in ons kinderkoor. Zie de oproep elders in deze Klankkleur.

Op **24 december om 21.30 uur** begint de kerstnachtmis. Voorafgaand is er samen-zang. Het koor Mary's Voices zingt de

Gospel Mass van de Haan onder begelei-ding van piano, orgel, trompetten, drum en fluit onder de bezielende leiding van Karin Bouwmeester. Wij maken er een feest van. Kom jij ook!

Zondag 25 december 1^{ste} Kerstdag om 11.00 uur is er een Eucharistieviering waarin het Maria koor de mis van Josef Hayden ten uitvoering brengt met di-verse kerstliederen.

Amalia

Woensdag 18 december: Godfried Bo-mans, 'de mens en de schrijver'

Veel Nederlanders denken Godfried Bomans, die vroeger zo vaak via het tele-visiescherm de huiskamer binnenstapte, goed te kennen. Zij zijn vooral gechar-meerd van zijn humor en milde ironie.



Die spreekt ook uit zijn boeken, b.v. *Erik of het klein insecten-boek*, dat in 2013 cen-traal stond in 'Neder-land leest'. Bomans was een veelzijdig ge-talenteerde schrijver

en een boeiende televisiepersoonlijkheid, die in zijn tijd enorm bewonderd werd en nog steeds vaak wordt ge-noemd. Maar bovenal was hij een ge-compliceerd, moeilijk te doorgronden en in wezen eenzaam persoon. Er is al heel veel over hem geschreven, maar een vol-ledige biografie is er nog niet. Gé Vaar-tjes werkt op dit moment aan het levens-verhaal van Bomans en komt bij Amalia

over hem vertellen. Het was de bedoe-ling dat zijn biografie in de periode rond 18 december zou verschijnen. De ont-dekking van tot nu toe onbekende brie-ven, waarin enigszins scandaleus gedrag van Bomans ter sprake komt, maakte dat de publicatie enkele maanden moest worden uitgesteld. Zijn verhaal wordt be-geleid door een mooie beeld-presentatie van grafisch ontwerper Pim Oxener.

Praktische informatie

Waar: *Spiegelwijken*, Iepenlaan 354a, Bussum, naast 'De Zandzee', 14-16 uur.

Entree: € 7,50; dat is incl. consump-ties. **Betalen:** € 7,50 overmaken naar rekening NL58INGB0003271950 t.n.v. J.G. de Jonge-Meijerink, onder ver-melding van 'Amalia'. U kunt eventueel ook aan de zaal betalen.

Aanmelden: liefst via ama-lia.bus@kpnmail.nl; ofwel via tel. 035-6932318.

De Lichtjesticht

De Kinderkerkteams van de Wilhelminakerk en de Spiegelkerk in samenwerking met de Mariakerk en de Synagoge organiseren op **zondag 22 december** aan het begin van de avond een Lichtjesticht. Dit is een traditie aan het worden.

Bij de Wilhelminakerk (Nazareth) kan hiervoor worden ingeschreven en wordt de route aangereikt. Deze loopt via de synagoge naar de Kerststal in de Mariakerk (Bethlehem).

In het totaal zal de tocht ongeveer 3 kwartier duren.



Lichtjesticht Bussum 2024

'Op zoek naar de ster!'

Neem je eigen lichtje/
lampion mee en loop door
het dorp langs taferelen uit
het kerstverhaal!

Doe je mee?

Zondag 22 december
start tussen 16.30 uur en 17.15 uur
Wilhelminakerk - Bussum

Info: lichtjestichtbussum@gmail.com

De Gerardus kalender; elke dag een beetje spirit

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk, die opbeurt of aanzet tot nadenken onder het motto: 'elke dag een beetje spirit'. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de

voorkant en de moppen, de puzzels en informatie op de achterkant, geven u aan het begin van de dag een positief gevoel.

De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit klooster Wittem worden georganiseerd.

U kunt de kalender bestellen bij:
T. Grijpink, Verhoeflaan 10, Naarden
Tel: 035 - 694 6048



Jong Bisdom Haarlem Amsterdam

ECHTERNACH

Weekendje

€ 95

KOM MET ONS MEE



HA!
JONG BISDOM
HAARLEM-
AMSTERDAM

Informatie:

- 3-5 januari 2025
- 25 - 35 jaar
- Vertrekpunt: Sloterdijk
- Overnachting in hotel
- Inclusief standswandeling

We gaan ons verdiepen in het leven van de Heilige Willibrordus, waarvan het graf in Echternach is.

Mocht er een financiële drempel zijn dan kan je dit aangeven via een mail naar info@jongbisdomhaarlem.nl

Samen maken we er een gezellig weekend van. Geef je op via de volgende link:

RESERVEER NU

info@jongbisdomhaarlem.nl



Familieberichten

We hebben afscheid genomen van:

- ✠ Herman Miltenburg op 94 jarige leeftijd
- ✠ Anna Elisabeth Francoise Ghislaine Maria Joseph Sanders - Nieuwenhuijs op 82-jarige leeftijd.
- ✠ Elisabeth Sofia Maria Nijkamp – van Breemen op 81 jarige leeftijd

Wij wensen alle partners, kinderen en familieleden van de overledenen van harte toe dat ze kracht en troost mogen ondervinden van lieve mensen om hen heen.



Compendiumavonden

Met elkaar lezen we in het Compendium, de beknopte uitgave van de Catechismus van de Katholieke Kerk. We verdiepen ons in diverse vraagstukken o.l.v. de priester.

Deze avonden zijn voor iedereen toegankelijk. Op deze manier leren we veel van ons geloof en van elkaar. Iedereen kan inbreng hebben en vragen stellen.

De eerst volgende avonden zijn gepland (onder voorbehoud).

2025: zondag 26 januari, 23 februari, 30 maart, 27 april, 25 mei en 29 juni.

Plaats: pastorie St. Vituskerk Naarden-
Tijd: 19.30 - 21.00 uur

Afsluiting: met koffie en gezellig samen-
zijn.

U bent van harte welkom!

Voor info: 06 549 545 15 of
pouw@ppouw.nl

Pieter Pouw



Einde van een tijdperk

Het is al weer 10 geleden dat ons parochieblad Klankkleur voor het eerst uitkwam. Aanleiding was de fusie van de drie parochies van St. Jozef, Maria en St. Vitus tot de RK parochie van de Heilige Drie-eenheid. Daar hoorde natuurlijk ook een nieuw, gezamenlijk, parochieblad bij. Dit werd dus Klankkleur. Het blad werd geheel in eigen beheer opgemaakt en gedrukt.

Na een aantal jaren werd het blad geëvalueerd en werd binnen de technische mogelijkheden het blad op een aantal punten qua presentatie verbeterd. Maar er bleven ook wensen op de plank liggen, omdat deze op de beschikbare apparatuur niet gerealiseerd konden worden.

Toen begin dit jaar de familie Ronteltap aangaf te stoppen met Drukwezen, werd eerst gekeken of er voor hun vervanging gevonden kon worden. Dit was helaas niet het geval. Op dat moment werden de nog niet gerealiseerde wensen weer van de plank gehaald en werd er gezocht naar een alternatief waarbij ook die wensen gerealiseerd konden worden. Het resultaat is dat de parochie vanaf volgend jaar het blad gaat laten drukken via de Zalige Zalm. De Zalige Zalm is een communicatiebureau dat kerkelijke organisaties ondersteunt bij het verzorgen van

vele vormen van kerkelijk drukwerk, waaronder hun kerkblad.

Hoe Klankkleur er straks uit gaat zien, weten wij nu nog niet. Maar dat het blad er straks anders uit ziet, dat is wel duidelijk. Wat dat betreft zijn wij even benieuwd als iedereen die straks het blad gaat ontvangen.

We willen de opmakers Annelies, Karin en Vincent heel hartelijk bedanken voor alle jaren dat zij de opmaak hebben verzorgd. Erik en Jannie heel hartelijk bedankt voor de vele edities die jullie hebben afgedrukt. We hebben altijd prettig met jullie samengewerkt.

We zijn zeer benieuwd naar wat de toekomst ons gaat brengen.

De redactie,

Peter, Jeanine en Noud



Inleverdata kopij

	Editie	Inleverdatum kopij	Verschijningsdatum
1	Kerkbalans	3 januari	25 januari

kopij via het mailadres: klankkleur@h-drieenheid.nl



Liturgisch rooster

zaterdag 7 december

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan H. Versteeg

zondag 8 december

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor E. Kaak

zaterdag 14 december

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan H. Versteeg

zondag 15 december

Maria 11:00 uur Eucharistie Pastoor S. Koppers

Vitus 9:30 uur Eucharistie / KND Kapelaan M. Palić

dinsdag 17 december

Vitus 19:00 uur Boeteviering Pastoor E. Kaak

zaterdag 21 december

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan H. Versteeg

zondag 22 december

Maria 11:00 uur Eucharistie Pastoor E. Kaak

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor S. Koppers

dinsdag 24 december - Kersnacht

Maria 19:00 uur Gezinsviering Pastoor S. Koppers

Maria 21:30 uur Kerstavond Pastoor S. Koppers

Vitus 21:30 uur Kerstavond Pastoor E. Kaak

woensdag 25 december - 1e Kerstdag

Maria 11:00 uur 1e Kerstdag Kapelaan M. Palić

Vitus 9:30 uur 1e Kerstdag Kapelaan M. Palić

Vitus 14:00 uur Kindje wiegen Pastoor E. Kaak

donderdag 26 december - 2e Kerstdag

Maria Geen viering

Vitus 9:30 uur 2e Kerstdag Pastoor E. Kaak

zaterdag 28 december

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan H. Versteeg

zondag 29 december

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor S. Koppers

dinsdag 31 december

Maria Geen viering

Vitus 17:00 uur Eucharistie Pastoor E. Kaak



woensdag 1 januari - Nieuwjaar

Maria	11:00 uur	Eucharistie & Nieuwjaars-receptie	Pastoor S. Koppers
Vitus	9:30 uur	Eucharistie	Pastoor E. Kaak

zaterdag 4 januari

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Kapelaan H. Versteeg
-------	-----------	-------------	----------------------

zondag 5 januari

Maria	11:00 uur	Eucharistie	Pastoor E. Kaak
Vitus	9:30 uur	Eucharistie	Pastoor E. Kaak

zaterdag 11 januari

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Kapelaan H. Versteeg
-------	-----------	-------------	----------------------

zondag 12 januari

Maria	11:00 uur	Eucharistie	Pastoor E. Kaak
Vitus	9:30 uur	Eucharistie	Pastoor E. Kaak

zaterdag 18 januari

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Kapelaan H. Versteeg
-------	-----------	-------------	----------------------

zondag 19 januari

Maria	11:00 uur	Eucharistie	Pastoor S. Koppers
Vitus	9:30 uur	Eucharistie / KND	Kapelaan M. Palić

zaterdag 25 januari

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Kapelaan H. Versteeg
-------	-----------	-------------	----------------------

zondag 26 januari

Maria	11:00 uur	Eucharistie	Pastoor S. Koppers
Vitus	9:30 uur	Eucharistie	Pastoor S. Koppers

* KND : Kindernevendienst

Vieringen door de week

Vitus iedere dinsdag en woensdag om 09:00 uur

Maria iedere donderdag om 9.00 uur, met aansluitend Stille Aanbidding tot 10.00 uur

Openkerk tijdens de weekmarkt

- Mariakerk op donderdag van 10:30 uur tot 13:30 uur, met om 12.00 orgelspel en aansluitend middagpauzedienst.
- St. Vituskerk op zaterdag van 10:30 uur tot 12:30 uur.

U kunt uw gaven via de GIVT-app doneren of in het offerblok bij het verlaten van de kerk. Ook als u de viering via dienstgemist.nl volgt kunt u via de Givt uw gift doneren.



Contactgegevens locatie Vitus

Adres Pastorie:	Marktstraat 1, 1411 CX Naarden	
Adres	Turfpoortstraat 3, 1411 ED Naarden	
Adres secretariaat:	Turfpoortstraat 1, 1411 ED Naarden	
Email:	sintvitusnaarden@outlook.com	
Telefoon secretariaat:	035 - 694 3588	
Bankrekening:	NL33 RABO 0343 7026 65	
Locatie team Vitus:	Hr. P. Grol	06 52 095 788
	Hr. H. Schilder	
	Mw. M. van Waes	06 15 251 975
Acolieten/ misdienaars:	mw. A. van Eijden	06 23 682 598
Ceciliakoor:	Hr. C van Essen	035 694 5062
Communiegroep:	Mariëtte	06 39 621 177
Jongerengroep:		
MOV:	Mw. Pouw-Horenberg	
Koster:	Hr. H. Jansen	06 51 738 177

Contactgegevens locatie Maria

Adres en secretariaat:	Brinklaan 42, 1404 EX Bussum,	
Email:	sec.rkmariaparochie@outlook.com	
Telefoon secretariaat:	035 - 693 1591	
Bankrekening:	NL98 ABNA 0554 0367 03	
Locatie team Maria:	Hr. F. Baneke	035 698 2999
	Hr. H. Raamaker	06 16 019 557
	Mw. A. Elfrink	06 20 399 994
	Mw. L. Elders	035 691 4363
Financiële administratie: Email: finhde@h-drieeenheid.nl		
	Hr. A. Goûtier	035 693 1591
	Mw. M. Ruumpol-de Vries	
Coördinator koster:	Hr. H. & Mw. I. Ramaaker	035 693 1746
Verspreiding Klankkleur:	Hr. H. & Mw. Hageman	035 693 2275
Ledenadministratie	Email: ledenadm.maria@12move.nl	
Communicatie Maria- en Vituskerk		
	Mw. M. Arisz	06 40 279 177
	Email: maria@h-drieeenheid.nl	
Kopij Maria & Vitusbode	Email: secretariaat@h-drieeenheid.nl	