



Mariakerk Bussum  
Sint Vituskerk Naarden

RK Parochie van de H. Drie-eenheid

# Klankkleur



10<sup>e</sup> jaargang – nr. 6

Herfst

## Inhoudsopgave

Even voorstellen – Sandor Koppers .....	3
Even voorstellen – Elroy Kaak .....	4
Van de bestuurstafel .....	5
Allerzielenviering – zaterdag 2 november .....	9
Wie helpt ons bij de Lichtjesticht .....	19
Familieberichten .....	20
Liturgisch rooster .....	21
Inleverdata kopij .....	22

Parochiewijzer		Telefoon
Parochie secretariaat	Ans Baaij en Brendy Blikendaal ma. en di. 09:00 – 13:00 uur do. en vr. 09:00 – 13:00 uur Email adres: secretariaat@h-drieeenheid.nl Website: www.h-drieeenheid.nl	69 31 591
Noodnummer	Tijdens kantooruren: Buiten kantooruren:	69 31 591
Pastoor	Pastoor Sandor Koppers Pastoor Elroy Kaak	
Parochiebestuur	Voorzitter: Pastoor Sandor Koppers vicevoorzitter: Alex Goûtier secretaris: Machteld van den Brink penningmeester: Alex Goûtier Karin Veen leden:	
Giften	rekeningnr.: NL 02 RABO 0372240526	
Vertrouwenspersoon PCI	Marlène Potjer	06 46 395 060
Mariakerk	Brinklaan 42, 1404 EX Bussum	69 31 591
Vituskerk	Turfpoortstraat 3, 1411 ED Naarden	69 43 588
Redactie "Klankkleur"	Peter Grol, Noud Lantman, Jeanine Peijnenburg	
Kopij-aanlevering	klankkleur@h-drieeenheid.nl	
Grafische vormgeving	Karin Veen, Annelies Elfrink, Vincent Veen	

**Bezoek:** Indien u graag bezoek wilt of u weet iemand die bezoek wil ontvangen in het ziekenhuis of thuis, laat dit dan weten aan het parochie secretariaat.

---

## Afscheids Woordje van de pastoor

---

Wanneer ik denk aan de afgelopen jaren,  
is er veel om dankbaar voor te zijn!

Ik dank God uit het diepste van mijn hart voor de wonderbaarlijke ervaringen  
die ik heb gehad in deze 16 jaar van mijn  
levensgeschiedenis, waarvan ook u deelgenoot bent geweest.

“Ik hef mijn ogen naar de bergen, vanwaar kan ik hulp verwachten?  
De hulp zal komen van God de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.”  
(ps. 121, 1-2)

Het “vliegende evangelie”!  
Zo werd ik vaak genoemd terwijl ik nog niet eens een elektrische fiets had!  
Ik zal u missen.  
Bid voor mij.

*Carlos*



---

## Even voorstellen – Sandor Koppers

---



Vanaf 1 oktober benoemt de bisschop van Haarlem-Amsterdam mij tot pastoor-moderator van de parochies van Naarden, Bussum, Blaricum en Huizen. Dit is dus ook een uitgelezen gelegenheid om mijzelf aan u voor te stellen.

Mijn naam is Sandor Koppers. Ik ben geboren op 25 september 1963 in een door en door katholiek gezin in Amsterdam Osdorp. Ik ben de jongste van een gezin van drie kinderen. Mijn jeugd en schooltijd zijn probleemloos verlopen. Ik kon goed meekomen op school en ook de kerk en de parochie waren van kind af aan bekend terrein. Na mijn middelbare schooltijd heb ik eerst het HEAO gevolgd aan het Raamplein in Amsterdam. Alle aandacht ging dus in eerste instantie uit naar een carrière in het bedrijfsleven of bij de overheid. Maar in die periode was er ook een andere ontwikkeling. En deze lag op het godsdienstig vlak. Als kind voelde ik mij

altijd al als een vis in het water in de kerk en in onze parochie. Maar toen ik steeds actiever werd in mijn toenmalige Pius X-parochie in Amsterdam-Slo-tervaart en daar een pastoor was die mij zeer inspireerde, ontstond bij mij steeds meer het verlangen om mijn leven niet in het bedrijfsleven voort te zetten, maar in de kerk. Ik besloot toen dus om na het behalen van mijn HEAO-diploma aan de Katholiek Theologische Universiteit Amsterdam te gaan studeren en om te gaan wonen in het pas opgerichte Willibrordhuis, de priesteropleiding van het bisdom Haarlem, waar ik met een zestal studenten in een leefgemeenschap van aanstaande priesters woonde. Daar heb ik van rector Jan Hopman, voormalig pastoor van de Thomasparochie uit Huizen, mijn vorming tot priester gehad. Na het behalen van mijn doctoraal diploma theologie kreeg ik op 1 september 1991 een benoeming in de Pius X-parochie in Alkmaar. Daar heb ik vijf jaar gewerkt. Het was een zeer leerzame periode die ik goed kon gebruiken bij mijn volgende benoeming in Almere. Vanaf 1 februari 1996 heb ik vervolgens met veel vreugde in de nieuwe groeistad in Zuidelijk Flevoland gewerkt. Toen ik daar aankwam waren het vier wijkparochies. Vervolgens werden het vier zelfstandige parochies en weer later één parochie, de parochie Zuidelijk Flevoland. Ik ben bij al die opsplitsingen en fusies betrokken geweest. Eerst een aantal jaren als pastoraal werker en vanaf 21 mei 2005 als priester en niet veel later als pastoor. Zo gebeurde er ontzettend veel op bestuurlijk vlak. Maar het

meest ingrijpend was ongetwijfeld de bouw van een compleet nieuwe rooms-katholieke kerk in Almere. Want met de groei van de parochie werd het verlangen naar een eigen kerk, volledig gebouwd volgens de katholieke principes, steeds groter. De planvorming en realisatie nam uiteindelijk 18 jaar in beslag! En op 7 maart 2021 hebben wij de nieuwe kerk in gebruik genomen. Ondertussen ging het pastorale werk met

al zijn dopen, vormsels, huwelijken en uitvaarten ook gewoon door. Het meedrekken met de mensen in al hun levensfasen is voor mij altijd een grote bron van vreugde geweest. Ik hoop dat de komende jaren ook van harte in de Gooise parochies te gaan doen, want wij zijn Samen Kerk.

Sandor Koppers

---

## Even voorstellen – Elroy Kaak

---

Mijn naam is Elroy Kaak. Ik ben op 17 maart 1977 geboren in een ziekenhuis in Doetinchem, en getogen in 's-Heerenberg.

Alles was vanzelfsprekend, alles en iedereen was katholiek. Ik ging naar een katholieke school, deed met de hele klas mijn eerste communie. Mijn ouders waren geen fervente kerkgangers. We gingen naar de nachtmis, de paaswake. Het geloof was er gewoon. Zoals het lente en zomer wordt, zo was 's-Heerenberg katholiek.

Vanzelfsprekend katholiek dus, maar wat er op het altaar gebeurde, was wél fascinerend. Dat voelde als een mysterie, een geheim. Dat vond ik mooi. Maar dat was niet de reden waarom ik misdienaar werd. Dat had ook een praktische reden. Als er een begrafenis was, was je vrij van school. Begravenissen waren meestal in de ochtend.

HAVO in 's-Heerenberg. Op zaterdagen werkte ik bij de plaatselijke supermarkt. Op zondagen was ik regelmatig misdienaar. En verder hield God zich verscholen.



Na de middelbare school ging ik naar de HEAO: accountancy en nog een verdere studie fiscale economie. Interessante studies. Boeiende stage, vooruitzichtsvolle werkplek, aardige collega's, prettige sfeer. Alles was goed. En toch...en toch.. "is dit het nou?" De vraag stellen is haar beantwoorden. Geen bliksemschicht. Geen "goddelijke ervaring". Maar ik ging wel met vrienden mee naar de Wereldjongerendagen in Rome in 2000. Er overkwam me iets dat ik absoluut niet gewend was. Het weekend voordat we in Rome waren, beviel me niet erg. Maar eenmaal in

Rome werd het heel anders. De groep was groter, vriendschappelijker. Je werd uitgenodigd om mee te doen, maar niet afgewezen als je niet wilde”.

Dáár was de herkenning. “Ineens merkte ik dat er meer jongeren waren als ik. Die dagen in Rome hebben grote indruk op me gemaakt. Ik ervaarde een soort van vanzelfsprekendheid, van thuishkomen”.

Na die wereldjongerendagen leerde ik God beter kennen. Steeds luider werd Zijn stem. In 2002 waren er weer jongerendagen, nu in Toronto, en daar was ik dit keer begeleider van gehandicapte jongeren. Dat was zwaar, maar ook mooi.

Terug in Nederland voelde ik me, ondanks het plezier in mijn werk, niet meer op mijn plek. Ik koos voor het priesterschap. Dat betekende dat ik mijn baan ging opzeggen. Dat was niet eenvoudig. Het betekende ook dat ik het aan mijn ouders ging vertellen. Zij

moesten wennen aan mijn keuze, maar accepteerden die.

Er braken jaren aan van studie en stages, soms ook twijfel. Toch stuurde God een mens op mijn pad om volmondig “ja” te kunnen zeggen tegen mijn roeping.

Ik ging op bezoek bij een oude zieke non, die niemand aardig vond. Zij vertelde hoe boos ze was op God; ze had haar hele leven in Zijn dienst gesteld en nu deed Hij haar dit aan! Misschien is dat het geheim: dat je mee mag lopen met mensen, dat je ervaart dat je alleen maar hoeft te luisteren. Deze ervaring heeft me geholpen, bevestigd, dat mijn keuze de juiste was.

Met God kan ik mijn leven delen. Hem kan ik mijn diepste vragen voorleggen.

Ik kijk ernaar uit u allen te ontmoeten en naar u te luisteren.

Elroy Kaak

---

## Van de bestuurstafel

---

Na een aantal drukke maanden, waarin we Carlos thuis verwelkomde uit Brazilië en afscheid van hem moeten nemen, is het nu tijd om onze nieuwe pastoor Sandor Koppers en pastoor Elroy Kaak van harte te verwelkomen.

Wij gaan vol vertrouwen de toekomst tegemoet met Sandor en Elroy. Wij wensen beiden een fijne werkplek toe in onze parochie.

Er hebben een aantal benoemingen plaatsgevonden vanuit het Bisdom: Machteld van den Brink is inmiddels de

nieuwe secretaris van het parochiebestuur en vervangt daarmee per 1 oktober 2024 Karin Veen, die als algemeen bestuurslid aanblijft tot eind december 2024.

Nieuwe bestuursleden zijn van harte welkom en we hopen dat er hiertoe enthousiasme en inspiratie leeft onder onze parochianen, die het katholieke geloof belijden.

Het parochiebestuur

---

## Advent 2024

---

*“De wind blaast waarheen hij wil; gij hoort wel zijn gesuis, maar weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met ieder die geboren is uit de Geest.” Joh 3,8*

Beste parochianen,

Deze woorden van Christus kwamen bij mij op toen ik aan het denken was over de veranderingen die gaande zijn in onze parochies. Het vertrek van liefst drie priesters en de komst van twee nieuwe pastoors heeft een grote impact op het parochieleven, maar ook op vele parochianen. Het lijkt niet zomaar een zachte wind van veranderingen, maar op een storm. Deze storm brengt veel emoties naar boven, emoties van verdriet, maar ook emoties van dankbaarheid en hoop. In deze omstandigheden is het voor ons allemaal belangrijk om geduld te hebben met anderen, maar vooral ook met onszelf. Zulke grote verandering en “verlies” kan uw ziel in een toestand van rouw brengen. En het proces van het rouw kent zijn eigen wetmatigheden – er is niet één manier van het verwerken van verlies en grote verandering. Als wij dat beseffen kunnen wij ons hart makkelijker openen voor de ander en elkaar helpen in plaats van elkaar te verwonden. Uiteindelijk kunnen we het ingrijpen van God in ons leven als positief te zien.

Jezus Christus is niet bang voor veranderingen; hij gaat zijn leven moedig door. Hij steunt op God en hij leert zijn



leerlingen een bijzondere houding aan: wij zijn maar pelgrims hier op aarde en ons vaste vaderland is in de hemel. Wees vrij als de wind. Wees bereid om alles te verlaten, onszelf te verloochenen en de wil van God te volgen die zo vaak anders is dan die van ons. “Anders” betekent hier niet een wil van vijandelijke aard die lijden en pijn voor ons voor ogen heeft. Om het goede van God te herkennen hebben wij het geloof nodig.

Als eerste voorbeeld hiervoor hebben wij Jezus Christus. *“Hij heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God: Hij heeft zich vernederd, Hij heeft het bestaan van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden.” Vlg. Fil 2,6-7*

Dat is wat wij vieren met Kerstmis en daarop bereiden wij ons voor in de Advent. Christus, onze Redder, heeft alles nieuw gemaakt! Bereiden wij ons voor om het nieuwe dat van God komt met open armen te ontvangen.

Kapelaan Mikel

---

## Maria en Vitus in beeld

---

We hebben weer voortuitgang geboekt in onze zichtbaarheid en er vonden mooie activiteiten plaats in de afgelopen maand. Meer in beeld zijn we onder meer in het oktobernummer van het Bisdomblad Samenkerk waarin met een hele pagina verslag wordt gedaan van het 100-jarig jubileum van de Mariakerk



Op 7 september 2024 hadden we een gezellige familiedag in het kader van het 100-jarig bestaan van de Mariakerk, met medewerking van de zusters SSVM uit Heiloo.

Ruim 30 deelnemers waaronder 15 kinderen waren aanwezig op deze mooie zonnige dag die om 10:00 uur begon met de Heilige Mis. Daarna volgden leuke balspeltjes voor de kinderen en de volwassenen. De werkgroep Meetafalen zorgde voor soep en lekkere broodjes tijdens de lunch. In de middag was er ook wat catechese en zijn de kinderen aan de slag gegaan met het maken van een rozenkrans. Rond 15:00 uur werd deze zeer geslaagde dag afgesloten.

Ook op zaterdag 14 september hebben we de deuren van de Mariakerk opengezet en hadden we een succesvolle Jubileum



umfairdag tijdens het Open Monumentenweekend. We boden diverse activiteiten zoals

orgelbespelingen door Jean Janssen, een expositie van kostbare monstransen, georganiseerd door het Locatie team en een kleine tentoonstelling over 100 jaar Mariakerk opgesteld door Els en Titia. Buiten stonden diverse kramen met alle ingezamelde religieuze goederen om te verkopen. In de Sloep serveerden we koffie en thee met heerlijke taarten gebakken door Peter Eldering.

Om ook de vele bezoekers op het Wilhelminaplein te attenderen op onze kerk hebben we daar kaarsjes uitgedeeld om aan te steken bij het Maria-altaar. Dat bleek een goede zet die voor herhaling vatbaar is.

Heel mooi om op deze manier het licht te verspreiden. De fairverkoop heeft € 630,00 opgeleverd waarvan de helft is gegaan



naar het project van Wim Hageman: het Gezondheidscentrum Gandigal in Senegal. Zie de website: [multipass-afrika.nl](http://multipass-afrika.nl). Wij danken iedereen die met goederen of andere hulp aan deze mooie dag heeft bijgedragen.

Op zondag 22 september is pastoor Carlos voor het laatst voorgedaan in een bijzondere Eucharistieviering in de Mariakerk. Vele parochianen waren aanwezig bij de mooie viering om na afloop daarvan persoonlijk afscheid te nemen van onze geliefde pastoor.

We werden verrast met een bijzonder afscheidslied dat in het portugees werd



gezongen door Pastoor Carlos samen met het koor: 'Por amor de meus irmãos' (Uit liefde voor mijn vrienden). Ook konden we voor de laatste keer genieten van een prachtig gezongen prelatie.

Twee jongeren ontvingen tijdens de viering het Heilig Vormsel van pastoor Carlos en deden de Eerste Heilige Communie.

Ter afsluiting sprak bestuurssecretaris Karin Veen, namens de parochie mooie woorden ten afscheid. Zie het nieuwsbericht op de website over het afscheid voor de Youtube link naar de afscheidspeech, en het lied 'Por amor de meus irmãos'.

Wij zullen pastoor Carlos missen en wij wensen hem veel zegen in zijn nieuwe missie als deken in Purmerend.

We kijken nu uit naar het feestelijke hoogtepunt van het 100-jarig jubileum van de Mariakerk, de Pontificale Hoogmis op zondag 3 november met als hoofdcelebrant Mgr. Hendriks.

Deze jubileumviering voor de parochianen, ex-parochianen en speciale genodigden begint om 11.00 uur.

Aansluitend vindt de uitreiking plaats van het Jubileumboek: '100 jaar Mariakerk'. Het eerste exemplaar hiervan zal worden overhandigd aan de bisschop en aan onze speciale gast, burgemeester Han ter Heegde. Hierna is er voor alle aanwezigen een feestelijke lunch in de kerk.

Eind november volgt nog een bijzondere toegift op alle festiviteiten: het afsluitende Jubileumconcert op woensdagavond 27 november. De Nederlandse Händelvereniging zal o.l.v. gastdirigent Rick Muselaers hoogtepunten zingen uit de Messiah in een Lesson's & Carols programma. Met Wybe Kooijmans op het orgel.

Wij hopen u allen te ontmoeten tijdens deze afsluitende festiviteiten.

*Maria Arisz*

N.b.: Meer foto's vindt u bij de nieuwsberichten op de parochie website..



---

## Allerzielenviering – zaterdag 2 november

---

Dit jaar is de Allerzielenviering een Eucharistieviering waarin kapelaan Mikel Palić voor-  
gaat in de Mariakerk om 19.30 uur.

Mary's Voices zal, buiten andere gezangen, wederom het requiem van Faurré zingen  
o.l.v. Karin Bouwmeester en Wybe Kooimans.

Wij nodigen u van harte uit om onze overledenen te herdenken in deze viering.

Karin Veen

# Requiem van Gabriel Fauré



uitgevoerd door Mary's Voices o.l.v. Karin Bouwmeester.

Orgel: Wybe Kooijmans

**Allerzielenviering op 2 november 19:30 uur**

**Mariakerk te Bussum**

# Mariakerk 100 jaar

## Jubileumviering

Zondag 3 november

### Pontificale Hoogmis

*Hoofdcelebrant:*

**Mgr. J. Hendriks**

*Speciale gast:*

**Burgemeester Han ter Heegde**

Aanvang: 11.00 uur



Mariakerk Bussum  
Sint Vituskerk Naarden

Adres:  
Brinklaan 42,  
1404 EX Bussum

# Mariakerk 100 jaar *Jubileumconcert*

Woensdag 27 november 2024

van 20.00 tot 21.00 uur

**De Nederlandse  
Händelvereniging**

*zingt:*

**'MESSIAH Highlights'**

*o.l.v. gastdirigent Rick Muselaers*

*m.m.v. organist Wybe Kooijmans*



Mariakerk Bussum  
Sint Vituskerk Naarden

Aanvang: 20.00 uur

Toegang: Deurcollecte

Adres: Brinklaan 42, 1404 EX Bussum



---

## Kindercatechese – voor kinderen na 1<sup>e</sup> communie

---

Wij zijn Reinout en Vera.

Wij hebben ons gemeld om de kindercatechese voor kinderen van 9 tot 12 jaar voort te zetten.

Wij kennen elkaar van de vormsel groep en zijn al jaren bevriend. Nu gaan we er samen voor zorgen dat de kindercatechese voort wordt gezet.

Wij hebben er zin in!

Wij zullen 1x in de maand op een donderdag avond van 19:00 tot 20:00 de kinderen met spelletjes en mooie verhalen van alles over het geloof leren.

In principe ontmoeten wij elkaar in de Thomas kerk in Huizen.



Voor na de eerste communie tot aan het vormsel

Aanmelden kan nog via de mail: [verali-diakok@gmail.com](mailto:verali-diakok@gmail.com)

---

## Vitus varia

---

### Jan Kortbeek

Onlangs overleed Jan Kortbeek op 89jarige leeftijd. Hij droeg liefdevol de bijnaam van “Hovenier van de Heer”. Jan was jarenlang collectant en koster. Maar vooral was hij dé man, die samen met Corry, zorg droeg voor de bloemversiering op het priesterkoor, bij Maria en St Vitus. Als voormalig bloemist waren we gezegend met zijn adviezen en creaties.

(Het schijnt dat er in de Hemel een heel grote tuin is, Paradijs genaamd, waar hij ongetwijfeld zijn talenten zal kunnen tonen.)

### Ouderen-Contactdag.

De jaarlijkse Ouderencontactdag op zondag 22 september was weer een groot

succes. De ontvangst was traditioneel druk en gezellig. De plechtige H. Mis begon wat later om 13.00 uur, omdat Pastoor Carlos tevoren afscheid had genomen van de kerkgemeenschap in de Mariakerk. Hij wilde persé zelf voorgaan bij ons, om ook nog van de oudere parochianen afscheid te kunnen nemen. De lunch en de borrel erna met een ‘BAS-je’ (Boerenjongens, Advocaat en Slagroom) werden royaal geproefd. Na het afsluitende Lof keerde eenieder, mét een grote rode roos, tevreden huiswaarts. Veel dank aan de MOV, voor de vlekkeloze organisatie.

### Mutatiegolf

Drie weken op rij zijn wij in de kerk verast met een afscheid van een van onze

priesters. Een vertrek van een priester naar een andere bestemming, is niet altijd alleen maar blijdschap, zeker als je aan elkaar gewend bent. Maar drie tegelijk, en dat allemaal per 1 oktober, is voor velen toch wel een beetje erg veel van het goede.

- Op zondag 1 september vierde Pastoor Carlos zijn laatste eucharistie in onze kerk. En dat op een heel eigen en muzikale wijze, zoals we die niet vaak hadden gehoord. Bij de receptie erna bleek wel hoe geliefd hij was bij menigeen.
- Op 8 september kondigde kapelaan Ignacio aan, dat hij op verzoek van de Bisschop, voor een jaar naar Rome zal gaan, om er zich te verdiepen in het Kerkelijk Recht. Hij was nog maar net als jong gewijd priester bij ons aan het werk.

- Op 15 september hebben we ook afscheid genomen van kapelaan Javier, die is benoemd als kapelaan in Heerhugowaard, naast zijn werk voor de jeugd van het bisdom.

Wij wensen alle betrokkenen heel veel heil en zegen in hun nieuwe werkring en zijn hen erg dankbaar voor hun grote inzet voor onze parochie.



Het Locatieteam Vitus

---

## “Uittocht”

---

### **Laatste gesprekken en gedichten van Huub Oosterhuis.**

Ad van Nieuwkerk, theoloog, predikant en schrijver heeft het boekje “Uittocht” samengesteld. (uitgeverij Prometheus, € 9,99)

Hij heeft veel geschreven over de bijbel en vraagt zich af wat een mens nodig heeft om mens te worden.

Het boekje ‘Uittocht’ bevat gesprekken die Oosterhuis in zijn laatste levensjaar met van Nieuwpoort heeft gehad. Het boekje is dus na het overlijden van Oosterhuis samengesteld en geeft op fraaie wijze inzicht in zijn levensgeschiedenis en zijn motieven.

Zeker een aanrader voor hen die door deze profetische mens Oosterhuis geraakt werden.

B. J. F. Mousault / J.M. Baaij

---

## Verdieping

---

### Gierige barmhartigheid

We zijn vaak gierig in het tonen van barmhartigheid, maar genereus als we op fouten van anderen wijzen. Hier is sprake van een fundamentele paradox. Christenen zouden zich zo bewust moeten zijn van hun eigen fouten (de balken in hun eigen ogen) dat ze zuinig en terughoudend mogen zijn wat de splinters in de ogen van anderen betreft.

Door anderen snel te bekritisieren, veranderen we onze eigen balken in splinters en minimaliseren we onze schuld: ik kon het niet helpen; zo ben ik gewoon; niemand raakte echt gewond. En tegelijkertijd veranderen we de splinters in de ogen van anderen in balken: het kan me niet schelen – er is geen excuus voor! Ik zou me nooit zo gedragen! Wie denkt ze wel dat ze is?

Er is niets nieuws aan dit patroon en ik denk dat het voor ons allemaal gemakkelijk herkenbaar is. Het komt voort uit onze eigen onzekerheden en onze eigen angst om onszelf bloot te geven. De meesten van ons vertonen dit soort gedrag. Ik doe het te vaak. De mensen die dat niet doen, zijn degenen met het hart van een heilige.

Veel spirituele groei hangt af van interne discipline. We moeten leren deze neigingen in onszelf te beteugelen door andere neigingen te ontwikkelen die niet gierig zijn, maar gul in goedgunstigheid. Toen mensen bij Jezus kwamen, besteedde hij niet veel tijd aan het wijzen op hun

‘zonden’ – tenzij ze dachten dat ze niets verkeerd deden. Als dat zo was, koos hij een andere benadering. Maar als mensen naar hem toe kwamen op zoek naar genezing, liefde en troost, gaf hij die snel. De vrouw die door de Farizeeën naar hem werd gebracht, die haar wilden steunen vanwege overspel, berispte hij niet om haar ‘zonde’. Hij wees naar de balken in de ogen van de Farizeeën die ze zo graag zelf niet wilden zien. Het enige wat hij tegen de vrouw zei was, toen al haar aanklagers vertrokken waren: “Ik veroordeel jou niet” en “Ga en zondig niet meer.”

Het probleem met balken is dat ze het moeilijk maken om goed te kunnen zien, vooral als ze in je eigen oog zitten. Dit grote, massieve, zware ding dat gewoon voor de pupil zit, belemmert ons zicht. En dan zien we vaak alleen het slechte en het lelijke in het leven, maar we missen het goede. We zien de punten niet waarop mensen schitteren in wie ze zijn; door ons te concentreren op de wratten zien we de schoonheid niet. Door de zwakte te zien en te verachten, negeren we de kracht van mensen.

We zouden God moeten danken dat er mensen zijn die voorbij de balken in onze ogen kijken, dus in onze zielen en iets anders zien dan de balken.

En we zouden er ook naar moeten streven hetzelfde te doen.

Henri Jansen

---

## Parochianen zijn geïnteresseerd

---

Pastoor Carlos schrijft in zijn mededelingen dat de kerk in beweging is en dat is een teken van gezondheid en leven. Bewegen is onder meer het verplaatsen van geestelijken. Het bisdom heeft daar ongetwijfeld positieve redenen voor, maar vermeldt dat niet in het bisdomblad.

Pastoor Carlos gaat ons verlaten en gaat naar Purmerend.

Pastoor Sander Koppers komt naar ons toe vanuit Almere.

Kapelaan Javier Ancuna gaat naar Heerhugowaard.

Kapelaan Elroy Kaak komt naar ons vanuit Hilversum.

Wij zijn geïnteresseerd in hun komst en in de veranderingen die dat teweeg zal brengen.

Het parochiebestuur schrijft dat ze een nieuwe koers wensen te varen.

Parochianen zijn geïnteresseerd in wat zij bedoelen.

Tot nu toe is een klein tipje opgelicht; "Maria en Vitus in beeld brengen."

De nieuwe koers zal ongetwijfeld breder en dieper zijn en afwijken van het tot nu toe gebodene.

In het verleden hebben Marlène Potjer, Ben Moussault, Jos Baaij en enkele anderen gedurende verschillende jaren Dekenale Cursussen gevolgd, om hand- en spandiensten te verlenen en voor te gaan in bepaalde vieringen.

De tijdgeest heeft hen ingehaald. Het parochiebestuur, bijgestaan door nieuwe geestelijke bezetting, gaat een nieuwe koers varen. Wij wensen pastoor, kapelaans en kerkbestuur veel succes met de nieuwe taken en koers.

"Priester zijn" is naast mensen staan.

"Kerken besturen" is visie en toekomst hebben.

"Parochiaan zijn" betekent geïnteresseerd zijn en kerk vormen.

Klankkleur is hiervoor een prachtig medium.

Wij blijven interesse tonen en nieuwsgierig zijn.

Oprechte groeten,

Jos Baaij, Ben Moussault

---

## Participatiekoor het Gooi

---

Sinds september 2024 is er weer een participatiekoor in het Gooi. Tot eind 2023 was er een participatiekoor in het Gooi als onderdeel van een landelijke organisatie. Helaas hield dit koor op te bestaan door diverse verwickelingen. Een koor





dat in staat is en was om naast Bach's Mattheus Passion, op te treden tijdens het wereldcongres Defeating Dementia met muziek van Bach maar ook van Abba en Simon & Garfunkel. Een kerstconcert, in samenwerking met een professioneel orkest. Wij hebben het initiatief genomen om het zelfstandig participatiekoor op te richten in het Gooi.

Inmiddels is het koor gestart met repetities naar een kerstconcert, met o.a. het Gloria van Antonio Vivaldi.

Eerst maar eens de vraag beantwoorden en uitleggen wat een Participatiekoor nu eigenlijk is en wat het doet en waarom.

Het doel van een participatiekoor is om muziek weer toegankelijk te maken voor mensen met geheugenproblemen en om deze samen te brengen, ongeacht hun muzikale ervaring of vaardigheden en met ondersteuning van mantelzangers weer gaan musiceren. Uiteraard is dit ongeacht wat de oorzaak is van niet aangeboren geheugenproblemen, zoals Alzheimer, de ziekte van Parkinson of Vasculaire dementie en noem al die andere vormen maar op. Dan blijkt dat het zingen op regelmatige basis in een participatiekoor er voor zorgt dat mensen minder zorgvraag hebben. Zingen activeert verschillende delen van de hersenen, inclusief die welke betrokken zijn bij taal, geheugen en emoties. Voor mensen met geheugenproblemen of dementie kan dit helpen om cognitieve functies te stimuleren en te behouden. Zingen kan een alternatieve manier bieden om zich uit te drukken en beter te communiceren. Zelfs als verbale vaardigheden afnemen, blijft het vermogen om te zingen vaak

behouden. Regelmatige repetities en optredens geven structuur aan de week en kunnen een gevoel van doel en routine bieden. Het weer kunnen deelnemen aan een koor geeft hun ook weer de zo gewenste sociale status terug.

Kortom, zingen in een participatiekoor biedt niet alleen cognitieve en fysieke voordelen voor mensen met geheugenproblemen of dementie, maar bevordert ook hun emotionele en sociale welzijn. Het is een krachtig hulpmiddel om de kwaliteit van leven te verbeteren en een gevoel van gemeenschap en verbondenheid te creëren.

*Wie zoeken wij?*

Mensen die weer willen zingen samen met mantelzangers.

Mantelzangers, ondersteuners fysiek zowel als financieel, mantelbakkers, (voor het koekje bij de koffie) ambassadeurs, chauffeurs, enz..... nou ja eigenlijk iedereen die dit geweldige project wil ondersteunen op welke wijze dan ook.

*Doet u ook mee?*

Aanmelden:

Op de repetities iedere zaterdagmorgen vanaf 10:00 uur tijdens de gratis koffie in de Antoniushof, Lange Heul 32, 1403 NL, Bussum. Of via een e-mail naar [Info@participatiekoor-hetgooi.nl](mailto:Info@participatiekoor-hetgooi.nl)

Meer informatie nodig? Uiteraard kunt u mij aanspreken na de vieringen in de St. Vituskerk of via mijn e-mail [info@piet-philipse.nl](mailto:info@piet-philipse.nl)

Piet Philipse

Organist, dirigent

---

## Amalia

---

### Donderdag 17 oktober, 14 uur: Hans Keilson

Veel bewoners van het Gooi kenden hem: Hans Keilson, 'zenuwarts', zoals er op het bordje in zijn tuin in Bussum te lezen stond. Hij was een bekendheid in de regio en dankzij zijn romans ook ver daarbuiten. De grote roem kwam toen hij 100 jaar oud was en *The New York Times* over hem schreef dat hij een schrijver van wereldklasse was. Zijn levensgeschiedenis was roerig. In de jaren dertig vluchtte hij als Joodse Duitser voor de nazi's en in de oorlog moest hij onderduiken. Zijn beide ouders werden vermoord in Auschwitz. Na 1945 zette hij zich in voor getraumatiseerde Joodse oorlogsweskinderen, met wie hij zich door zijn eigen ervaringen sterk verbonden voelde. Vorig jaar verscheen de biografie *Hans Keilson, telkens een nieuw leven*. De auteur, Jos Versteegen, werkte zes jaar aan dit boek. In zijn lezing krijgt ook zijn leven in Het Gooi veel aandacht.

### Maandag 18 november: Grote Kerk Naarden

Over de hele lengte van de Grote Kerk in Naarden, op 25 meter hoogte, bevindt zich een ware kunstschat, het fraai beschilderde tongewelf uit 1518. Het is



uniek in Noord-Europa en maakt van dit rijksmonument de 'Sixtijnse Kapel van het Noorden'. Met het lijdensverhaal in prachtige voorstellingen

toont het gewelf het beeld bij de Matthäus-Passion die de Nederlandse Bachvereniging daar al 100 jaar uitvoert. Dit beeld dreigt echter verloren te gaan. Loszittende verf zal naar beneden komen als er niet snel wordt ingegrepen. Daarom is in de zomer van 2024 begonnen met de restauratie van het tongewelf. Op de vloer eronder werkt een team van twaalf restauratoren 2,5 jaar daaraan. Wat doen zij precies? Welke keuzes maken ze en welke bijzonderheden komen ze tegen? En wat maakt het tongewelf nu zo uniek? Dit en meer hoort en ziet u tijdens de lezing door Esmee Stam, medewerker Erfgoed en Publiek bij Stichting Grote Kerk Naarden. Met haar lezingen wil zij aandacht vragen voor dit omvangrijke project en hoopt zij aanvullende financiering daarvoor te vinden. Zij zal dus promotiemateriaal meebrengen en een soort 'inzameling' te houden.

#### Praktische informatie

**Waar:** *Spiegelhewijk*, Iepenlaan 354a, Bussum, naast 'De Zandzee', **Tijd:** 14-16 uur.

**Entree:** per bijeenkomst € **7,50**; dat is incl. consumpties.

**Betalen:** overmaken naar rekening NL58INGB0003271950 t.n.v. J.G. de Jonge-Meijerink, onder vermelding van 'Amalia'. U kunt eventueel ook aan de zaal betalen.

**Aanmelden:** liefst via [amalia.bus@kpnmail.nl](mailto:amalia.bus@kpnmail.nl); ofwel via tel. 035-6932318.

---

## CCIV programma

---

Voor de komende periode staan onder de titel Zinspiratie bij het CCIV de volgende lezingen op het programma:

- 31 oktober 20.00 uur, Majellakapel, “Muziek als verbindende kracht”. Spreker Bart Schneemann
- 20 november 20.00 uur, Spieghelkerk, “Spinoza en zijn vriendenkring”. Spreker Hans Werner



- 10 december 20.00 uur, Wilhelmina-kerk, “Ubuntu, Ik ben omdat wij zijn”. Spreker Petra Niessen

Meer informatie vindt u op [www.cciv.nl](http://www.cciv.nl). Ook kunt u zich hier voor de lezingen aanmelden.

---

## Zie, ik maak alles nieuw – adventsretraite

---

Advent is een tijd van verwachting, hoop en vernieuwing. Wat als je deze bijzondere periode bewust zou starten met stilte en gebed? Tijdens de digitale adventsretraite “Zie, ik begin iets nieuws!” nodigen de jezuïeten je uit om elke dag even stil te staan en de woorden van de Bijbel diep in je hart te laten doordringen.

Als deelnemer van deze gratis digitale retraite ontvang je vanaf zondag 1 december dagelijks een gebedsmail. Hierin vind je een Bijbeltekst en reflectievragen die je helpen om open te staan voor wat God tegen jou wil zeggen. Deze retraite gaat niet om kennis, maar om bidden met je hart. Hoeveel tijd je eraan besteedt, bepaal je zelf.

### Ga jij mee op deze reis?

Elke retraite is een innerlijke reis met een onbekende bestemming. Het kan je verrassen, uitdagen of prikkelen. Misschien ervaar je Gods roep om een nieuwe richting in te slaan. Door trouw in gebed te



[www.adventsretraite.org](http://www.adventsretraite.org)

blijven, met een open geest en een groot hart, kun je innerlijke rust vinden. God wacht geduldig op het moment waarop Hij je mag verrassen met Zijn genade.

Schrijf je nu in voor de digitale adventsretraite en ontdek hoe God iets nieuws begint in jouw leven. Ga naar [www.adventsretraite.org](http://www.adventsretraite.org) en laat je e-mailadres achter. Aan deze adventsretraite zullen ruim 20.000 mensen uit voornamelijk Nederland en Vlaanderen deelnemen.

**Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite:**

“Eenvoudig, helder, herhalend maar nooit saai. Integendeel, het ging naar de diepte. De gebedsmails raakten mij dag na dag. Een borrelende bron van intense inspiratie.”

“De mails gaven een goede structuur in de meditatie, het verloop is zeer helder, niet zweverig. Het was een revelatie voor mij dat meditatie realiseerbaar is. Dank u wel voor dit mooie kerstgeschenk!”

"Ik deed de retraite samen met mijn man. En het heeft mooie gesprekken opgeleverd."

“Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein moment van aandacht en bezinning.”

### **Een productie van Ignatiaans Bidden**

Wij verzorgen jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de Advent en de 40-dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven. De adventsretraite 2024 is geschreven door Ginette Van Bogaert en Bruno Standaert, een echtpaar.

---

## **Wie helpt ons bij de Lichtjesticht**

---

Zondag 22 december zal de Lichtjesticht, georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Bussum, weer plaatsvinden.

Tijdens deze tocht worden er taferelen uit het kerstverhaal uitgebeeld. Hiervoor

zoeken wij nog enthousiaste vrijwilligers die bijvoorbeeld als herder, engel of romein de Lichtjesticht kleur willen geven.

Aanmelden bij Femmy Vergeer, email: [femmyvdploeg@gmail.com](mailto:femmyvdploeg@gmail.com)



---

## Familieberichten

---

### Door het H. Doopsel opgenomen in onze kerkgemeenschap:

- \* Alma Hamevogl
- \* Finn Haverkort
- \* Sophie Koopman



### We hebben afscheid genomen van:

- † Jan Boudewijn Kortbeek, op 89 jarige leeftijd
- † Fredericus Maria Blessing op 94 jarige leeftijd
- † Josephus Franciscus Gerardus Hamel op 80 jarige leeftijd
- † Jacobus Wilhelmus Scholten op 86 jarige leeftijd
- † Agatha Verkleij – Lüken op 71 jarige leeftijd
- † Pastor Lex Koot op 86 jarige leeftijd, priesterzoon voormalige H. Hartparochie.

*Wij wensen alle partners, kinderen en familieleden van de overledenen van harte toe dat ze kracht en troost mogen ondervinden van lieve mensen om hen heen.*



---

## Liturgisch rooster

---

### **zaterdag 19 oktober**

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan H. Versteeg

### **zondag 20 oktober - 29e zondag door het jaar**

Maria 11:00 uur Eucharistie Pastoor S. Koppers

Vitus 9:30 uur Eucharistie / KND Pastoor E. Kaak

### **zaterdag 26 oktober**

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan H. Versteeg

### **zondag 27 oktober - 30e zondag door het jaar**

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić

### **vrijdag 1 november - Allerheiligen**

Maria Geen viering

Vitus 19:00 uur Allerheiligen Pastoor E. Kaak

### **zaterdag 2 november - Allerzielen**

Maria 19:30 uur Allerzielen Kapelaan M. Palić

Vitus 19:00 uur Allerzielen Kapelaan H. Versteeg

### **zondag 3 november - 100 jarig jubileumviering**

Maria 11:00 uur Eucharistie Mgr. Hendriks & S. Koppers

Vitus 9:30 uur Geen viering ivm jubileum Mariakerk

### **zaterdag 9 november**

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan H. Versteeg

### **zondag 10 november - 32e zondag door het jaar**

Maria 11:00 uur Eucharistie Pastoor E. Kaak

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor E. Kaak

### **zaterdag 16 november**

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan H. Versteeg

### **zondag 17 november - 33e zondag door het jaar**

Maria 11:00 uur Eucharistie Pastoor E. Kaak

Vitus 9:30 uur Eucharistie / KND Pastoor E. Kaak

### **zaterdag 23 november**

Vitus 17:30 uur Geen viering ivm Sinterklaasintocht

### **zondag 24 november - Christus Koning v.h. heelal**

Maria 11:00 uur Eucharistie Pastoor S. Koppers

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor S. Koppers

### **zaterdag 30 november**

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan H. Versteeg

### **zondag 1 december**

Maria	11:00 uur	Eucharistie	Pastoor S. Koppers
Vitus	9:30 uur	Eucharistie	Pastoor S. Koppers

### **zaterdag 7 december**

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Kapelaan H. Versteeg
-------	-----------	-------------	----------------------

### **zondag 8 december**

Maria	11:00 uur	Eucharistie	Kapelaan M. Palić
Vitus	9:30 uur	Eucharistie	Pastoor E. Kaak

### **zaterdag 14 december**

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Kapelaan H. Versteeg
-------	-----------	-------------	----------------------

### **zondag 15 december**

Maria	11:00 uur	Eucharistie	Pastoor S. Koppers
Vitus	9:30 uur	Eucharistie / KND	Kapelaan M. Palić

---

\* KND : Kindernevendienst

### **Vieringen door de week**

Vitus iedere dinsdag en woensdag om 09:00 uur

Maria iedere donderdag om 9.00 uur, met aansluitend Stille Aanbidding tot 10.00 uur

### **Openkerk tijdens de weekmarkt**

- Mariakerk op donderdag van 10:30 uur tot 13:30 uur, met om 12.00 orgelspel en aansluitend middagpauzedienst.
- St. Vituskerk op zaterdag van 10:30 uur tot 12:30 uur.

U kunt uw gaven via de GIVT-app doneren of in het offerblok bij het verlaten van de kerk. Ook als u de viering via dienstgemist.nl volgt kunt u via de Givt uw gift doneren.

Mariakerk



Vituskerk



---

## **Inleverdata kopij**

---

	<b>Editie</b>	<b>Inleverdatum kopij</b>	<b>Verschijningsdatum</b>
	7 Kerst	15 november	6 december

kopij via het mailadres: [klankkleur@h-drieeenheid.nl](mailto:klankkleur@h-drieeenheid.nl)

---

## **Contactgegevens locatie Vitus**

---

Adres Pastorie:	Marktstraat 1, 1411 CX Naarden	
Adres	Turfpoortstraat 3, 1411 ED Naarden	
Adres secretariaat:	Turfpoortstraat 1, 1411 ED Naarden	
Email:	sintvitusnaarden@outlook.com	
Telefoon secretariaat:	035 - 694 3588	
Bankrekening:	NL33 RABO 0343 7026 65	
Locatie team Vitus:	Hr. P. Grol	06 52 095 788
	Hr. H. Schilder	
	Mw. M. van Waes	06 15 251 975
Acolieten/ misdienaars:	mw. A. van Eijden	06 23 682 598
Ceciliakoor:	Hr. C van Essen	035 694 5062
Communiegroep:	Mariëtte	06 39 621 177
Jongerengroep:		
MOV:	Mw. Pouw-Horenberg	
Koster:	Hr. H. Jansen	06 51 738 177

---

## **Contactgegevens locatie Maria**

---

Adres en secretariaat:	Brinklaan 42, 1404 EX Bussum,	
Email:	sec.rkmariaparochie@outlook.com	
Telefoon secretariaat:	035 - 693 1591	
Bankrekening:	NL98 ABNA 0554 0367 03	
Locatie team Maria:	Hr. F. Baneke	035 698 2999
	Hr. R. Raamaker	06 16 019 557
	Mw. A. Elfrink	06 20 399 994
	Mw. L. Elders	035 691 4363
Financiële administratie: Email: finhde@h-drieeenheid.nl		
	Hr. A. Goûtier	035 693 1591
	Mw. M. Ruumpol-de Vries	
Coördinator koster:	Hr. H. & Mw. I. Ramaaker	035 693 1746
Verspreiding Klankkleur:	Hr. H. & Mw. Hageman	035 693 2275
Ledenadministratie	Email: ledenadm.maria@12move.nl	
Communicatie Maria- en Vituskerk		
	Mw. M. Arisz	06 40 279 177
	Email: maria@h-drieeenheid.nl	
Kopij Maria & Vitusbode	Email: secretariaat@h-drieeenheid.nl	