



Mariakerk Bussum
Sint Vituskerk Naarden

RK Parochie van de H. Drie-eenheid

Klankkleur



10^e jaargang – nr. 5

Nieuw werkjaar

Inhoudsopgave

Belangrijke mededeling van pastoor Carlos	6
Dankjewel Marlène	7
Informatieavond Eerste Heilige Communie.....	9
Afscheidsviering en receptie Carlos Fabril	12
Familieberichten	21
roosterwijziging vieringen.....	22
Liturgisch rooster	22

Parochiewijzer		Telefoon
Parochie secretariaat	Ans Baaij en Brendy Blikendaal ma. en di. 09:00 – 13:00 uur do. en vr. 09:00 – 13:00 uur Email adres: secretariaat@h-drieeenheid.nl Website: www.h-drieeenheid.nl	69 31 591
Noodnummer	Tijdens kantooruren:	69 31 591
	Buiten kantooruren:	06 270 787 77
Pastoor	Pastoor Carlos Fabril	69 43 588
Parochiebestuur	Voorzitter: Pastoor Carlos Fabril vicevoorzitter: Alex Goûtier secretaris: Karin Veen penningmeester: Alex Goûtier leden: vacant	
Giften	rekeningnr.: NL 02 RABO 0372240526	
Vertrouwenspersoon PCI	Marlène Potjer	06 46 395 060
Mariakerk	Brinklaan 42, 1404 EX Bussum	69 31 591
Vituskerk	Turfpoortstraat 3, 1411 ED Naarden	69 43 588
Redactie "Klankkleur"	Peter Grol, Noud Lantman, Jeanine Peijnenburg	
Kopij-aanlevering	klankkleur@h-drieeenheid.nl	
Grafische vormgeving	Karin Veen, Annelies Elfrink, Vincent Veen	

Bezoek: Indien u graag bezoek wilt of u weet iemand die bezoek wil ontvangen in het ziekenhuis of thuis, laat dit dan weten aan het parochie secretariaat.

(Afscheids) Woordje van de pastoor

Beste parochianen,

“Alles heeft zijn uur, en alle dingen onder de hemel hebben hun tijd”! (Pr. 3,1)

Met deze woorden uit de Heilige Schrift wil ik mijn woordje beginnen, dat dit keer een bijzondere betekenis voor mij heeft. Dit zal namelijk mijn laatste bijdrage zijn in ons parochieblad. Toch zie ik deze niet als een afscheid, maar eerder als een gelegenheid om mijn oprechte dankbaarheid uit te drukken voor de tijd die ik hier in deze prachtige parochies en omgeving heb mogen doorbrengen.

De afgelopen zestien jaar waren voor mij een lange en opbouwende periode. Ik heb in deze parochiegemeenschappen veel indrukwekkende ervaringen mogen opdoen. Het waren niet alleen vreugdevolle momenten, zoals de prachtige Doop- en Eerste Communievieringen, de Trouwerijen en Vormselvieringen, maar ook ingetogen momenten, momenten waarin wij samen afscheid hebben moeten nemen van dierbare parochianen, waarbij diepgaande gesprekken vol emotie met familieleden voorafgingen. Ik koester ook de huisbezoeken en de gastvrijheid van zoveel mensen, die ik heb mogen ervaren. Prachtig gewoon!

Het samenwerken met de bestuursleden en alle actieve groepen van vrijwilligers en medewerkers die deze parochiegemeenschappen draaiende houden, was bijzonder waardevol. Er is in deze zestien jaren veel gebeurd en daarom is deze periode een zeer

kostbare tijd in de geschiedenis van mijn leven geweest. Het heeft mij veel bagage gegeven om straks in de nieuwe omgeving van Purmerend opnieuw te beginnen.

Als ik terugkijk op deze tijd, besef ik dat ik dit niet alléén gedaan heb. Ik was niet alleen, maar samen met jullie en met God, die mij hier naartoe heeft geroepen en die altijd de motor is geweest die alles in goede banen heeft geleid. Dit jaar is tot nu toe een jaar van veel gebeurtenissen. Het werd in het bijzonder getekend door het verdriet en verlies van mijn moeder, maar ook vervuld met de vreugde van de laatste periode van haar leven, die ik samen met haar heb mogen doorbrengen met het vertrouwen in een leven dat God tot voltooiing heeft gebracht. Het was ook zo toen mijn vader 12 jaar geleden door God in zijn slaap geroepen werd. Toen mocht ik daar óók zijn.

Eenmaal teruggekomen in Nederland heb ik met dankbaarheid en vreugde Gods plan voor Zijn Kerk mogen aanschouwen, met de wijding van nieuwe priesters voor Zijn Kerk. Het verheugd mij dat ik weer geroepen ben om elders opnieuw mijn leven in dienst te stellen voor Gods Kerk, maar in een andere omgeving. Voor dit alles wil ik God van harte bedanken, voor Zijn hulp en trouw gedurende al deze jaren.

Nogmaals, dank aan jullie allen voor de warme en waardevolle samenwerking. Mogen de nieuwe pastores zich hier straks door jullie gastvrijheid ook bijzonder thuis voelen, zoals ik dat

voelde, en moge God hen, hun werk en jullie allemaal zegenen en begeleiden op elkaars verdere levensweg. Ik zal jullie missen. Bid voor mij.

Met een hartelijke groet en veel dankbaarheid,

Pastoor Carlos Fabril

Maria en Vitus in beeld

Nieuwe website



Met de lancering van de nieuwe website h-drie-eenheid.nl hebben we weer een stukje meer zichtbaarheid gerealiseerd. Webheld is er goed in geslaagd om voor ons een website te bouwen

die uitstraalt uit wat we beoogd hebben met het plan 'Maria en Vitus in Beeld' en die een levende, actieve parochie laat zien.

We zijn blij met alle positieve reacties en hopen in de komende maanden ook de Vituskerk nog meer in beeld te brengen op de website en in de andere nieuwsmedia. Ook zullen er nog enkele onderdelen worden toegevoegd, zoals een digitale kapel om gebedsintenties op te geven en een kaarsje op te steken, en een reserveermogelijkheid voor onze zalen.

Jubileumprogramma

De voorbereidingen voor de familiedag op 7 september met medewerking van de zusters SSVN uit Heiloo zijn in volle gang. Zie elders de flyer met het programma voor deze dag die om 10.00 uur begint met een viering en rond 15.00 uur zal worden afgesloten. In verband met de lunch die verzorgd wordt door de

werkgroep Meetafelen ontvangen wij graag uw aanmelding per mail naar het parochiesecretariaat met opgave van het aantal personen.

Dankzij diverse aanmeldingen voor hulp bij de organisatie van de Jubileumfair op zaterdag 14 september lijkt het er op dat we dit mooie evenement kunnen realiseren. Maar er is meer hulp nodig. Zie hieronder alle informatie voor de plannen die we hebben met deze dag. Ook op de website vindt u alle actuele informatie hierover in de agenda van activiteiten.

Op 20 oktober vindt het Slotconcert plaats van de serie Jubileum orgelconcerten die georganiseerd zijn door Lillian Mulder. Hierin zal het Ottoni kwartet optreden met Wybe Kooijmans op het orgel.

Inmiddels is het Jubileummagazine 'Honderd Jaar Mariakerk' bijna gereed. Marie-Louise van Wijk en Jeanine Peijnenburg hebben hier hard aan gewerkt. De bedoeling is dat we het eerste exemplaar hiervan gaan overhandigen aan de bisschop en aan burgemeester ter Heegde tijdens de jubileumviering op 3 november.

Het verheugt ons u te kunnen melden dat het Jubileumprogramma op woensdagavond 27 november zal worden afgesloten met een bijzonder gastoptreden van de Händelvereniging. Het koor van

de Nederlandse Händelvereniging o.l.v. dirigent Rick Muselears brengt een programma met Lesson's & Carols en hoogtepunten uit de Messiah. Met Wybe Kooijmans op het orgel.

Voor de Mariaviering op 5 oktober nodig ik u graag uit om deel te nemen in de organisatie ofwel uw speciale bijdrage hiervoor bij ons aan te leveren. Uw lievelingsgebed, liederen of gedichten voor Maria zijn welkom. U kunt ze mailen naar: maria@h-drieeenheid.nl

Ook het zuilenproject vordert gestaag. Helaas laat echter vanwege benodigde vergunningen de productie nog even op zich wachten. In de volgende Klankkleur volgt hierover alle informatie. Uiteraard zijn uw donaties nog steeds welkom.

Maria Arisz



'HELP ONS AAN DE ZUILEN' FUNDRAISING

Uw bijdrage voor de zuilen is zeer welkom.

Donaties kunt u overmaken naar:

NL98ABNA0554 0367 03 t.n.v. Parochie Heilige Drie-eenheid, onder vermelding van 'Zuilen donatie'.

DIGITAAL: MARIA & VITUS BODE

Wilt u de digitale versie van de 'Maria en Vitus Bode' ontvangen met hierin al het nieuws van de maand?

Meldt u dan aan per mail naar: maria@h-drieeenheid.nl

o.v.v. 'Nieuwsbrief' of via onze website: <https://www.h-drieeenheid.nl/>

Belangrijke mededeling van pastoor Carlos

Beste broeders en zusters,

Wij zijn allemaal heel blij en dankbaar dat God ons bisdom inmiddels twee nieuwe priesters geschonken heeft. Het is namelijk een teken van de heilige Geest, die mensen roept en in beweging brengt. Het is ook een teken van een kerk die altijd leeft. De weg tot een priesterwijding is feitelijk onmogelijk zonder zoveel mensen (ook uit onze parochie) die zelfs in het verborgene de priesteropleiding steunen met gebed en materiële bijdragen.

Beweging in de kerk is daarom een goed teken: teken van gezondheid en leven. Het is trouwens ook normaal dat de geestelijke bezetting van een parochie na een aantal jaren veranderd wordt. Zo heeft Mgr. Hendriks het dit jaar belangrijk geacht een aantal priesters een nieuwe bestemming te geven. Daar val ikzelf ook onder. Na 16 jaar met veel plezier in deze regio werkzaam te zijn geweest, krijg ik vanaf 1 oktober a.s. een nieuwe benoeming als pastoor en deken in het dekenaat Purmerend.



Omdat ik naar Purmerend verhuis, krijgt u hier een nieuwe pastoor, namelijk pastoor Sandor Koppers (60 jaar), tot nu toe pastoor in Almere.

In de plaats van pastoor Koppers in Almere heeft Mgr. Hendriks pastoor Franklin Brightha, tegenwoordig pastoor en deken van Alkmaar, bereid gevonden om in Almere tot pastoor benoemd te worden. Hij zal daarnaast ook deken zijn van het dekenaat Gooimeer.

Andere veranderingen in de geestelijke bezetting in onze regio betreffen kapelaan Javier Acuña, die per 1 oktober een nieuwe benoeming krijgt in Heerhugowaard Noord. Hem wensen wij veel zegen toe op zijn nieuwe bestemming. In plaats van kapelaan Javier heeft onze bischop een andere priester benaderd die in deze regio komt werken, namelijk ka-



pelaan Elroy Kaak (47 jaar), een jonge Nederlandse priester die sinds enkele jaren werkzaam is bij pastoor Dresmé in Hilversum.

Hij wordt benoemd als 'pastoor in solidum'. Dit betekent dat zijn pastorale taken zullen worden verricht in overleg met pastoor Sandor Koppers.

Deze veranderingen, broeders en zusters, kunnen als een koude douche overkomen. Maar wees niet bang! Jezus Christus laat Zijn Kerk, zijn priesters en zijn schapen niet in de steek. Dat is ook onze ervaring: God heeft altijd goed voor ons gezorgd en dat zal Hij altijd blijven doen.

Wij mogen dankbaar zijn dat onze regio nog op meerdere priesters mag rekenen. Dit is niet vanzelfsprekend in deze tijd.

Zelf ben ik God dankbaar voor al deze jaren hier, voor de fijne samenwerking en de vele en mooie ervaringen, die mij als priester verrijkt hebben. Vooral om samen met jullie kerk te zijn en om te kunnen getuigen van de liefde en trouw van Jezus Christus in deze samenleving. Omdat 1 oktober dichtbij komt, hoop ik nog de kans te hebben om in alle kerken,

waar ik werkzaam ben geweest, een afscheidsviering te mogen beleven. Ik wil jullie alvast bedanken voor de hulp die ik in al deze jaren bij jullie heb ondervonden; in het bijzonder toen mijn moeder

ernstig ziek was. Het gaf me een echt familiegevoel.

Met vriendelijke groet,

Pastoor Carlos Fabril

Dankjewel Marlène

Beste mensen,

We kennen allemaal Marlène Potjer en haar inzet voor de parochie hebben we altijd op prijs gesteld. Met hart en ziel heeft zij zich jarenlang ingezet voor onze gemeenschap en haar bijdragen zijn door iedereen zeer gewaardeerd.

Gezien de huidige geestelijke bezetting van onze parochie en de nieuwe koers die wij wensen te varen, willen wij, mede namens het parochiebestuur, Marlène van harte bedanken voor haar inzet en toewijding al deze jaren. Alle taken die voorheen te maken hebben gehad met

haar rol als vrijwillige voorganger, heeft zij sinds juni jl., na een positief gesprek met het bestuur, neergelegd.

We wensen haar veel succes en inspiratie toe in haar functie bij de Parochiële en Caritatieve Instelling (PCI), een rol waarin zij zich nog steeds voor onze parochie zal inzetten. We danken Marlène nogmaals van harte voor de tijd en energie die zij heeft gestoken in onze Maria kerk en wensen haar veel plezier en voldoening met haar zeer belangrijke functie bij de PCI.

Het parochiebestuur

Orde van St. Vitus voor Ria de Jong

Op 21 april is Ria de Jong terecht onderscheiden met de Orde van St. Vitus.

Zoals zo vaak bij vrijwilligers, is de lijst met functies en taken die Ria voor de kerk en de parochie heeft verricht, nogal lang. En dat nog buiten haar maatschappelijke vrijwilligerswerk buiten kerkelijk verband. Hulde!

Wij danken Ria nogmaals heel hartelijk voor al haar werk voor de kerk en parochie.

Locatiebestuur Vituskerk



1e H. Mis van Ignacio in de St Vituskerk op 7 juli

De wijding van Ignacio in de kathedraal van Haarlem heeft op 25 mei plaatsgevonden. Daarvan is al melding gemaakt in een eerdere Klankkleur, evenals ook over zijn 1e mis in de Mariakerk. Op 7 juli j.l is hij voor het eerst voorgegaan in de



St Vituskerk, waarin hij bijna een jaar lang heeft geassisteerd bij de priesters,

die toen voor- gingen. Namens de hele kerkge- meenschap is hem de lijvige "Naardense Bij- bel" overhan- digd, als herin- nering aan zijn intensieve oplei- dingstijd in Naarden. Deze bijbel is voor- zien van alle mooie plafondschilderingen in de Grote Kerk. Wij wensen hem veel geluk en voldoening als nieuwe priester in het Gooi.



Locatiebestuur Vituskerk
(foto's door Wim Keet)

Gedachteniskruisjes in de Sint Vituskerk

Beste parochianen,

In veel kerken leeft de mooie traditie om het kruisje van een dierbare overledene, van wie de uitvaart in de kerk heeft plaatsgevonden, op te hangen en daar te laten hangen tot en met de plechtige viering van Allerzielen. Tijdens de Eucharistieviering van Allerzielen, die jaarlijks plaatsvindt op 2 november, worden de nabestaanden, die in het afgelopen jaar geconfronteerd werden met het verlies van een geliefde, uitgenodigd om de Mis bij te wonen en na afloop het kruisje van hun dierbare in ontvangst te nemen.

In de loop der jaren is onze gedachtenis- kapel echter vol komen te hangen met kruisjes van overleden parochianen,

waarvan sommigen al langer dan vijf jaar in de kapel hingen. Hierdoor hebben we helaas, door een tekort aan ruimte, moeten besluiten om de kruisjes die tot vóór 2022 nog niet door de nabestaanden zijn opgehaald, te verwijderen uit de kapel. Deze kruisjes worden nu bewaard op het secretariaat.

Indien u van plan bent om het kruisje van uw dierbare terug te halen, verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met het secretariaat via telefoonnummer 035 6943588 op dinsdag ochtend of per e-mail naar sintvitusnaarden@outlook.com.

Met vriendelijke groet,
Pastoor Carlos Fabril

Informatieavond Eerste Heilige Communie

Vanaf oktober starten we weer met de bijeenkomsten als voorbereiding voor het ontvangen van de eerste Heilige Communie.

Afgelopen jaar is deze voorbereidingsperiode voor het eerst samen gedaan met 4 parochies: Bussum, Naarden, Huizen en Blaricum Dit op verzoek van de bisschop om meer met elkaar te gaan samenwerken.

Dit was afgelopen jaar een groot succes, dus ook dit jaar gaan we dit weer gezamenlijk organiseren om hopelijk een nieuwe groep enthousiaste kinderen voor te bereiden op het ontvangen van hun eerste Heilige Communie op zondag 1 juni 2025.

Heeft u een kind dat in groep 4 zit (of hoger), dan kan hij/zij meedoen aan deze voorbereidingen voor dit grote feest.

Er wordt vanuit de pastorie een inschrijfformulier gezonden aan de gezinnen waarvan de gegevens ons bekend zijn.

De eerste stap in de Katholieke kerk is het sacrament van het H. Doopsel en daarop volgt het sacrament in de H. Eucharistie; het ontvangen van de Heilige Communie.

Aan u als ouders is de keuze of u uw kind na het doopsel ook nu verder op de weg van het geloof wilt begeleiden. Een belangrijke keuze.

De parochies bieden daarbij graag ondersteuning,

Dinsdag 17 september is er in de pastorie van de Vituskerk in Naarden een ouderavond.

In de pastorie van de Vituskerk in Blaricum is deze ouderavond op dinsdag 24 september.

Beide avonden starten om 20.00 uur.

U heeft dus keuze uit deze 2 data en locaties. (Qua inhoud zijn ze hetzelfde)

Tijdens deze informatieve ouderavond zal er uitleg worden gegeven over de voorbereidingen en het communieproject dat hierbij wordt gebruikt.

Kent u misschien nog andere gezinnen die hierin ook geïnteresseerd zijn, geef het door!!!

Wij hopen op een grote opkomst voor deze ouderavond (ook als u misschien nog twijfelt of u uw kind mee wilt laten doen).

Bij vragen kunt u ons altijd bellen of mailen op eerstecommunie2025@hotmail.com.

Met vriendelijke groet, namens de werkgroep van de Eerste Heilige Communie,

Roos (06-83409350)
Machteld (06-45138233)
Miranda (06-30584574)
Mariëtte (06-39621177)

Compendiumavonden 2024/2025

Met elkaar lezen we in het Compendium, de beknopte uitgave van de Catechismus van de Katholieke Kerk. We verdiepen ons in diverse vraagstukken o.l.v. een priester. Deze avonden zijn voor iedereen toegankelijk. Op deze manier leren we veel van ons geloof en van elkaar. Iedereen kan inbreng hebben en vragen stellen.

De eerst volgende avonden zijn gepland (onder voorbehoud).

2024: zondag 29 sept. 27 okt. 24 nov.

2025: zondag 26 jan. 23 febr. 30 mrt. 27 apr. 25 mei en 29 jun.

Plaats: pastorie St. Vituskerk Naarden

Tijd: 19.30 - 21.00 uur

Afsluiting: met koffie en gezellig samen-zijn.

Voor info: 06 549 545 15,
pouw@ppouw.nl.

U bent van harte welkom!

Pieter Pouw

Familiedag Mariakerk Bussum

Op 7 september 2024 houden we een familiedag in de Mariakerk in Bussum met medewerking van de zusters SSVM uit Heiloo, in het kader van het 100-jarig bestaan van de kerk. Kom met je kinderen en/of kleinkinderen gezellig langs! We beginnen om 10:00 uur met de H. Mis om daarna leuke spelletjes voor de kinderen te doen. De lunch wordt door de werkgroep Meetafelen verzorgd. En... wat catechese hoort er ook bij! Het programma wordt rond 15:00 uur afgesloten. Graag aanmelden met hoeveel personen (kinderen en volwassenen) jullie komen via het parochiesecretariaat. (secretariaat@h-drieenheid.nl)

Alvast hartelijk bedankt!

Met vriendelijke groet,

Machteld van Thienen

PAROCHIE HEILIGE DRIE-EENHEID
Mariakerk Bussum
Sint Vituskerk Naarden
PRESENTS

100 jarig bestaan

**FAMILIE
DAG**

MARIAKERK BUSSUM

ZATERDAG 7 SEPTEMBER 2024
10:00-15:00 UUR

10:00 H. Mis
11:00 koffie
11:30 spelletje
12:00 lunch
13:00 Rozenkrans maken
14:00 Catechese
15:00 koffie en afsluiting

Met medewerking van
DE ZUSTERS VAN SSVM

Kom gezellig
langs met je
familie!

MELD JE AAN VIA
KOSTEN

SECRETARIAAT@H-DRIEENHEID.NL
VRIJWILLIGE BIJDRAGE

Jubileumfair 14 september

Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 14 september zouden we graag de Mariakerk open willen stellen met diverse activiteiten, zoals de expositie van een aantal kostbare relieken van onze kerk en de minitontoonstelling: '100 jaar Mariakerk'. Daarnaast willen we enkele kramen inrichten voor verkoop van ingezamelde religieuze goederen en in de Sloep de bezoekers koffie, thee en frisdrank met lekkers aanbieden. De fair begint om 10.00 uur en hieraan voorafgaand, om 9.00 uur, zal er in de kerk een eucharistieviering plaatsvinden voor de viering van het feest van de Kruisverheffing.

We zijn heel blij met de aanmeldingen voor hulp die we al hebben ontvangen. Maar om dit evenement van de grond te krijgen en te bemannen is meer hulp nodig. Enkele extra sterke handen zijn zeer welkom en ook gastvrouwen/heren voor in de kerk en de Sloep en voor de verkoop bij de kramen. U kunt zich aanmelden bij: maria@h-drieeenheid.nl.

Daarnaast kunt u uw bijdrage hieraan leveren met de inbreng van uw religieuze goederen voor de verkoop. We denken hierbij dus aan heiligen beelden, schilderijen, kruizen, rozenkransen, gebedsprentjes of boekjes, bijbels en andere religieuze boeken. Kortom alles wat een relatie heeft met de kerk en ons geloof. U kunt deze spullen inleveren op de volgende data:

- Donderdag 5 september, van 10.00 tot 11.00 uur bij het Pastoraal Centrum



- Zondag 8 september voor aanvang van de viering, in het Pastoraal Centrum
 - Dinsdag 10 september, van 10.00 tot 11.00 uur bij het Pastoraal Centrum
- Indien nodig kunt ook even bellen met het secretariaat voor een ander tijdstip.

Ook kunt u bijdragen aan deze dag door uw zelfgebakken lekkernijen, zoals cake, taart of koekjes, in te brengen. Deze kunnen op vrijdag 13 september tussen 12.00 en 15.00 uur of zaterdag 14 september van 10.00 tot 11.00 uur worden afgegeven bij de Sloep.

Het voorlopige Programma:

09.00 uur: Eucharistieviering i.v.m. feest van de Kruisverheffing

10.00 uur: Opening van de Fair met:

- Expositie van een aantal kostbare relieken van onze kerk
- De minitontoonstelling: '100 jaar Mariakerk'.
- Kramen met verkoop van ingezamelde religieuze goederen
- Koffie, thee en frisdrank met lekkers in de Sloep en de tuin.

11.30 uur: Orgelbespelingen door Jean Janssen

14.00 uur: Orgelbespelingen door Jean Janssen

16.30 uur: Afsluiting

Op onze website h-drieenheid.nl onder activiteiten vindt u alle actuele informatie.

Wij zien graag uw aanmelding voor hulp tegemoet en hopen u allen te ontmoeten op deze dag.

Namens de organisatiecommissie,
Maria Arisz

Afscheidsviering en receptie Carlos Fabril

Op zondag 22 september om **10.00 uur** zal onze pastoor Carlos in zijn afscheidsviering in de Mariakerk voorgaan. Het Mariakoor en Mary's Voices zullen hun medewerking verlenen..

Na de viering is er gelegenheid om afscheid te nemen.

De collecte tijdens deze viering zal geheel ten goede komen aan onze pastoor Carlos, die graag een elektrische fiets wil aanschaffen.

In de St. Vituskerk zal de afscheidsviering op 1 september plaatsvinden. Ook hier is de collecte voor de fiets van Carlos.

Jaaropening Jong Bisdom Haarlem-Amsterdam

Op zondag 15 september is de jaaropening van HA! Jong bisdom Haarlem – Amsterdam in de Bavokathedraal te Haarlem.

Het programma ziet er als volgt uit:

17.00 uur – Vespers

18.00 uur – Inleiding jaarprogramma en reis naar Rome + borrel

20.00 uur – Einde

De kosten zijn € 5,00. Je kunt je opgeven voor 8 september via 06 23436049 of info@jongbisdomhaarlem.nl.



Meetafelen

Meetafelen is ontstaan uit een initiatief van het Katholiek Vrouwengilde. In 1995 organiseerde het KVG een kerstdiner voor haar leden; dit was een doorslaand succes. In 1996 wilde de enthousiaste kookgroep ook een kerstdiner organiseren voor parochianen. Na een oproep in In-Formatie in november 1996 hadden 22 mensen zich voor dit etentje opgegeven. Een mooi aantal om te beginnen! En het werd meteen al een doorslaand succes. Iedereen was het er over eens het was voor herhaling vatbaar.

In januari 1997 is de enthousiaste kookgroep in het diepe gesprongen.

Met medewerking van het Parochiebestuur, en in het bijzonder van pastor Ad Fritschy als stimulator achter het geheel, mocht er serviesgoed, bestek, pannen en nog veel meer, aangeschaft worden.

Er werd gekookt voor een behoorlijk aantal parochianen, met als hoogtepunt elk jaar een kerstdiner voor 50 tot 60 personen.

In de afgelopen jaren is er veel gebeurd en geleerd; inkopen voor zo veel mensen, hoeveelheden, wat is haalbaar met de keukenmogelijkheden die er zijn op de pastorie, hoe krijg je alles tegelijk en warm op tafel.

Er waren diverse obstakels te overwinnen. Het aantal leden van de kookgroep nam af. Waren er in het begin 10 personen om te koken, de tafels te dekken en niet te vergeten de afwas te doen, momenteel zijn we nog met z'n vijven.



Waar we trots op zijn is, dat het ons nog steeds lukt om voor € 10,= een driegangenmenu te koken.

Na de coronaperiode kwam meetafelen weer langzaam op gang. Het blijkt dat er nog steeds behoefte is aan gezellig tafelen met elkaar.

Momenteel koken we voor 30 personen. Een keer per maand, op zondag staan wij paraat. In juni, juli en augustus is er geen meetafelen. Dan gaat de kookgroep met vakantie, uitrusten en nieuwe menu's bedenken.

Inmiddels staan wij bekend om onze kookkunst waarmee wij onze gasten steeds verrassen. We zijn geen driesterren restaurant maar ons geheim is dat wij alle gerechten met passie, een vleugje liefde en toewijding klaarmaken. En daar kan geen restaurant tegen op!

Onze gasten kijken er elke maand naar uit om te komen eten en ze staan te popelen om na de vakantie weer aan te schuiven.

Dat kan weer op 15 september, 13 oktober, 17 november en 15 december.

Namens de werkgroep
Rineke Blaauwgeers

Ouderencontactdag

Ook dit jaar wordt er weer een Ouderencontactdag georganiseerd. Op zondag 22 september 2024 is iedereen welkom in de Sint Vituskerk in Naarden. Wij nodigen u graag uit om deze dag met ons mee te vieren. Het is tevens de laatste ouderencontactdag waar Pastoor Carlos bij aansluit vanuit onze parochie. Hij zal het zeer op prijs stellen om deze dag nog samen met velen te mogen beleven.

Programma van de dag:

- 11:30 uur - We beginnen de dag gezellig met een kopje thee of koffie en iets lekkers.
- 13.00 uur - Vieren we samen de Heilige Mis.
- Daarna genieten we van een heerlijke lunch, een borreltje en natuurlijk een gezellig samenzijn.
- We sluiten de dag af met een Plechtig Lof.

Zou u middels het inschrijfformulier willen aangeven of u kunt komen? Indien vervoer een probleem is kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier. Agnes Pouw neemt dan contact met u op.

Ingevulde antwoordstroken ontvangen wij graag vóór 8 september. Deze kunt u deponeren in de brievenbus van de pastorie of opsturen naar het parochiesecretariaat: Turfpoortstraat 1, 1411 ED Naarden

Voor vragen kunt u terecht bij Agnes Pouw, Meerstraat 7, Naarden tel. 035 - 69 41 893 of 06 - 45 47 33 13

Mede namens alle medewerkers van de M.O.V. wens ik u allen alvast een fijne dag toe. Pastoor Carlos

Aanmelding voor Ouderencontactdag

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

Ik/wij kom(en) met personen

Ik/wij heb(ben) eigen vervoer: ja / nee

Ik/wij wil(len) iemand meenemen: ja / nee



Werker in de wijngaard van de parochie



In deze nieuwe rubriek 'Werker in de wijngaard van de parochie', waarin we met regelmaat mensen willen interviewen die zich

inzetten binnen de parochie, gaan we in gesprek met Maria Arisz.

Maria, je komt nog niet zo heel lang in deze kerk. Hoe ben je hier terecht gekomen?

In de zomer van 2021 had ik tijdens een bezoek aan Onze Lieve Vrouw Ter Nood een bijzondere ervaring. Ik nam daar plaats in de Genadekapel en voelde een sterke energie, alsof Maria haar mantel van liefde om mij heen sloeg. Ik begon spontaan Weesgegroetjes te bidden, wat ik heel lang niet meer had gedaan. Het voelde alsof God mij als Katholiek gedoopte terugriep naar zijn Kerk waar ik al bijna 50 jaar nauwelijks meer kwam. Daarna ging ik op zoek naar een kerk om naar de mis te gaan. Ik woonde in Huizen maar koos voor de mooie Mariakerk in Bussum.

Hoe ben je actief geworden in de parochie?

Na een half jaar hoorde ik dat één van de lectoren er mee zou stoppen waarop ik een stem in mij zei: 'dit is iets voor jou'. Ik meldde me aan en niet lang daarna werd ik lector. Pastoor Michi ging voor in de viering waarin ik mijn vuurdoop had. Hij leerde mij voor de mis hoe mezelf af te stemmen op de Heer en de hulp van de Heilige Geest in te roepen. Met

zijn zegen kon ik met overgave mijn taak volbrengen. Dit was het begin van een weg van verdieping in mijn geloof. De Mariakerk werd de heilige plek waar ik mij wekelijks kon opladen, en de geloofsgemeenschap voelde voor mij al snel als familie. Ook was het alsof ik een nieuw leven had gekregen na een lange periode waarin ik vanwege ziekte niet meer kon werken. De kerk gaf mij weer kracht en inspiratie om mijn talenten in te zetten. Ik heb veel opleidingen gevolgd, heb gevoel voor taal en vormgeving, heb ervaring in marketing, in management en coaching. Ik ben eigenlijk een soort duizendpoot en dat ervaar ik als een genade van God. Dit wilde ik vruchtbaar maken binnen onze parochie. Nadat mijn man Alex in het bestuur kwam vertelde hij mij zijn ideeën om beide kerken meer zichtbaar te maken. Zijn voorstel om Maria meer in beeld te brengen maakte dat ook ik allerlei beelden binnen kreeg.

Wij hebben daar samen over gesproken en aan het bestuur voorgelegd, dat hier positief op reageerde. Daarop is het plan 'Maria en Vitus in beeld' ontstaan wat we in oktober vorig jaar aan de parochianen hebben gepresenteerd. Mij werd gevraagd de schakel te zijn tussen het bestuur en de parochianen met als opdracht om wat in het plan stond ook vorm te gaan geven.

Hoe is dit gegaan en wat heb je hierin ervaren?

Gelukkig waren vele parochianen positief over de nieuwe koers, maar er waren ook mensen die wat terughoudender reageerden. Dat was dus een beetje

zoeken voor mij en daarom heb ik eerst geprobeerd de mensen die enthousiast waren mee te krijgen om een aantal concrete dingen van de grond te krijgen. Daarop ontstond de werkgroep Communicatie. Hier zijn veel vruchten uit voortgekomen zoals het nieuwe logo van de parochie, de Maria en Vitusbode, de nieuwe website en onderdelen van het jubileumprogramma, zoals het jubileumboek.

Wat drijft je om je in te zetten?

Het voelde alsof God mij heeft gevraagd om hier handen en voeten aan te geven. Hier wilde ik gehoor aan geven. Dat was en is niet altijd makkelijk. In het begin lag ik nogal eens onder vuur, maar dat heeft mij achteraf gezien erg geholpen. Zoekend hoe ik hiermee om moest gaan hielp het om eerst naar mezelf te kijken, zonder me te verdedigen of de ander te veroordelen. Dat was een leerweg die me dichterbij Jezus heeft gebracht. Denkend aan Zijn kruis en lijden, kreeg ik dan weer de kracht om door te gaan.

Waar word jij door gevoed?

Naast het woord van God is dat vooral de eucharistieviering en aanbidding van het Heilig Sacrament. Want tijd doorbrengen bij de Heer geeft mij veel kracht. Datervaar ik ook in de gebedsgroep op woensdagmiddag. Het samen zingen, loven

prijzen danken en aanbidden is echte op-laadtijd voor mij.

Ook mijn reis naar Lourdes dit voorjaar heeft me veel kracht gegeven. Maria is daar zo voelbaar aanwezig! Met haar troostende liefde is zij voor mij een inspirerend voorbeeld. Ik bid dagelijks de rozenkrans en ik ben heel blij met de Rozenkransgroep die er dankzij de inzet van Lia is gekomen.

Wat zou je nog willen?

Dat we samen meer kunnen doen in gebeds- en geloofsverdiepingsactiviteiten. Bijvoorbeeld een gebedsgroep voor moeders, lezingen over inspirerende heiligen, samen lezen in 'De navolging van Christus' of een ander inspirerend boek. En meer cursussen als 'Door de Geest geleid' die we hebben gedaan vanuit de gebedsgroep.

Heb je nog een boodschap voor de lezers?

Ik probeer me altijd te richten op de goedheid en de talenten in de mens en Jezus in de ander te zien. Met deze houding hoop ik bij te dragen aan een vruchtbare bodem voor de parochie. Ik bid er voor dat we in deze wijngaard elkaar steunen en aanmoedigen, en samen de liefde van Jezus zichtbaar maken.

Interview door: Machteld van den Brink

Inleverdata kopij

	Editie	Inleverdatum kopij	Verschijningsdatum
6	Herfst	27 september	18 oktober
7	Kerst	15 november	6 december

kopij via het mailadres: klankkleur@h-drieeenheid.nl

Taizé vieringen seizoen 2024-2025



Taizé. Wie kent die naam niet? De naam Taizé is wereldwijd bekend door de oecumenische geloofsgemeenschap in het kleine Franse dorpje. Een gemeenschap van katholieke en protestantse broeders waarin gemeenschap, eenvoud en openheid centraal staan. Duizenden mensen uit de hele wereld – waaronder veel jongeren - komen er ieder jaar om in ontmoeting met anderen tot zichzelf, tot elkaar, tot God te komen.

Op veel plaatsen in de wereld worden ook Taizévieringen gehouden. Vieringen met meditatieve liederen, korte bijbelteksten en stilte. Stilte rondom de kaars van Gods aanwezigheid, om op adem te komen en je te laten inspireren. En met een vast moment van voorbeden, waarbij ieder zelf een kaars mag aansteken en mee mag nemen wat op haar/zijn hart ligt en voor de Eeuwige wil neerleggen.

Al vele jaren zijn er zo ook in Naarden-Bussum maandelijks vieringen, onder de

naam Songs & Silence. Ook dit jaar gaan we daarmee verder, maar nu onder de naam die wereldwijd gebruikt wordt: Taizé vieringen. Een nieuwe maar ook vertrouwde naam, op de bekende dagen - iedere eerste woensdag van de maand - en de gebruikelijke plekken: de Wilhelminakerk (september – november 2024), de Mariakerk (december – februari 2025) en daarna in de Wilhelminakerk (maart – juni 2025). Alle vieringen beginnen om 20:00 uur.

Mocht u meer informatie willen, neem dan contact op met onderstaande mensen. Mocht u iedere maand een uitnodiging willen ontvangen, mail dan naar abkuijp@xs4all.nl. U bent van harte welkom.

Namens de Oecumenische Werkgroep Taizé vieringen Naarden-Bussum

Jan van der Ploeg (06-51201936
jvdp2014@kpnmail.nl)

Karin Kuijper-Bouwmeester (06-55334044, karinbouwmeester@xs4all.nl)

AMALIA

Maandag 2 september, 10.30 uur: Assistentiehond

Sandra van Rosmalen: "Mijn avontuur met KNGF Geleidehonden begon 11 jaar geleden met Assistentie-hond Babbe. Zij



was meer dan een hulpje, ze was de sleutel tot mijn menselijkheid. Door haar steun en toewijding gaf ze mij een kostbaar geschenk! Bij mij is ze met pensioen gegaan en tot haar overlijden gebleven. Maar voor het zo ver was, heeft ze Dronne klaargestoomd om het stokje over te nemen. Dronne heeft mijn leven veranderd. Zij opende de deur naar mijn zelfredzaamheid. Met haar aan mijn zijde kan ik zelfstandig in mijn eigen huis blijven wonen. Zij kan lichtknopjes bedienen, iets oprapen, de telefoon pakken, post halen, maar ook helpen met uitkleden, mijn benen op de juiste manier in de voetsteunen van de rolstoel plaatsen en nog veel meer. Daar vertel ik u graag meer over."

Donderdag 17 oktober, 14 uur: Hans Keilson

Veel bewoners van het Gooi kenden hem: Hans Keilson, 'zenuwarts', zoals er op het bordje in zijn tuin in Bussum te

lezen stond. Hij was een bekendheid in de regio en dankzij zijn romans ook ver daarbuiten. De grote roem kwam toen hij 100 jaar oud was en *The New*



York Times over hem schreef dat hij een schrijver van wereldklasse was. Zijn levensgeschiedenis was roerig. In de jaren dertig vluchtte hij als Joodse Duitser voor de nazi's en in de oorlog moest hij onderduiken. Zijn beide ouders werden vermoord in Auschwitz. Na 1945 zette hij zich in voor getraumatiseerde Joodse oorlogsweskinderen, met wie hij zich door zijn eigen ervaringen sterk verbonden voelde. Vorig jaar verscheen de biografie *Hans Keilson, telkens een nieuw leven*. De auteur, Jos Versteegen, werkte zes jaar aan dit boek, dat het lange leven van Hans Keilson in kaart brengt. Ook zijn leven in Het Gooi krijgt veel aandacht.

Praktische informatie

Waar: De bijeenkomst van 2 september is in De Palmpit, Koekoeklaan 3, Bussum van 10.30 – ca. 12.30 uur.

De bijeenkomst van 17 oktober is in *Spiegelhewijck*, Iepenlaan 354a, Bussum, naast verzorgingshuis *De Zandzee*. Tijd: 14 tot ca. 16 uur.

Entree voor elk van de bijeenkomsten: € 7,50; dat is incl. consumpties.

Betalen: bij voorkeur via rek. NL58INGB0003271950 t.n.v. J.G. de

Jonge-Meijerink, onder vermelding van 'Amalia', eventueel aan de zaal.

Aanmelden (gewenst in verband met consumpties): amalia.bus@kpnmail.nl.
Ofwel bij tel. 035-6932318.

Marie-Louise van Wijk - van de Ven

Pausbezoek België

Paus Franciscus bezoekt België van 26 tot 29 september 2024. De Belgische bisschoppenconferentie organiseert een groot tweetalig evenement voor jongeren in de geest van de Wereldjongerendagen met het thema "Hope Happening" – hoopvol onderweg. Jongeren uit Nederland zijn van harte uitgenodigd om daarbij te zijn.

HA! Jongeren Bisdome Amsterdam – Haarlem organiseert een reis naar dit evenement voor jongeren tussen de 18 en 35 jaar. We vertrekken op zaterdag 28 september om 08.00 uur vanaf Amsterdam Sloterdijk en zijn daar op zondag 29

september om 20.00 uur weer terug. De kosten zijn, door een bijdrage van het bisdom, niet € 75,00 maar € 50,00.

Als je mee wilt, kun je je opgeven voor 16 september via 06 23436049 of info@jongbisdomehaarlem.nl



Bedevoort naar Rome

Al vanaf het begin van het christendom gaan christenen op bedevaart om speciale heilige plaatsen te bezoeken.

En dat gebeurt ook vandaag, in onze tijd. Paus Franciscus heeft alle jongeren van de wereld uitgenodigd om eind juli in het jubeljaar 2025 naar Rome te komen.

Wat kan je verwachten?

Ga het avontuur aan en ga van 25 juli t/m 5 augustus 2025 mee met Jong Bisdome Haarlem-Amsterdam naar Rome, het hart van de wereldkerk en ontdek hoe het is om deel te zijn van een

wereldwijde gemeenschap van gelovigen. Tijdens het centrale programma in Rome (28 juli t/m 3 augustus 2025) ontmoet je jongeren uit de hele wereld, zoals bij de Wereldjongerendagen, die net als jij willen bouwen aan de kerk en de wereld van morgen. We stappen in Rome in de voetsporen van de eerste christenen en bezoeken o.a. de catacomben en kerken die gewijd zijn aan de martelaren uit het begin van het christendom.

Een reis van ontmoeting

Behalve met de gemeenschap van de wereldkerk maak je onderweg ook kennis met de gemeenschap van de heiligen.

In Assisi leer je de heilige Franciscus en de heilige Clara kennen. En natuurlijk ook Carlo Acutis, de jonge 'Internet-heilige', die in het jubeljaar 2025 heilig verklaard zal worden. In Siena maak je kennis met de heilige Catharina en in Turijn met de heilige Don Bosco en de zalige Piergiorgio Frassati (net als Carlo Acutis zal hij in 2025 heilig worden verklaard). Ook zullen we een bezoek brengen aan het prachtige Orvieto, waar de relikwie van het eucharistisch wonder van Bolsena wordt bewaard.

Praktische info

Voor wie: jongeren van 16 t/m 30 jaar.

Wanneer: Vertrek op 25 juli, terugkeer op 5 augustus 2025.

Aanmelding en informatie: info@jongbisdomhaarlem.nl

Meer weten?

Stuur een email naar info@jongbisdomhaartem.nl of bel of app naar 06 8345 3373.

En volg ons op Instagram: [jongbisdomha](https://www.instagram.com/jongbisdomha)



Kosten: Zodra de reiskosten definitief zijn vastgesteld, zal de reisorganisatie dat direct bekend maken. Laat de kosten geen obstakel zijn! Denk je dat voor jou de kosten een drempel zullen zijn? Neem alvast contact met ons op, dan kijken we met elkaar naar de mogelijkheden.



Scan de QR code voor info op de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Familieberichten

Door het H. Doopsel opgenomen in onze kerkgemeenschap:

- * Charlotte Cecile Adriana Madeleine Rijnja
- * Rafael Donizetti de Carvalho

We hebben afscheid genomen van:

- ✝ Cornelia Antonia Maria Hölscher - van Steen op 88 jarige leeftijd
- ✝ Egbert Jules Hyacint Hessels op 78 jarige leeftijd
- ✝ Theodora Hendrika Josepha Peters - Minke op 91 jarige leeftijd
- ✝ Theresia Bun – Bender op 92 jarige leeftijd
- ✝ Jan Martens op 93 jarige leeftijd



Wij wensen alle partners, kinderen en familieleden van de overledenen van harte toe dat ze kracht en troost mogen ondervinden van lieve mensen om hen heen.

roosterwijziging vieringen

Vanaf 5 september zal er elke donderdagochtend een Eucharistieviering in de Mariakerk plaatsvinden om 9.00 uur. Aansluitend hierop is er gelegenheid voor aanbidding van het Allerheiligst Sacrament tot 10.00 uur.

De gebruikelijke ochtend Eucharistie op donderdag in de Vituskerk in Naarden

komt hiermee te vervallen. Wij nodigen de trouwe bezoekers van de viering in de Vituskerk van harte uit voor de viering en de aanbidding in de Mariakerk.

In verband met de Open kerk op donderdag blijft de kerk open tot 13.30 uur.

Liturgisch rooster

zaterdag 7 september

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Kapelaan H. Versteeg
-------	-----------	-------------	----------------------

zondag 8 september - 23e zondag door het jaar

Maria	11:00 uur	Eucharistie	Kapelaan M. Palić
Vitus	9:30 uur	Eucharistie	Kapelaan I. Jiménez Walker

zaterdag 14 september

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Kapelaan H. Versteeg
-------	-----------	-------------	----------------------

zondag 15 september - 24e zondag door het jaar

Maria	11:00 uur	Eucharistie	Kapelaan I. Jiménez Walker
Vitus	9:30 uur	Eucharistie / KND	Kapelaan J. Acuña

zaterdag 21 september

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Kapelaan H. Versteeg
-------	-----------	-------------	----------------------

zondag 22 september - Afscheidsviering Carlos Fabril

Maria	10:00 uur	Eucharistie	Pastoor C. Fabril
Vitus	9:30 uur	Eucharistie	Kapelaan M. Palić

zaterdag 28 september

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Kapelaan H. Versteeg
-------	-----------	-------------	----------------------

zondag 29 september - 26e zondag door het jaar

Maria	11:00 uur	Eucharistie	Kapelaan I. Jiménez Walker
Vitus	9:30 uur	Eucharistie	Kapelaan I. Jiménez Walker

zaterdag 5 oktober

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	
-------	-----------	-------------	--

zondag 6 oktober - 27e zondag door het jaar

Maria	11:00 uur	Eucharistie	
Vitus	9:30 uur	Eucharistie	

zaterdag 12 oktober

Vitus 17:30 uur Eucharistie

zondag 13 oktober - . 28e zondag door het jaar

Maria 11:00 uur Eucharistie

Vitus 9:30 uur Eucharistie

zaterdag 19 oktober

Vitus 17:30 uur Eucharistie

zondag 20 oktober - 29e zondag door het jaar

Maria 11:00 uur Eucharistie

Vitus 9:30 uur Eucharistie / KND

zaterdag 26 oktober

Vitus 17:30 uur Eucharistie

zondag 27 oktober - 30e zondag door het jaar

Maria 11:00 uur Eucharistie

Vitus 9:30 uur Eucharistie

vrijdag 1 november - Allerheiligen

Maria Geen viering

Vitus 19:00 uur Allerheiligen

* KND : Kindernevendienst

Vieringen door de week

Vitus iedere dinsdag en woensdag om 09:00 uur

Maria iedere donderdag om 9.00 uur, met aansluitend Stille Aanbidding tot 10.00 uur

Openkerk tijdens de weekmarkt

- Mariakerk op donderdag van 10:30 uur tot 13:30 uur, met om 12.00 orgelspel en aansluitend middagpauzedienst.
- St. Vituskerk op zaterdag van 10:30 uur tot 12:30 uur.

U kunt uw gaven via de GIVT-app doneren of in het offerblok bij het verlaten van de kerk. Ook als u de viering via dienstgemist.nl volgt kunt u via de Givt uw gift doneren.

Mariakerk



Vituskerk



Contactgegevens locatie Vitus

Adres Pastorie:	Marktstraat 1, 1411 CX Naarden	
Adres	Turfpoortstraat 3, 1411 ED Naarden	
Adres secretariaat:	Turfpoortstraat 1, 1411 ED Naarden	
Email:	sintvitusnaarden@outlook.com	
Telefoon secretariaat:	035 - 694 3588	
Bankrekening:	NL33 RABO 0343 7026 65	
Locatie team Vitus:	Hr. P. Grol	06 52 095 788
	Hr. H. Schilder	
	Mw. M. van Waes	06 15 251 975
Acolieten/ misdienaars:	mw. A. van Eijden	06 23 682 598
Ceciliakoor:	Hr. C van Essen	694 5062
Communiegroep:	Mariëtte	06 39 621 177
Jongerengroep:	Pastoor C. Fabril	694 3588
MOV:	Mw. Pouw-Horenberg	
Koster:	Hr. H. Jansen	06 51 738 177

Contactgegevens locatie Maria

Adres en secretariaat:	Brinklaan 42, 1404 EX Bussum,	
Email:	sec.rkmariaparochie@outlook.com	
Telefoon secretariaat:	035 - 693 1591	
Bankrekening:	NL98 ABNA 0554 0367 03	
Locatie team Maria:	Hr. F. Baneke	698 2999
	Vacature	
	Mw. A. Elfrink	06 20 399 994
	Mw. L. Elders	691 4363
Financiële administratie: Email: finhde@h-drieeenheid.nl		
	Hr. A. Goûtier	693 1591
	Mw. M. Ruumpol-de Vries	
Coördinator koster:	Hr. H. & Mw. I. Ramaaker	693 1746
Verspreiding Klankkleur:	Hr. H. & Mw. Hageman	693 2275
Ledenadministratie	Email: ledenadm.maria@12move.nl	
Communicatie Maria- en Vituskerk		
	Mw. M. Arisz	06 40 279 177
	Email: maria@h-drieeenheid.nl	
Kopij Maria & Vitusbode	Email: secretariaat@h-drieeenheid.nl	