



Mariakerk Bussum
Sint Vituskerk Naarden

Maria & Vitusbode

Jaargang 1 nr. 2, 29 juni 2024

Nieuwsbrief van de R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid.

FEESTDAGEN IN DEZE MAAND

Maandag 1 juli: *Kostbaar bloed van Jezus*
Woensdag 3 juli: *H. Thomas, apostel*
Dinsdag 9 juli: *Heilige Martelaren van Gorcum*. De jaarlijkse bedevaart naar Brielle is op zaterdag 6 juli.
Donderdag 11 juli: *H. Benedictus*
Maandag 22 juli: *H. Maria Magdalena, apostel der apostelen*



FAMILIEBERICHTEN



We hebben afscheid genomen van:

- Vera Anna Opdam-Stockman, die op 11 juni jl. op 89-jarige leeftijd is overleden.
- Cornelia Antonia Hölscher van Steen, die op 16 juni jl. op 88-jarige leeftijd is overleden.
- Bob Brouwer, die 20 juni jl. op 85-jarige leeftijd is overleden.



We feliciteerden:

- Mevrouw R. Thole met haar 100-ste verjaardag!
- De heer Jos Baaij, met zijn 95-ste verjaardag
- De heer en mevrouw Bartman met hun 25 jarig huwelijksfeest

AGENDA

Zondagmiddag 30 juni, 15.00 uur: *Concert Chiaroscuro* in de Mariakerk. Driedelige kamerconcert met operazanger Igor Popov die muzikale composities zal brengen van o.m. Beethoven, Mozart, Schubert, Schumann, Händel, Franck en daarnaast een aantal Russische en Oekraïense volksliederen. De begeleiding is van Pianiste Gulmira Issabekova die ook prachtige solostukken ten gehore zal brengen. De kerk is open vanaf 14:30 uur. Aanvang: 15.00 uur. Tickets zijn voor € 25 te verkrijgen bij entree van de kerk.



Zaterdag 13 juli, 10.00 uur: *Jongerenwandeling* over de Blaricumse hei. Jongeren uit het bisdom tussen de 16 en 30 jaar, zijn van harte welkom voor een wandeling van de Mariakerk in Bussum naar de Vituskerk in Blaricum. Om 10:00 uur wordt er verzameld bij de Mariakerk voor de wandeling en catechese. Rond 16:00 uur is de aankomst in Blaricum. Na een eucharistieviering is er een barbecue. Afsluiting rond 20:00 uur. De kosten zijn € 10 per persoon. Aanmelding per mail voor 10 juli bij: [kapelaan Javier](mailto:kapelaan.javier).

Maandagmiddag 22 juli t/m vrijdag 26 juli: *Breakout Tienerkamp* in Heiloo. Tijdens dit tiende tienerkamp, georganiseerd door het bisdom Haarlem, is er ruimte voor spellen, catechese, gebeden en voor creatieve activiteiten zoals het schilderen van een vlag en het maken van een toneelstukje. Er wordt geslapen in tenten, dus deelnemers wordt gevraagd om een luchtbed/matje en slaapzak mee te brengen. Het programma is in het Julianaklooster in Heiloo. De kosten zijn € 105 per persoon. Aanmelden kan via jongekerkerk.nl.



Zaterdag 27 juli 10.30 uur: *Orgeltocht* georganiseerd door de stichting Orgeltochten Noord Holland. In het kader van hiervan speelt Christine Kamp op het Steinmeyerorgel in de Mariakerk van 10.30 tot 11.30 uur.



Maandag 29 juli: *Jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer in Duitsland*
 De bedevaart naar Kevelaer vertrekt op 29 juli om 08.00 uur uit Blaricum per bus die zal stoppen achter de Sint Vitus kerk aan de Schapendrift. Het thema van dit jaar: 'Ga met ons mee.' Busprijzen: Pelgrims van 18 jaar en ouder: € 50 p.p, misdienaars van 15 tot 18 jaar: € 20 p.p., bruidjes/misdienaars tot 15 jaar: € 10 p.p. De kosten voor het diner (uitsluitend voor pelgrims die zich hebben opgegeven) zijn € 28, kinderen van 6-13 jaar: € 14, kinderen van 0-5 jaar: gratis. Opgave kan tot 7 juli 2024 bij Bernadette Keet: 06 51521221 of [per mail](mailto:permail).

JUBILEUMFAIR

Voor de Jubileumfair tijdens 'Open Monumentendag' op 15 september zijn wij op zoek naar vrijwilligers om e.e.a. te organiseren. De bedoeling voor deze fair is om actief aanwezig te zijn als kerk en onze deuren open te stellen voor de vele mensen die deze dag op de been zullen zijn. We denken aan de verkoop van tweedehands goederen die we van te voren zullen inzamelen. Ook zijn er vanuit de parochie nog leuke dingen ter verkoop aan te bieden. Daarnaast zullen we een 'koek en sopie' kraam inrichten en zullen er diverse muzikale optredens plaatsvinden. Helpt u ons mee om dit evenement van de grond te krijgen? Meldt u dan aan bij: [Maria](mailto:maria).

Vrijwilligers gezocht



ROZENKRANSGEBED

De Rozenkransgroep bidt deze maand:
 Op woensdag 3 juli in de Mariakapel van de Vituskerk in Blaricum. Aanvang 9.30 uur.
 Op woensdag 17 juli bij het Maria-altaar in de Mariakerk. Aanvang 9.30 uur.
 U bent welkom om mee te bidden.

Ook kunt u eventuele intenties voor het gebed inbrengen bij: [Lia van der Flier](mailto:Lia).

OPEN KERK

Elke donderdag, op marktdag in Bussum, is de Mariakerk geopend van 10:30 tot 13:30 uur.
 Met om 12.00 uur orgelspel en van 12:30 tot 13:00 uur: Oecumenische middagpauzediensdienst.

Elke zaterdag, op marktdag in Naarden, is de Sint Vituskerk geopend van 10:30 tot 12:30 uur.



EERSTE COMMUNIE

Zondag 9 juni vierden negen kinderen hun eerste Heilige Communie in de Mariakerk te Bussum. Dit jaar voor het eerst samen met de vier parochies uit de regio. Kapelaan Javier Acuña ging in deze viering voor met Kapelaan van Meerten, een oom van één van de communicantjes. Het was één groot feest! De ouders hadden de kerk prachtig versierd en de kerk zat vol met broertjes, zusjes, ouders, opa's en oma's, familieleden en andere parochianen. Op 16 juni volgde er nog een feestelijke Eucharistieviering waarin de kinderen een Bijbel ontvingen als cadeau. Op 29 juni wordt het traject afgesloten met een uitje naar het Heiligdom in Heiloo. Hier volgt nog een laatste catechese en is er ook nog veel tijd voor plezier.

VORMSELVIERING

Zaterdag 15 juni ontvingen in de Vituskerk in Blaricum 26 jongeren uit Hateren, Blaricum, Laren, Naarden en Bussum het Heilig Vormsel van Mgr. Hendriks die hoofdcelebrant was in de viering. Het jongerenkoor Vamos bracht mooie, toepasselijke liederen ten gehore. Tijdens de overweging ging de bisschop in op het leven van de tiener Carlo Acutis die volgend jaar heilig zal worden verklaard. Hij gaf zijn zakgeld aan de arme stadsgenoten en bouwde een website over eucharistische wonderen. Na zijn overlijden op jonge leeftijd werd hij een inspirerend voorbeeld voor vele jongeren. Het was een prachtige en drukbezochte viering. Zie [hier](#) een foto-impressie.



APOSTEL DER APOSTELEN

"Zij heeft het beste deel gekozen, en het zal haar niet ontnomen worden" (Luk. 10:38).

Het was Maria uit Magdala, die de voeten van de Heer met haar tranen waste, met haar haren afdroogde en balsemden. Zij was het die oprechte boete deed; die aan Zijn voeten naar Zijn woorden luisterde en Zijn hoofd zalfde; die naast het kruis stond bij Zijn dood; zalf bereidde om Zijn lichaam te balsemen; die niet wegging bij het graf; zij was het aan wie Christus na zijn opstanding als eerste verscheen. En Hij zond haar naar de apostelen om te getuigen van

Zijn verrijzenis.

Het was deze vrouw, Maria Magdalena, die zo de apostel der apostelen werd.

Met haar vurige liefde voor Jezus kan zij voor ons voorbeeld zijn nader tot de Heer te komen. Met Zijn vraag aan Maria: "Houd mij niet vast", vraagt Hij ook aan ons om te geloven in het goddelijk mysterie dat ons begrip te boven gaat. Om niet te zoeken naar wereldse zekerheden, maar geloof te hebben in de levende en verrezen Christus!

De Maria & Vitusbode verschijnt maandelijks, zowel digitaal als op papier. Kopij voor het volgende nummer kunt u voor de laatste donderdag van de maand insturen naar de [redactie](#).

U kunt zich [hier](#) aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.