

Klankkleur



10^e jaargang – nr. 4

Zomer

Inhoudsopgave

Vacatures	7
Priesterwijding	8
Bijbelstudieavond	14
Concert Chiaroscuro	16
Wandeling en samen eten voor jongeren	16
Liturgisch rooster	20
Inleverdata kopij	22
Familieberichten	23

Parochiewijzer		Telefoon
Parochie secretariaat	Ans Baaij en Brendy Blikendaal ma. en di. 09:00 – 13:00 uur do. en vr. 09:00 – 13:00 uur Email adres: secretariaat@h-drieeenheid.nl Website: www.h-drieeenheid.nl	69 31 591
Noodnummer	Tijdens kantooruren:	69 31 591
	Buiten kantooruren:	06 270 787 77
Pastoor	Pastoor Carlos Fabril	69 43 588
Parochiebestuur	Voorzitter: Pastoor Carlos Fabril vicevoorzitter: <i>vacant</i> secretaris: Karin Veen penningmeester: Alex Goûtier leden: vacant	
Giften	rekeningnr.: NL 02 RABO 0372240526	
Vertrouwenspersoon PCI	Marlène Potjer	06 46 395 060
Mariakerk	Brinklaan 42, 1404 EX Bussum	69 31 591
Vituskerk	Turfpoortstraat 3, 1411 ED Naarden	69 43 588
Redactie "Klankkleur"	Peter Grol, Noud Lantman, Jeanine Peijnenburg	
Kopij-aanlevering	klankkleur@h-drieeenheid.nl	
Grafische vormgeving	Karin Veen, Annelies Elfrink, Vincent Veen	

Bezoek: Indien u graag bezoek wilt of u weet iemand die bezoek wil ontvangen in het ziekenhuis of thuis, laat dit dan weten aan het parochie secretariaat.

Woordje van de pastoor

Beste mensen,

Na een lange afwezigheid, ben ik weer terug in Nederland. Er zijn verschillende parochianen die mijn moeder hebben gekend en die mij belangstellend hebben gevraagd hoe het met haar gegaan is. De bisschop, mijn collega's, het seminarie en de parochiebesturen heb ik in die periode op de hoogte gehouden van mijn moeders' situatie. Dus wil ik dit keer mijn woordje hieraan wijden, om ook jullie, die deel uitmaken van deze parochiegemeenschap en die mijn moeder hebben gekend, te laten delen in de laatste fase van haar leven.

Persoonlijk ben ik God dankbaar dat ik na deze bijzondere periode van zorgen voor mijn moeder in Brazilië, die nu bij God is, heel blij ben om weer in Nederland terug te zijn. Het gaf mij weer moed en kracht met het feest van Pinksteren en met name het feest van de Heilige Drie-eenheid, het weekend waarin Ignacio tot priester is gewijd, hier thuis terug te kunnen zijn. Dat was een groot cadeau en een fijne ontvangst.

Het is geen makkelijke tijd geweest in Brazilië, want ik ging eigenlijk met de bedoeling om mijn moeder over te halen een tijdje bij mij in Nederland te verblijven. Maar onze lieve Heer had iets anders in gedachten. Want in plaats van tien dagen gezellig met mijn moeder te zijn en dan samen met haar naar Nederland terug te keren, werd het een lange periode van zorg voor

haar. Zij was ernstig ziek (longkanker) en werd niet meer beter.

Haar gezondheid ging steeds verder achteruit tot het moment daar was, waarop zij, die altijd zo actief was, niets meer kon. Het was moeilijk om dit te aanvaarden, maar de Heilige Geest heeft ons geholpen om in Gods plan binnen te treden en in de werkelijkheid van deze situatie, vrede te vinden, zonder teleurgesteld te zijn. Ik kan met blijdschap en dankbaarheid terugkijken naar het vruchtbare en gezegende leven van een moeder in wie God werkelijk wonderbaarlijke dingen heeft gedaan. Hij was een Vader die aanwezig was in haar leven, ook in de meest moeilijke momenten, waar Hij een God van liefde voor haar is geweest. Hij heeft haar tot in de laatste ogenblikken van haar leven liefdevol gedragen.

Mijn moeder was geen perfecte vrouw, geen heilige en daar was zij zich altijd van bewust. En juist daardoor verlangde zij, vooral in de laatste periode van haar leven, steeds meer naar God, naar de HEMEL. Mijn moeder heeft veel meegemaakt in haar leven. Haar echtscheiding en het verlies van mijn broer, haar oudste zoon, hebben in haar leven veel diepe wonden geslagen waardoor zij de blijdschap en tot op zekere hoogte de zin van het leven was kwijtgeraakt.

Deze gebeurtenissen waren heel bepalend voor haar leven en hebben in zekere zin een negatieve lading veroorzaakt in haar leven. Het was zeldzaam haar te zien lachen of haar echt

gelukkig te zien. Maar tegelijkertijd hebben al deze gebeurtenissen mijn moeder in haar geloof zeer gesterkt. Toen zij na de scheiding alleen kwam te staan met 2 kleine kinderen, terwijl mijn twee andere broers met mijn vader meegingen, of toen mijn broer verongelukte, of toen ik haar en mijn broertjes door mijn roeping moest verlaten, bleef zij bij God hulp zoeken en omhelsde zij haar geloof in het vertrouwen dat alles goed zou komen.

In een huwelijk dat kapot ging, waarin jarenlang geen goed contact was en er in een soort vijandschap geleefd werd, heeft God het WONDER van de verzoening tussen mijn ouders mogelijk gemaakt. Dit beschouw ik als een werk van de Heilige Geest waardoor **hun** leven een nieuwe horizon kreeg en er **vrede** kwam in hun harten. Sindsdien konden mijn ouders nog een korte tijd van de zoete vruchten van hun verzoening genieten, waarna mijn vader in diepe vrede overleed.

Velen van jullie weten hoe goed het was voor mijn moeder om hier in Nederland met vakantie te zijn; hoe zij daar iedere keer van genoot en opknapt en even de stress en zorgen om de kinderen in Brazilië kon vergeten. Zij was hier heel dankbaar voor. Dat God haar leven bijzonder heeft gezegend met deze bezoeken. Dat zij zoveel mensen hier heeft leren kennen die tijdens haar ziekte met ons meeleefden in deze laatste periode van haar leven. Dat gaf haar en mij een gevoel van een echte familie in Nederland te hebben.

En daar wil ik jullie, mede namens mijn moeder, bijzonder voor danken.

En als ik eraan terugdenk, zal ik mijn moeder voor eeuwig dankbaar zijn voor de vele bezoeken die zij mij heeft gebracht. Want een moeder wil altijd haar kinderen gelukkig zien. Op de meeste belangrijke momenten van mijn priesteropleiding, zoals de diakenen en de priesterwijding en een paar andere belangrijke gebeurtenissen, was zij altijd aanwezig en kon zij genieten van mijn gelukkig zijn. De laatste minder mooie gebeurtenis in Nederland die zij heeft meegemaakt, was het overlijden van pastoor Costa, die zij ook goed heeft gekend en die een speciale plek had in haar hart.

Dus, zoals ik in het begin zei, was mijn moeder in de laatste periode van haar leven nergens meer toe in staat. Zij moest met alles geholpen worden en daar gaf zij ook aan toe. Ze heeft op een bepaald moment haar leven los kunnen laten en vertrouwd zij zich totaal aan God toe en aan ons, haar kinderen, die tot het laatste moment voor haar hebben kunnen zorgen. Tot het laatste moment was zij helder van geest en met het groot vertrouwen dat haar leven haar voltooiing had bereikt en vervuld van vrede is zij zonder enige strijd het eeuwig leven binnen gegaan.

Met een hartelijke groeten,

Pastoor Carlos Fabril

Maria en Vitus in beeld

Met dankbaarheid blik ik hierbij terug op de afgelopen tijd, waarin de Heilige Geest met ons was en ons heeft gebracht waar we nu staan. Een tijd waarin we met elkaar hard hebben gewerkt aan het plan om onze beide kerken meer zichtbaar te maken. Bij stukjes en beetjes begint zich nu dat nieuwe beeld te ontvouwen.

Na de introductie van het nieuwe parochie-logo, dat zeer positief werd ontvangen, verscheen op 1 juni de eerste 'Maria & Vitusbode' als maandelijks nieuwsbrief voor de parochie. Ook wordt er nu hard gewerkt aan de nieuwe website, die naar verwachting begin volgende maand gelanceerd kan worden.

Maria & Vitusbode

Jaargang 1 nr. 1, 1 juni 2024
Nieuwsbrief van de R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid.

NIEUW

Hierbij ontvangt u de eerste Maria & Vitusbode, nieuwsbrief van onze parochie Heilige Drie-eenheid die maandelijks zal verschijnen. Het is de opvolger van de vertrouwde Mariaboodschap en de eerder digitaal verschenen Maria en Vitusbode met daarin het nieuws over de voortgang van het plan 'Maria en Vitus in Beeld'. De nieuwsbrief wordt ook op papier verstrekt in de Mariakerk en de Sint Vituskerk.

FEESTDAGEN IN DEZE MAAND

Zondag 2 juni: Sacramentsdag.
In de Vituskerk te Blaricum wordt er weer de sacramentsprocessie gehouden op zondag 2 juni ter ere van Sacramentsdag die dit jaar op 30 mei valt. Deze zal aansluitend plaatsvinden op de escharistieviering in de kerk die om 10:00 uur begint en waarin Ignacio zal voorgaan.
Vrijdag 7 juni: Eucharistie Midden Kerst van Leo Feijen

Zichtbaarder werden we zelfs op TV in het programma 'Geloofsgesprek', dat de Mariakerk als opnamelocatie had gekozen voor de eerste nieuwe opnames na het afscheid van Leo Feijen.

Ook was er het nodige gaande binnen de parochie. Naast de vaste activiteiten van de Rozenkransgroep, de Bijbelstudie- en gebedsgroep werd in de maand mei de

film over het leven van Paulus vertoond, die door de aanwezigen als indrukwekkend werd ervaren.



Op 26 mei was er de bijzondere hoogmis in de Mariakerk, waarin Juan Ignacio als pas gewijd priester de hoofdcelebrant was. In deze prachtige viering konden we ons ook weer verheugen in de aanwezigheid van onze pastoor Carlos Fabril, na een lange periode van afwezigheid. Lillian Mulder bood ons op zaterdag 1 juni een bijzonder Jubileumconcert met de Franse organist Lidia Książkiewicz. Zie het verslag elders in deze Klankkleur.

Vooruitblik Jubileumprogramma

De Gezinsdag zal plaatsvinden op zaterdag 7 september. We nodigen alle gezinnen van harte uit voor een gezellige en inspirerende dag, die met de hulp van de blauwe zusters uit Heiloo een bijzondere dag belooft te worden. Wat we precies gaan doen blijft nog even een verrassing, maar het zal zeker een dag vol plezier, samenzijn en mooie momenten worden. Ook alle gezinnen met kinderen binnen onze zusterparochies zijn van harte

uitgenodigd om hieraan mee te doen. In de volgende klankkleur zal hierover meer informatie verschijnen.

Zondag 3 november zal de grote *Jubileumviering* i.v.m. het 100-jarig bestaan van de Mariakerk plaatsvinden. Deze stond eerder gepland op 27 oktober. Mgr. Hendriks is de hoofdcelebrant in deze pontificale Hoogmis. Na de viering zal er in de kerk een samenzijn met drankjes en hapjes plaatsvinden. Noteer nu alvast deze nieuwe datum in uw agenda.

‘Help ons aan de zuilen’

Wij zijn blij met de eerste donaties, die ons al zijn toegezegd om twee mants-hoge, driekantige informatiezuilen te realiseren voor onze beide kerken. Inmiddels is bepaald dat er voor de Mariakerk niet twee maar één zuil zal worden geplaatst van 1.70 meter hoog in het midden van het perk tussen het Pastoraal Centrum en de inrit.

Voor de Sint Vituskerk komt er ook een zuil van 1.40 meter hoog in het perk links van de entree-deuren. Er wordt zowel vanuit het bestuur als de beide locatie-teams, met medewerking van Peter Koopmanschap, hard gewerkt aan dit project. De eerste ontwerpen voor de invulling van beelden en tekst zijn nu in de maak.

De Zuilen beloven in elk geval meer te worden dan een gewoon informatiebord. Het bestuur maakt zich er hard voor dat de zuilen kunnen worden gezien als een monument. Ook het parkeerbord bij de inrit van de Mariakerk zal worden vervangen door een bescheidener bord passend bij de zuil.

Wij hopen u in de volgende Maria & Vitusbode nader te informeren. Zie hieronder de bankgegevens voor uw donatie.

We vierden deze maand de Feestdag van het Heilig Hart van Jezus. Zijn hart, dat voor ons overstroomt van liefde en barmhartigheid. Een hart zo vol van vuur dat het de vlammen van die vurige liefde niet langer kan bevatten. Daarom is het aan ons om die vlammen te verspreiden in deze wereld waarin Zijn liefde door velen wordt afgewezen.

Ter bemoediging voor ons allen levend in deze afgedwaalde wereld, sluit ik graag af met de laatste strofe uit lied 417: 'Wie in de schaduw Gods mag wonen':

*God legt zijn schild op zijn getrouwen
Die leven van geloof alleen
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
Van liefde om hun tranen heen.*

Maria Arisz



'HELP ONS AAN DE ZUILEN' FUNDRAISING

Uw bijdrage voor de zuilen is zeer welkom.

Donaties kunt u overmaken naar:

NL98ABNA0554 0367 03 t.n.v. Parochie Heilige Drie-eenheid, onder vermelding van 'Zuilen donatie'.

DIGITAAL: MARIA & VITUS BODE

Wilt u de digitale versie van de 'Maria en Vitus Bode' ontvangen met hierin al het nieuws van de maand?

Meldt u dan aan per mail naar: maria@h-drieeenheid.nl

o.v.v. 'Nieuwsbrief' of via onze website: <https://www.h-drieeenheid.nl/>

Vacatures

Gezocht:

Voor het parochiebestuur zijn wij op zoek naar betrokken parochianen liefst met bestuurlijke ervaring om ons team te versterken. Er zijn verschillende vacatures.

- Vice voorzitter
- Secretaris
- Algemene leden

Heeft u interesse, laat ons dit per mail weten. Het mailadres is: bestuur@h-drieeenheid.nl. Hierin kunt u informatie vragen en eventueel een gesprek met de bestuursleden. Natuurlijk mag u ons altijd aanspreken voor nadere informatie.

Voorin de Klankkleur vindt u de namen van de bestuursleden.

Priesterwijding

We kunnen terugkijken op een indrukwekkende wijdingsmis van Juan Ignacio Jimenez Walker op zaterdag 25 mei j.l.

Samen met José Enmanuel Mejía

Voor meer foto's: <https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl>

Sánchez werd hij tot priester gewijd door Mgr. Hendriks in de Kathedrale Basiliek van Sint Bavo te Haarlem.



Eerste mis van Ignacio

Op zondag 26 mei was er in de Mariakerk een plechtige Hoogmis waarin Juan Ignacio, afkomstig uit Chili en sinds enige tijd stagiair in onze parochie, voor het eerst voorging in de Eucharistie. Een prachtige viering die onder grote belangstelling plaatsvond.

Wat een voorrecht dat wij ons mogen verblijden met zo'n talentvolle priester in ons midden en deelgenoot mochten zijn van zijn diaken- en priesterwijding. Wij bidden voor Juan Ignacio dat hij met

Gods zegen in vruchtbaarheid het pad van zijn roeping mag vervolgen en hopen dat hij nog lange tijd actief mag zijn in onze parochie.

Op zondag 7 juli zal Ignacio voor de eerste keer na zijn priesterwijding voorgaan in de H. Mis in de Vituskerk te Naarden.

Maria Arisz

(foto's Wim Keet)



Eerste Heilige Communie

Een paar maanden geleden zijn we begonnen met de voorbereiding voor de eerste Heilige Communie. Tijdens deze voorbereiding hebben we samen met de kinderen gekeken hoe wij vrienden van Jezus kunnen worden. Op 9 juni was het zover: 9 kinderen vierden hun eerste Heilige Communie in de Mariakerk te Bussum. Dit jaar werkten we voor het eerst samen met de vier parochies uit de regio. De Thomaskerk in Huizen, de Vituskerk in Blaricum, de Vituskerk in Naarden en de Mariakerk in Bussum.

Kapelaan Javier ging tijdens deze viering samen met Kapelaan van Meerten, een oom van één van de communicantjes,

voor tijdens deze viering. Het was één groot feest! De ouders hadden de kerk prachtig versierd en de kerk zat vol met broertjes, zusjes, ouders, opa's en oma's, familieleden en andere parochianen.

16 juni volgde er nog een feestelijke Eucharistieviering, waarin de kinderen van de Eerste Communie een bijbel ontvingen als cadeau.

Op 29 juni sluiten we het traject af door met z'n allen een uitje te maken naar het Heiligdom in Heiloo. Hier hebben we nog een laatste catechese en is er ook veel tijd voor plezier.

Machteld van Thienen



Een feestelijk jubileumconcert

Op zaterdag 1 juni 2024 gaf Lidia Książkiewicz, titulair organist van de kathedraal Notre-Dame in Laon Frankrijk, een jubileumconcert in het kader van het 100-jarige jubileum van de Mariakerk. Op het programma stonden: 'Concerto en sol-majeur' van Bach, 'March' van Clarke, 'Ausencias' van Piazzola en tenslotte 'Symphonie nr. 5' van Widor. De ongeveer 70 enthousiaste orgelliefhebbers applaudisseerden veelvuldig en Lidia kreeg aan het eind zelfs een staande ovatie.

Er waren lovende reacties van de enthousiaste bezoekers en orgelliefhebbers zoals als van [Ron Mikkenie](#): "Widor is niet de makkelijkste muziek om te spelen op dit Duits Romantische orgel van de firma Steinmeyer. Je zou liever een echt Frans Cavaillé-Coll orgel willen hebben. Widor schrijft namelijk registers voor die het Steinmeyer orgel niet heeft. De muziek van Widor, loeide en brulde maar was ook intiem. Het orgel, met slechts 21 registers, een zwelkast en wat speelhulpen. Widor zou zeggen dat de muziek is geschreven voor een heel groot orgel in een kathedraal. Wat staat hier nou, een Steinmeyer of een gigantisch kathedraal orgel?"



Op het beeldscherm werden live-beelden van Lidia geprojecteerd die anders uit zicht zijn voor het publiek. "Ik houd eigenlijk niet van orgel maar de organist heeft zo'n een lichte touch. Continu was ik geboeid, kijkend naar de voeten en de handen. Het was voor mij een feestje!" zei een bezoeker.

Lidia Książkiewicz sprak na afloop: "I am very inspired by this organ because each time I find new colors that this organ can produce and which I would like the public to hear. So, I am always happy with this organ".

Dank aan Lydia Elders, gastvrouw van de Mariakerk, en alle vrijwilligers voor de fantastische samenwerking. Dank het kerkbestuur en het locatieteam voor de beschikbaarstelling van het orgel zodat alle orgelconcerten door kunnen gaan.

Dinsdag 8 oktober 2024, 10.00 – 17.00 uur: Orgelstudenten van het Conservatorium van Amsterdam zullen weer orgellessen krijgen van Pieter van Dijk en Matthias Havinga, hoofdvakdocenten orgel. Vanaf 15.30 uur is het voorspeelgedeelte, dat openbaar is voor het publiek.

Zondag 20 oktober 2024, 16.00 – 17.00 uur: Het 'Slotconcert' dat gegeven zal worden door het Ottoni kwartet i.s.m. Wybe Kooijmans. Toegang is gratis; collecte na afloop.

Lillian Mulder

Steinmeyer-Orgelzoektocht

Verdieping

Onze levensbeker

We moeten allemaal onze levensbeker in de hand nemen. Naarmate we ouder worden, raken we steeds meer bekend met de zorgen van het leven - persoonlijk falen, familieruzies, teleurstellingen in het werk en in sociale contacten, alle leed om ons heen in eigen land en daarbuiten. Het is bijna onvermijdelijk dat we die zorgen willen negeren, omzeilen, verdringen of ontkennen. 'Houd de zonzij en geniet van het leven' is het parool. Als we van onze levensbeker willen drinken, moeten we hem eerst in de hand nemen, onder ogen zien wat we doormaken, onze zorgen niet ontlopen maar ze ons eigen maken, in het vertrouwen dat we te midden van ons verdriet de ware vreugde zullen ontdekken die we zoeken.

Na de levensbeker in de hand genomen te hebben en hem geheven te hebben als teken van hoop voor anderen, moeten we de beker drinken. Je levensbeker drinken betekent dat je je helemaal eigen maakt wat jouw leven is geworden, met alle zorgen en vreugde die erbij horen.

Hoe drink je je beker? Door stil te luisteren naar wat in je leven als waarheid

opklinkt Door in vertrouwen met vrienden te spreken over hoe je verder wilt groeien. Door te dienen en te helpen. Je levensbeker drinken houdt in dat je vrijmoedig ingaat op Gods oproep en trouw je eigen levenspad volgt. Zo wordt je levensbeker een beker van heil. Als je die beker tot de bodem hebt leeggedronken, zal God hem vullen met 'water' voor eeuwig leven.

Veel mensen zeggen: 'Ik ben niet bang voor de dood, maar wel voor doodgaan.' Dat is begrijpelijk, want sterven gaat vaak gepaard met ziekte en pijn, afhankelijkheid en eenzaamheid. Angst om te sterven is niet iets om je voor te schamen. Het is een heel menselijke angst. Jezus voelde die angst ook. Hij werd doodsbang, 'zijn zweet viel als bloeddruppels op de grond' (Lucas 22,44). Hoe moeten we omgaan met onze angst voor de dood? Net als Jezus moeten we bidden om bijzondere kracht, zodat we deze grote overstap naar nieuw leven kunnen maken. Dan zal God ons een engel sturen om ons te troosten, zoals God ook Jezus een engel zond.

Uit: 'Brood voor onderweg' van Henri Nouwen

De kracht van het bidden

Hierbij een kleine oorlogservaring uit de meidagen 1940.

Het is een herinnering die mij is blijven heugen: "Bidden?"

"Bidden, moeder," schreeuwde het kind in de schuilkelder tijdens het bombardement van Rotterdam.

In wanhoop en angst werd er gebeden. Het was in de tuin van het eerst gespaarde huis aan de Schiekade, dat er een onontplofte bom, een blindganger, gevonden werd.

Ben Moussault

De dansende God

Het verband tussen God en het begrip “dansen” werd me tientallen jaren geleden voor het eerst duidelijk. Tijdens een seminarie cursus over de Godsleer, waarin de professor het oude Griekse theologische begrip 'perichoresis' (dansen in een cirkel) benadrukte als beschrijving van de Drie-eenheid. De drie personen van de Drie-eenheid zijn betrokken bij een voortdurende beweging van geven en ontvangen, een beweging die de Griekse theologen “dansen” noemden. Dit concept is zo rijk, denk ik, voor onze kijk op God, voor ons gevoel van hoe God is en hoe God werkt, van wat centraal staat in Gods wezen. Deze fundamentele relatie van geven en ontvangen, maar ook vreugde beleven in de ander, je openstellen voor de ander, staat centraal in wat en wie God is.

Een ander aspect van deze kijk op een dansende God drong tot me door toen ik een woord- en communieviering voorbereidde voor de feestdag van Maria's bezoek aan haar nicht Elisabeth. We lezen in dat verhaal (Lucas 1) dat Johannes de Doper in de schoot van zijn moeder opsprong toen Maria aankwam. Volgens mij zou je kunnen zeggen dat hij danste. Daarmee drukte hij zijn vreugde uit in de meest fundamentele uiting van vreugde in een mensenleven. En als God in ons leven komt, of beter gezegd, als God ons nabij wordt gebracht in gemeenschap, in zang, in het Woord, dan zouden we, net als Johannes de Doper, moeten dansen van vreugde. Deze menselijke dans is een

reactie op Gods aanwezigheid, op de gemeenschap met God en met elkaar.

Maar er is meer. Wat me plotseling trof staat in de eerste lezing voor die feestdag uit de profeet Zefanja, waar de profeet zegt: “Uitermate verheugt Hij zich om u, door zijn liefde maakt Hij u nieuw; Hij jubelt om u van vreugde” (Zefanja 3:17). God danst! Hij danst uit vreugde als hij ons kan vernieuwen, als hij nieuwe wezens van ons kan maken.

Dit is de God die, net als de vader in de gelijkenis van de verloren zoon, zijn waardigheid opgeeft en de straat op rent om zijn zoon thuis te verwelkomen (Lucas 14). Dit is de God die alles achterliet waar hij recht op had als God om mens te zijn zoals wij (Fil 2). Een mens die onze pijn en kwellingen, onze vreugde en ons gelach op zich nam en met ons de dans van het menselijk leven danste. En door zijn opstanding en hemelvaart neemt hij die dans mee en maakt die dans tot een deel van de goddelijke dans.

En als we deelnemen aan de communie en als (op zijn minst) ons hart in ons opspringt, dansen we voor God en met God. En God danst met ons mee.

Henry Jansen

De kracht van het verhaal

De Bijbel is een prachtig boek; het meest gelezen en vertaalde boek. Verhalen gaan altijd ergens over, ze hebben een vormende kracht. Het is niet van belang of het echt gebeurd is, het gaat er om of het waar is, de kracht die ervan uitgaat is bepalend, is genadevol.

Een metafoor is beeldspraak die berust op een vergelijking. Je omschrijft iets door het te vergelijken met iets anders dat lijkt op datgene wat je bedoelt.

Johannes laat Jezus zeggen: "Ik ben de goede herder". Dat is een metafoor: zoals een goede herder zal Jezus zijn leven geven "voor zijn schapen" en zoals een herder "kent hij zijn schapen en kennen de schapen hun herder".

Mattheus laat Jezus over God zeggen: "Als iemand honderd schapen bezit en één ervan dwaalt af, zal hij dan niet negenennegentig in de bergen achterlaten en op weg gaan om dat ene schaap te zoeken?"

Ook in het oude testament vinden we prachtige metaforen, in psalm 23 staat:

"De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in grazige weiden en voert mij naar vredig water, Hij geeft mij nieuwe kracht." De schrijvers spreken over God door gebruik te maken van menselijke beelden en voorstellingen.

In het boek Schepping staat: "God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis". In een huiskamerbijeenkomst over de bijbel vroeg men zich af of het ook kon zijn: "De mens schiep God naar zijn beeld en gelijkenis." Je kunt God op vele manieren ter sprake brengen: "We hebben een Vader in de hemel". In het Oude Testament wordt vaak gesproken over een strijdende God. In het Nieuwe Testament verandert dit beeld van God in een liefdevolle God. Verhalen geven kracht, inzicht en bemoediging.

De zesdelige serie "Het verhaal gaat....." van Nico ter Linden is een cadeautje om op je leestafel te hebben staan.

Hartelijke groet,

J.M. Baaij

Bijbelstudieavond

Op vrijdagavond 21 juni beginnen we met Bijbelstudieavonden in de Vituskerk in Blaricum (Kerklaan 19). Enige tijd geleden is voor het eerst een dergelijke avond georganiseerd, die zo'n succes was dat de jongeren uit het Gooi hiermee graag door wilden gaan. We zijn van plan om dit elke derde vrijdag van de maand voort te zetten. De

bijeenkomsten zijn voor jongeren vanaf 16 jaar, maar ook voor de ouderen.

We beginnen deze avond met een gezamenlijke maaltijd, waarvoor ieder wat te eten meeneemt. Daarna begint de Bijbelstudie, waarin we per avond een speciaal thema zullen behandelen, waar we met elkaar verder over spreken.

Wij hopen vele mensen te verwelkomen op 21 juni de aanvang is om 18:00 uur!

Als je wil komen, geef je dan op per mail bij kapelaan Javier: kapelaanjavier@gmail.com of stuur een bericht naar 0683453373.

UITNODIGING



BIJBELSTUDIE/ SYCAMORE

Datum

Vrijdag 21 juni - 18:00 uur
Daarna elke 3e vrijdag van de maand

Plaats

Kerklaan 19, Blaricum

Extra informatie

We nemen allemaal zelf wat te eten mee, om te delen



Concert Chiaroscuro

Op zondag 30 juni vindt er in de Mariakerk een optreden plaats van de operazanger Igor Popov.



Het driedelige kamerconcert omvat muzikale composities van Beethoven,

Mozart, Schubert, Schumann, Händel, Caldara, Scarlatti, Carissimi, Franck en de Russische en Oekraïense volksliederen, die het Nederlandse publiek herhaaldelijk in verrukking brachten.

Daarnaast zal de pianiste Gulmira Issabekova ook prachtige solostukken op de piano ten gehore brengen.

De kerk is open vanaf 14:30 uur. Aanvang: 15.00 uur. Tickets zijn te verkrijgen via bijgaande QR code of bij entree van de kerk.



Wandeling en samen eten voor jongeren

Op zaterdag 13 juli nodigen we de jongeren tussen de 16 en 30 jaar uit het bisdom Haarlem-Amsterdam, van harte uit voor een wandeling van de Mariakerk (Koepelkerk) in Bussum naar de Vituskerk in Blaricum. Jullie zijn vanaf 11.00 uur welkom in de Mariakerk voor een kop koffie of thee, waarna de wandeling van ongeveer 7 kilometer zal starten. We lopen over de heide en hebben onderweg een rustmoment, waar we ons zullen verdiepen in een thema. In de Vituskerk in Blaricum hebben we daarna nog een gezellige middag en om 17.00 uur vieren we samen de eucharistie. We sluiten af met een gezamenlijke maaltijd.

Dit is een activiteit als voorbereiding op het Jubeljaar 2025 in Rome.

Voor meer informatie:
kapelaanjavier@gmail.com

HA!
JONGE BISDOM
HAARLEM-
AMSTERDAM

PRINI NI SPERANT

13 JULI
**WANDELING
BLARICUMSE HEI**

10:00 Verzamelen in de Mariakerk in Bussum
Wandeling en catechese
16:00 Aankomst in Blaricum
Moment van Gebed
17:00 H. Mis en BBQ
20:00 Einde

Geef je op
Kapelaan Javier Acuña
06 83453373
jacuna@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
graag vóór 10 juli

Orgeltochten Noord-Holland

De komende zomer organiseert de stichting Orgeltochten Noord-Holland in 4 weekeinden een tocht langs verschillende kerken, waarbij ook de Mariakerk wordt aangedaan. Het programma ziet er als volgt uit.

Dorpentocht West Friesland

Zaterdag 20 juli - Tocht 327: Orgeltocht met organist Mark Heerink

Het Gooi

Zaterdag 27 juli - Tocht 328: Orgeltocht met organist Christine Kamp

10.30 uur · Bussum–Mariakerk/Koepelkerk- Brinklaan 40 -1404 EW– Steinmeyer 1923

12.00 uur · Hilversum- Grote Kerk – Kerkbrink 2– 1211 BX – W. Rütter 1854

14.30 uur · Hilversum– RK St. Vituskerk – Emmastraat 5-7 – 1211 NE – L. v.d. Brink en Zn 1859

Noordkop

Zaterdag 3 augustus - Tocht 329: Orgeltocht met organist Henk Verhoef

Waterland

Zaterdag 10 augustus - Tocht 330: Orgeltocht met organist Aart Bergwerff

- ♪ De tochten zijn op zaterdagen en de aanvang is telkens om 10.30 uur
- ♪ De tochten worden afgelegd met eigen, of openbaar vervoer (de tochten zijn op fiets- c.q. loopafstanden).
- ♪ Tussen het bezoek aan de tweede en derde kerk is er een lunchmogelijkheid naar eigen keuze.
- ♪ Vooraf opgeven is niet nodig
- ♪ Deelname tochten is € 17.50 p.p., incl. programmaboekje excl. lunchkosten. Contante en pin betaling mogelijk.

Kijk voor uitvoerige informatie op onze website

www.orgeltochtennoord-holland.nl

Heeft u een vraag? E-mail naar info@orgeltochtennoord-holland.nl

— STICHTING —

ORGELTOCHTEN

NOORD-HOLLAND

Miva-zondag 25 augustus 2024

Een ambulance voor Zambia

Verloskundige Zelly voelt zich machteloos. Haar kraamkliniek heeft namelijk geen vervoer. Zonder ambulance kan zij in noodsituaties niets doen.

Vrouwen kunnen, als ze veel geluk hebben, achterop een ossenkar naar het grote ziekenhuis worden gebracht. Maar meestal zijn ze aan hun lot overgelaten. Het verschil tussen nieuw leven en de dood ligt hier heel dicht bij elkaar.

Tijdens de kerkcollectie in augustus zamelt Miva daarom geld in voor een ambulance bij de kliniek van Zelly, zodat geen (nieuwe) levens meer verloren hoeven te gaan.

Mocht u niet in staat zijn de viering op 25 augustus bij te wonen, dan kunt u natuurlijk ook uw donatie over maken op rekening NL42INGB0000002950 t.n.v. Miva.

Namens de MOV-groep
Arnold van Velzen



Bedevaart Lourdes van 27 april - 4 mei 2024

In totaal vertrokken ongeveer 1200 pelgrims vanuit Nederland per bus of per bus/trein (TGV) op een bedevaart naar Lourdes, die was georganiseerd door het Huis voor de Pelgrim.

Zowel in de bus als in de trein heerste er een bijzondere sfeer. Samen op weg naar één van de belangrijkste Mariabede- vaartsoorden ter wereld: Lourdes, waar Maria in 1858 in de Grot van Massabielle 18 keer aan het meisje Bernadette Soubirous (die leefde van 7 januari 1844 - 16 april 1879) is verschenen.

De pelgrims werden, onderverdeeld in groepen (met reisleader), in diverse hotels ondergebracht. Het drie keer dagelijks gezamenlijk deelnemen aan de maaltijden was gezellig en schiep een band.



Dagelijks was er een mooi programma te volgen, waaronder een eucharistieviering aan de Grot met een passage door de Grot, 's avonds een indrukwekkende en sfeervolle lichtprocessie met kaarsen, diverse eucharistievieringen in de Heilige Bernadettekerk, een internationale eucharistieviering in de ondergrondse Sint-Pius X basiliek en een bezoek aan de begraafplaats, waar de grafkelder van de familie Soubirous zich bevindt. Ook hebben we een uitgebreide stadswandeling

gemaakt en de kleine Kruisweg (Lijdensweg van Jezus Christus) gebeden, bestaande uit 14 staties (imposante kruisbeelden van Italiaans Carrara marmer gemaakt door de kunstenaar Maria de Faykod) en nog drie bijzondere beelden die betrekking hebben op Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.

Tevens hebben we een prachtige bus dagtocht gemaakt naar Gavarnie en de watervallen bij Pont d'Espagne (Parc National des Pyrénées), gelegen in de Hautes Pyrénées.

Ik vond het bijzonder dat het stadje Lourdes en het Heiligdom, ondanks de vele, vele pelgrims, zoveel rust uitstraalt. Iedereen geeft elkaar de ruimte en is behulpzaam. Ook in het verkeer gaat het er heel rustig aan toe.

Ter afsluiting van de bedevaart was er een eucharistieviering in de Heilige Bernadettekerk. Daarnaast werd er met onze groep een gebedsviering gehouden in De Crypte. Dit is de eerste kapel die op de plaats van de Mariaverschijningen werd gebouwd. Tijdens de gebedsviering werden alle devotionalia en souvenirs gezegend. Boven de Crypte is de Basiliek van de Onbevleete Ontvangenis gebouwd en onder de Crypte de Rozenkransbasiliek.

De bedevaart naar Lourdes heb ik ervaren als een indrukwekkende en bijzondere belevenis. Het is een verrijking van mijn geloof en van mijn leven. Deze bedevaart zal voor mij altijd een bijzondere plaats innemen in mijn hart.

Berry Kuijper

In Memoriam Vera Anna Opdam - Stockmann

Vera Opdam, overleden op 1 juni j.l., is bijna 90 jaar geworden na een lang, intensief en uiterst dienstbaar leven.

In onze St Vituskerk was zij weliswaar kind aan huis, maar daar heeft zij, met haar kenmerkende bescheidenheid, vooral buiten de schijnwerpers en achter de schermen geopereerd. Met haar in de loop der jaren steeds maar aangegroeide takenpakket, heeft zij het Parochiebestuur en de leiding van de Begraafplaats, veel lasten van de schouders genomen.

Om een rommelige en sterk verouderde administratie met alle (verlopen) rechten en plichten, om te zetten in een toegankelijk systeem met actuele gegevens, is een bijzondere prestatie. Dat vereist volharding en tomeloze inzet. Dat is precies

de typering van haar karakter, waarbij zij met haar karakteristieke glimlach, waarin je haar kon uittekenen, zeer vele uren als vrijwilliger haar taken uitvoerde. Alvoorens iemand werd begraven vanuit onze kerk, zong zij ook vele jaren mee met veel uitvaarten, in het z.g. Rouw- en Trouwkoor.

De ellenlange lijst met haar taken is, bij haar drukbezochte mooie uitvaart op maandag 10 juni, maar kort aangeroerd.

Wij zijn haar als St Vituskerk zeer veel dank verschuldigd en gaan er van uit, dat de beloning hierboven, niet lang op zich zal laten wachten.

Het Locatieteam van de St Vituskerk

Liturgisch rooster

zaterdag 6 juli

Vitus 17:30 uur Geen viering

zondag 7 juli - 14e zondag door het jaar

Maria 11:00 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan I. Jiménez Walker

zaterdag 13 juli

Vitus 17:30 uur Geen viering

zondag 14 juli - 15e zondag door het jaar

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan J. Acuña

zaterdag 20 juli

Vitus 17:30 uur Geen viering

zondag 21 juli - 16e zondag door het jaar

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan J. Acuña

Vitus 9:30 uur Eucharistie / KND Pastoor C. Fabril

zaterdag 27 juli

Vitus 17:30 uur Geen viering

zondag 28 juli - 17e zondag door het jaar

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan I. Jiménez Walker

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan I. Jiménez Walker

zaterdag 3 augustus

Vitus 17:30 uur Geen viering

zondag 4 augustus - 18e zondag door het jaar

Maria 11:00 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril

zaterdag 10 augustus

Vitus 17:30 uur Geen viering

zondag 11 augustus - . 19e zondag door het jaar

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić

donderdag 15 augustus - Maria Tenhemelopneming

Maria Geen viering

Vitus 19:00 uur Maria Tenhemelopneming Pastoor C. Fabril

zaterdag 17 augustus

Vitus 17:30 uur Geen viering

zondag 18 augustus - 20e zondag door het jaar

Maria	11:00 uur	Eucharistie	Pastoor C. Fabril
Vitus	9:30 uur	Eucharistie / KND	Pastoor C. Fabril

zaterdag 24 augustus

Vitus	17:30 uur	Geen viering	
-------	-----------	--------------	--

zondag 25 augustus - 21e zondag door het jaar

Maria	11:00 uur	Eucharistie	Kapelaan M. Palić
Vitus	9:30 uur	Eucharistie	Kapelaan M. Palić

zaterdag 31 augustus

Vitus	17:30 uur	Geen viering	
-------	-----------	--------------	--

zondag 1 september - 22e zondag door het jaar

Maria	11:00 uur	Eucharistie	Pastoor C. Fabril
Vitus	9:30 uur	Eucharistie	Kapelaan M. Palić

zaterdag 7 september

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Kapelaan H. Versteeg
-------	-----------	-------------	----------------------

zondag 8 september - 23e zondag door het jaar

Maria	11:00 uur	Eucharistie	Kapelaan M. Palić
Vitus	9:30 uur	Eucharistie	Kapelaan I. Jiménez Walker

* KND : Kindernevendienst

Vieringen door de week

Vitus	iedere dinsdag, woensdag en donderdag om 09:00 uur iedere zaterdag om 17:30 uur ieder zondag 9:30 uur
Maria	ieder zondag 11:00 uur

Openkerk tijdens de weekmarkt

- Mariakerk op donderdag van 10:30 uur tot 13:30 uur, met om 12.00 orgelspel en aansluitend middagpauzedienst.
- St. Vituskerk op zaterdag van 10:30 uur tot 12:30 uur.

U kunt uw gaven via de GIVT-app doneren of in het offerblok bij het verlaten van de kerk. Ook als u de viering via dienstgemist.nl volgt kunt u via de Givt uw gift doneren.

Mariakerk



Vituskerk



Inleverdata kopij

	Editie	Inleverdatum kopij	Verschijningsdatum
5	Opening	9 augustus	30 augustus
6	Herfst	27 september	18 oktober
7	Kerst	15 november	6 december

kopij via het mailadres: klankkleur@h-drieeenheid.nl

Bedevaart naar Kevelaer op maandag 29 juli 2024

Het thema van de bedevaart 2024 is: "Ga met ons mee..." Lk 24, 13-35.

Op 29 juli vertrekken we om ca. 8:00 uur vanuit enkele opstapplaatsen.

Het programma in Kevelaer ziet er als volgt uit:

11:15 uur

Intochtprocessie, aansluitend eucharistieviering in de Mariabasiliek aansluitend gelegenheid voor koffie en lunch

14:45 uur

Gebedsviering in de Mariabasiliek (mogelijk andere locatie) aansluitend gelegenheid voor koffie, diner, etc.

17:00 uur

Diner voor de pelgrims die zich hiervoor hebben opgegeven.

18:30 uur

Lof, aansluitend lichtprocessie en afscheid bij de Genadekapel.

De kosten bedragen dit jaar € 50,00 per persoon, jongeren van 15-18 jaar betalen € 20,00 per persoon en kinderen onder de 15 jaar betalen € 10,00. Het diner (uitsluitend voor pelgrims die zich hebben opgegeven) kost € 28,00 per persoon, kinderen van 6-13 jaar betalen € 14,00 per persoon en kinderen van 0-5 jaar zijn gratis. Graag deze kosten bij inschrijving voldoen.

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden dan kunt u met mij contact opnemen, 06-51521221 of mailen naar bwslkeet@gmail.com.

Hartelijke groet mede namens de Broederschap Onze lieve vrouw van Kevelaer en Het Gooi,

Bernadette Keet



Familieberichten

Door het H. Doopsel opgenomen in onze kerkgemeenschap:

- * Victoria Krijgsman van Spangenberg
- * Francisco Jose Bados Oloyu

We hebben afscheid genomen van:

- ✠ Emeritus pastoor Jan Vriend, 78 jaar
- ✠ Petronella Theresia de Rooy – Moerings, 92 jaar
- ✠ Johanna Adriana Koopmanschap - van den Berg, 92 jaar
- ✠ Vera Anna Opdam – Stockmann, 89 jaar

*Wij wensen alle partners, kinderen en familieleden van de overledenen
van harte toe dat ze kracht en troost mogen ondervinden
van lieve mensen om hen heen.*



Contactgegevens locatie Vitus

Adres Pastorie:	Marktstraat 1, 1411 CX Naarden	
Adres	Turfpoortstraat 3, 1411 ED Naarden	
Adres secretariaat:	Turfpoortstraat 1, 1411 ED Naarden	
Email:	sintvitusnaarden@outlook.com	
Telefoon secretariaat:	035 - 694 3588	
Bankrekening:	NL33 RABO 0343 7026 65	
Locatie team Vitus:	Hr. P. Grol	06 52 095 788
	Hr. H. Schilder	
	Mw. M. van Waes	06 15 251 975
Acolieten/ misdienaars:	mw. A. van Eijden	06 23 682 598
Ceciliakoor:	Hr. C van Essen	694 5062
Communiegroep:	Mariëtte	06 39 621 177
Jongerengroep:	Pastoor C. Fabril	694 3588
MOV:	Mw. Pouw-Horenberg	
Koster:	Hr. H. Jansen	06 51 738 177

Contactgegevens locatie Maria

Adres en secretariaat:	Brinklaan 42, 1404 EX Bussum,	
Email:	sec.rkmariaparochie@outlook.com	
Telefoon secretariaat:	035 - 693 1591	
Bankrekening:	NL98 ABNA 0554 0367 03	
Locatie team Maria:	Hr. F. Baneke	698 2999
	Vacature	
	Mw. A. Elfrink	06 20 399 994
	Mw. L. Elders	691 4363
Financiële administratie:	Email: finhde@h-drieeenheid.nl	
	Hr. A. Goûtier	693 1591
	Mw. M. Ruumpol-de Vries	
Vrijwillige voorganger:	Mw. M. Potjer	06 46 395 060
Coördinator koster:	Hr. H. & Mw. I. Ramaaker	693 1746
Verspreiding Klankkleur:	Hr. H. & Mw. Hageman	693 2275
Ledenadministratie	Email: ledenadm.maria@12move.nl	
Communicatie Maria- en Vituskerk	Mw. M. Arisz	06 40 279 177
	Email: maria@h-drieeenheid.nl	
Kopij Maria & Vitusbode	Email: secretariaat@h-drieeenheid.nl	