



RK Parochie van de H. Drie-eenheid

Klankkleur



**Mariakerk Bussum
Sint Vituskerk Naarden**

10^e jaargang – nr. 3

Pinksteren

Inhoudsopgave

Nieuw Logo.....	5
Maria en Vitus in Beeld	6
Vrijwilligersfeest op zaterdag 9 maart	10
Familieberichten	13
Liturgisch rooster	14
Inleverdata kopij	15

Parochiewijzer		Telefoon
Parochie secretariaat	Ans Baaij en Brendy Blikendaal ma. en di. 09:00 – 13:00 uur do. en vr. 09:00 – 13:00 uur Email adres: secretariaat@h-drieeenheid.nl Website: www.h-drieeenheid.nl	69 31 591
Noodnummer	Tijdens kantooruren:	69 31 591
	Buiten kantooruren:	06 270 787 77
Pastoor	Pastoor Carlos Fabril	69 43 588
Parochiebestuur	Voorzitter: Pastoor Carlos Fabril vicevoorzitter: Hr. A. Goûtier secretaris: Karin Veen penningmeester: Alex Goûtier leden: vacant	
Giften	rekeningnr.: NL 02 RABO 0372240526	
Vertrouwenspersoon PCI	Marlène Potjer	06 46 395 060
Mariakerk	Brinklaan 42, 1404 EX Bussum	69 31 591
Vituskerk	Turfpoortstraat 3, 1411 ED Naarden	69 43 588
Redactie "Klankkleur"	Peter Grol, Noud Lantman, Jeanine Peijnenburg	
Kopij-aanlevering	klankkleur@h-drieeenheid.nl	
Grafische vormgeving	Karin Veen, Annelies Elfrink, Vincent Veen	

Bezoek: Indien u graag bezoek wilt of u weet iemand die bezoek wil ontvangen in het ziekenhuis of thuis, laat dit dan weten aan het parochie secretariaat.

Woordje van de pastoor

Beste mensen,

Het is waar dat ons leven in de hand van God ligt en Zijn wegen voor ons ondoordringelijk zijn, zoals de Heilige Schrift het ons leert. Dit zie ik bevestigd in het feit dat ik het Paasmysterie ook dit jaar wegens de ernstige gezondheidssituatie van mijn moeder buiten Nederland vierde. Ondanks de uitdagingen en de aanpassingen die door mijn afwezigheid zijn veroorzaakt, hoop ik dat jullie Paasvieringen vervuld waren van de vreugde van de Verrezen Heer en dat deze diep doorgedrongen is in jullie harten.

Voor mij persoonlijk voelde de Veertigdagentijd dit jaar al als een bijzondere voorbereiding op het Paasmysterie. Het was als een tijd in de woestijn waarin wij al vóór Pasen samen vreugdevolle momenten van Christus' overwinning hebben mogen meemaken. Juist terwijl we geconfronteerd werden met de ongeneeslijke ziekte van mijn moeder, beleefden wij samen kostbare momenten en ervaringen. Deze

momenten hebben ons langzaam maar zeker naar het hoogtepunt van ons geloof geleid: de Paaswake, de nacht der nachten.

Nu we vervuld zijn van de vreugde van Jezus' overwinning op de dood en wij de Verrezen Heer hebben mogen aanschouwen, kijken wij vol vreugde uit naar het feest van Pinksteren. Dit is de geboorte van de kerk, de nieuwe gemeenschap van onze Heer Jezus Christus in het hier en nu.

Moge deze tijd van voorbereiding ons hart openen voor de komst van de Heilige Geest met Pinksteren, zodat we als vernieuwde kerk op weg kunnen gaan en het Evangelie met vreugde en overtuiging zullen verkondigen.

In de vrede van de Verrezen Heer wens ik jullie, mede namens mijn moeder, Zalig Pinksteren.

Met hartelijke groeten,

Pastoor Carlos Fabril

Priesterwijding Ignacio

Beste broeders en zusters,

Het is werkelijk een vreugdevolle genade de trouw van de Heer voor zijn Kerk in een priesterwijding te mogen meemaken. De priesterwijding is niet alleen een heel grote stap in het leven van de wijdeling zelf, maar het is ook een heel grote gave voor de Kerk, een gave die aan iemand in handen wordt toevertrouwd. Het priesterschap betekent met name deel te mogen nemen aan de zorg en liefde die Christus zelf als Goede Herder draagt voor zijn Kerk. En dat is een gigantische genade!

Met grote vreugde en mede namens mijn collegae wil ik daarom u allemaal op deze wijze op de hoogte brengen van en uitnodigen voor het programma van de priesterwijding van Juan Ignacio Jiménez Walker. Dat houdt het volgende in:

Geloofsbelijdenis

Priester zijn "verzin je" niet; je wordt daartoe geroepen. Op vrijdag 24 mei om 19:15 in de Sint Vitus kerk in Naarden zal Ignacio in de context van een vespersgebed, zijn roepingsverhaal vertellen. Daar zullen ook twee andere sprekers aan het woord komen, die getuigenis zullen afleggen van

hoe God Ignacio in deze jaren begeleid heeft om hem bewust van zijn roepstem te maken en om die roeping te beschermen en te laten groeien. Na deze viering is er ook de gelegenheid om met elkaar een hapje te gebruiken. Een hapje of drank meenemen wordt hierbij zeer op prijs gesteld!

Priesterwijding

Op zaterdag 25 mei om 10:30 in de Sint Bavo kathedraal in Haarlem (Leidsevaart 146, Haarlem) zal Ignacio samen met een medewijdeling, door Mgr. J. Hendriks tot priester worden gewijd. Het wordt aangeraden om tenminste een half uur van tevoren in de kathedraal te zijn in verband met het grote aantal mensen die de wijding zullen bijwonen.

Eerste Eucharistieviering

Op zondag 26 mei om 11:00 uur in de heilige Maria kerk in Bussum zal Ignacio voor het eerst voorgaan in een Eucharistieviering. Het zal een heel feestelijke Eucharistie worden waar wij als parochiekerk samen kunnen danken voor dit bijzondere geschenk. Na de viering zal er in de kerk de gelegenheid zijn om de neomist-zegen te ontvangen en de nieuwe priester Ignacio te feliciteren.

Tenslotte vertrouwen wij Ignacio en zijn medewijdeling Josué bijzonder in deze tijd aan uw gebed toe als voorbereiding op hun priesterwijding.

P. Carlos Fabril

Mede namens het pastoresteam

Einde van een tijdperk

Zeker 40 jaar geleden begon 'De Zonnebloem' in Naarden met de inzameling van ansichtkaarten, kerstkaarten en felicitatiekaarten. Daarvoor stond een grote houten kist met brede gleuf achter in de St. Vituskerk. Creatieve dames verknipten die kaarten en maakten daarvan de mooiste dingen. Die tijd is helemaal voorbij en daarmee is een einde gekomen aan deze inzamelactie. De kist - met het Zonnebloemlogo erop - is daarom weggehaald en leidt nu een nutteloos bestaan in de kelder van de pastorie in Naarden. Bij de laatste leging zaten er in de kist – naast dikke pakken,

oude ongebruikte kerstkaarten - ook diverse enveloppen met gebruikte, uitgeknipte postzegels. Er is geprobeerd daarmee nog iemand blij te maken, maar dat is niet gelukt. Ze hebben geen enkele waarde meer, aldus een Bussumse postzegelhandelaar. Bespaar u dus de moeite en neem geen kaarten of postzegels meer mee naar de kerk. Fijn dat u het al die jaren hebt willen doen, maar de tijden zijn veranderd en het lukt niet meer om er nog een nuttige besteding aan te geven.

Henk Schilder

St. Vitusdag

Op 16 juni is de viering St. Vitus in de St. Vituskerk te Naarden. Dat is in de kerk altijd speciaal; er wordt dan de Vituspennning uitgereikt.

Marlies Verwaes

Nieuw Logo

Met trots presenteren wij u als Werkgroep Communicatie, mede namens het bestuur, het nieuwe logo voor onze parochie.

Vraagstelling

Uitgangspunt in onze vraagstelling aan de ontwerper was om de parochienaam 'Heilige Drie-eenheid' een nieuw leven te geven vanuit een nieuw fundament: 'De Heilige Drie-eenheid in Maria en Vitus.'

Een fundament waarin de wortels van de Jozefkerk nog wel aanwezig zijn, ook al zijn die niet meer direct zichtbaar.

Visueel een geheel nieuwe presentatie met daarin een duidelijke herkenbaarheid van de Maria- en Vituskerk.

Verdere thema's: gastvrij en missionair.

Symboliek

In de uiteindelijke uitwerking, zoals hiernaast weergegeven, kunnen we het volgende onderscheiden:

- De tekst staat als een koepel over het geheel heen als de verbindende naam voor de parochie: Heilige Drie-eenheid. De kleur goud/geel staat symbool voor de Heilige Drie-eenheid vinden we ook in het icoon van Sint Vitus in de kerk naast het Maria-altaar.
- De blauwe koepel vertegenwoordigt de Mariakerk en symboliseert de geboortegemeenschap waarin de troost van Maria kan worden ervaren. Het benadrukt ook de koepelfunctie die de kerk al vanaf de bouw heeft meegekregen.
- De driehoek vertegenwoordigt qua kleur en vorm zowel de Vituskerk als ook de tafel in het Heilige Drievuldigheden icoon van Rublev. De koepel van Maria is



Mariakerk Bussum Sint Vituskerk Naarden

verbonden met Sint Vitus en hiermee tevens met deze edele drievoudige gastentafel. Maria bedient de tafel van de Drievuldigheid en nodigt samen met Sint Vitus ook ons uit om hieraan plaats te nemen.

- Deze uitnodigende symboliek van de driehoek zal nog worden versterkt met de plaatsing van de driekantige informatiezuilen waarop Maria en Sint Vitus zullen worden afgebeeld.
- Het kruis, symbool voor de Geest van Christus waarin wij met elkaar zijn verbonden, presenteren we op het plein, duidelijk zichtbaar voor de buitenwereld. Als teken van onze missionaire doelstelling.

Na diverse rondes met voorstellen van ontwerper Sieneke Spiegel kwam zij met de definitieve uitwerking waarin wij als leden van de werkgroep Communicatie alles terug vonden wat wij ons hadden gewenst.

Wij hopen van harte dat het nieuwe logo ook voor u als parochianen een verrassend nieuw begin betekent.

Namens de werkgroep,

Maria Arisz

Maria en Vitus in beeld

We kunnen terugkijken op een mooie viering met de Monseigneur Hendriks als hoofdcelebrant op 9 maart jl. Tijdens deze speciale viering voor de vrijwilligers van onze parochie vertelde Leo Feijen ons over 'Het Wonder van Maartensdijk'. Met zijn enthousiaste presentatie wist hij ons te inspireren om zijn 10 tips die aan het succes van de groei van de parochie van Maartensdijk ten grondslag liggen in de praktijk te gaan brengen. Deze luiden:

1. Gastvrijheid en vriendschap gaan vooraf aan evangelie verkondiging. Verwelkom de parochianen en de nieuwkomers bij de entree voor aanvang van de viering.
2. Missionair zijn en leerlingen van Christus maken doe je door uit te nodigen: 'kom jij ook zondag naar de kerk?' 'We hebben een speciale viering' etc. Probeer te appelleren aan het gevoel: 'wil je bij ons horen?'
3. Benut scharniermomenten als een uitvaart. Geef de achterblijvers persoonlijke aandacht zodat ze kunnen voelen dat ze er niet alleen voor staan. Nodig ze actief uit in de kerk.
4. Communicatie: stuur alle parochianen iedere week een nieuwsbrief, juist in deze tijd waarin mensen nergens meer bij horen. Je deelt in iets dat groter is dan jezelf. Zorg voor persoonlijke noten zoals familie-berichten.
5. Kom door de week bij elkaar in huiskringen om samen te bidden. De kerk als gemeenschap van kleine gemeenschappen. Bidden voor de parochie en voor elkaar, voor de vrede etc.
6. Zet hierbij informele leiders in die kringen weten te verbinden.

7. Wees zichtbaar in je eigen buurt, bijvoorbeeld meetafelen in de kerk voor buurtgenoten. Of een doordeweeks koffieuurtje en mensen een luisterend oor bieden.

8. Denk meer in evenementen. Organiseer speciale vieringen, zoals Taizé of Evensong en acties rond specifieke feestdagen (bijv. met kindje Jezus naar de kerststal).

Ga op reis met de parochie: bedevaart dichtbij of verder weg.

9. Doe speciale dingen voor ouderen: iedere maand op woensdagochtend ouderenvering. Zorg dat je twee tot drie keer per jaar met jonge mensen van je kerk contact hebt. Organiseer speciale vieringen voor jongeren of vorm met hen een projectkoor.

10. Dit alles lukt alleen maar als je jezelf laat raken door Christus: stilte, wachten, tijd maken, je ego kleiner maken, buigen en Christus naar je toe laten komen. Je hart openen voor Christus die je eenzaamheid draagt: samen met die Ene. Eén met allen!



Het was een mooie aanvulling en aanmoediging om verder te gaan op de weg die we

vanaf oktober vorig jaar al zijn ingeslagen met het plan 'Maria en Vitus in Beeld'. Met de activiteiten in het kader van het 100-jarig jubileum van de Mariakerk bieden we mooie evenementen waarmee we mensen naar de kerk kunnen bewegen. Maar er zijn nog vele handen nodig voor de uitvoering van deze activiteiten, zoals de organisatie van de tentoonstelling, de Gezinsdag op 7 september, de speciale Mariaviëring en de uitgave van het Mariagebedenboekje. Dus wij ontvangen graag uw bericht als u hieraan bij wilt dragen op: maria@h-dreieenheid.nl

Ook het punt van de kerkbrief uit de tien punten van Leo hebben we ons ter harte genomen. Dankzij de aanmelding van enkele nieuwe vrijwilligers zal in de loop van de maand mei de eerste 'Maria en Vitus Bode' verschijnen als maandelijks nieuwsbrief. Hiervan zal ook een papieren uitgave in de kerk worden verstrekt ter vervanging van de vertrouwde 'Mariaboodschap'. Het 'Maria en Vitus in Beeld' nieuws zal voortaan worden vermeld in de 'Maria en Vitusbode' die uiteraard zal verschijnen in een nieuwe vormgeving met het nieuwe logo.

Maria Arisz

Verdieping Pinksteren

De leerlingen zaten in gebed bijeen, zo hoorden we in het evangelie op Hemelvaartsdag. Jezus had hen beloofd altijd bij hen te blijven, hen niet alleen te laten. Ze moesten goede moed houden en op de beloofde helper wachten: Gods Geest. Maar zo gaat dat met ons mensen, wachten is moeilijk, geloven en vertrouwen in een belofte nog moeilijker. Toen Jezus voor zijn kruisdood aangaf dat Hij na drie dagen zou verrijzen, was het ook moeilijk voor hen om het te geloven. Eerst zien, dan pas geloven. Ook toen waren ze bang en sloten zich op, zoals ze nu ook weer gedaan hebben. Bang voor wat komen gaat, bang voor een onbekende toekomst. Toen Jezus hen verscheen, weliswaar in verheerlijkte vorm, maar toch, vatten ze weer moed, en durfden ze weer verder te kijken. Maar nu is Hij dan definitief naar de Vader terug gekeerd. Hij heeft wel beloofd bij hen te blijven, al de tijd, in de persoon van de Heilige Geest, maar ja... ook nu weer: eerst zien, dan geloven. En dan gebeurt het, het Pinksterwonder: een hevige wind, het hele huis is er vol van. Ze worden aangeblazen, ze komen in beweging, als een schip dat wind

in de zeilen vangt. Hun angst en verlamming gaan weg, ze raken vol vuur door de Geest. Zo zelfs, dat het lijkt alsof er vlammen op hun hoofd staan, ze staan in vuur en vlam. En ze beginnen te spreken, vol goede moed zodat ieder hen verstaat, wat ook hun moedertaal is. Het omgekeerde van de spraakverwarring bij de bouw van de toren van Babel. Toen wilde de mens uit eigenwaan en vertrouwen in eigen kunnen opklimmen tot God, nu laten ze zich volstromen door Gods Geest en door Hem op weg zetten. Als de mens op zichzelf vertrouwt wordt het niets, als hij op Gods Geest vertrouwt kan hij bergen verzetten.

In het evangelie horen we mooi hoe Jezus zijn Geest over hen uitstortte, Hij blies over hen. Zo deed God al bij het begin, bij de schepping van de wereld: Hij blies erover en alles begon te ontstaan. Geest die leven geeft, Geest die scheppend is - veni, creator spiritus. We zeggen ook wel: een nieuwe wind gaat waaien. God stort zijn Geest ook over ons uit, blaast ons leven in, zet ons in beweging. Maar vaak zijn we net als de leerlingen, zitten we vast in onze zorgen, onze problemen, onze dingetjes.

We hebben de ramen en deuren gesloten, stel je voor dat iemand onze rust verstoort! We klagen dat het slecht gaat met de wereld, met onze Kerk, maar komen we in beweging? De leerlingen kwamen in beweging, gingen naar buiten om de boodschap van Jezus te verkondigen. Taal was geen probleem, immers de taal van de liefde is universeel. Dat hebben ook de Nederlandse missionarissen ervaren in vervlogen tijden, toen zij in vreemde landen aankwamen, waarvan ze de taal niet kenden. Dat ervaren ook de missionarissen van onze tijd, veel priesters uit India en Indonesië die in ons land werken. Zij hebben zich

door Gods Geest laten leiden tot naar ons land, en verkondigen vrijmoedig en zonder angst de Blijde Boodschap van Jezus. En - met een beetje goede wil - verstaan de mensen hen wel.

We hoeven niet ver weg te gaan naar een vreemd land, maar we kunnen ook hier en nu ons laten begeistere, ons door Gods Geest laten aanblazen. We kunnen de wereld verbeteren door te beginnen in onze eigen omgeving.

Uit: 'Bezinning op het Woord' van het Bisd. Roermond

De kerk van morgen: Naar Elkaar Omzien

Pastoor Carlos heeft, m.b.t. Kerkbalans 2024, een inspirerend artikel geschreven. "Geef vandaag voor de kerk van morgen."

Carlos schrijft dat de kerk van morgen er een is van: **naar elkaar omzien**

Daarmee treedt hij in de voetsporen van Jezus van Nazareth. 2000 jaar geleden sprak Jezus vele malen over dit onderwerp. Hij deed dat bijvoorbeeld in parabels, denk maar aan De Barmhartige Samaritaan, aan De verloren zoon, aan De rijke man en Lazarus.

Jezus gebruikte niet de term Omzien naar elkaar, maar vulde dat meteen in met: barmhartigheid, mededogen, respect, liefdevol handelen, troosten, zachtmoedig zijn, gerechtigheid en vrede.

We kunnen ons afvragen hoe het komt dat "Het naar elkaar omzien" nog steeds in een beginfase verkeert.

Duidelijk is dat je in kleine kring moet beginnen. Als leden van de kerk behoren we tot een parochie. Een **parochie** is verbonden aan een bepaald gebied. De woonplaats van de gelovige bepaalt tot welke

parochie hij behoort. Het is logisch dat "naar elkaar omzien" hier moet gaan gebeuren. Daar dragen we met zijn allen verantwoordelijkheid voor.

Er zijn parochianen die met hun vinger naar bestuur en bedienaren van de kerk wijzen.

Dat is niet terecht, je bent zelf, als parochiaan, medeverantwoordelijk.

Hier geldt duidelijk: "Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen."

Onze parochie bestaat 100 jaar en de oproep van Pastoor Carlos is duidelijk: Op naar "De kerk van morgen", op naar het "Naar elkaar Omzien."

Met zijn allen zullen we de kar moeten trekken.

Belangrijk vind ik dat we 's zondags wat vroeger in de kerk komen, zodat we elkaar kunnen begroeten en naar elkaar kunnen omzien. Dat kan in alle rust gebeuren, zodat de gelovige die even stil wil bidden, dat ongestoord kan doen.

Als kind behoorde ik tot de Thomasparochie van de Dominicanen in de Rijnstraat in Amsterdam. Voordat de mis begon liepen er altijd dominicanen in de kerk rond om met de mensen een praatje te maken en naar elkaar om te zien, ik begrijp dat dat nu vanwege een groot priestertekort niet

meer kan, maar parochianen kunnen dit overnemen en voortzetten.

Hiermede hoop ik een klein steentje te hebben bijgedragen.

Hartelijke groet,

J.M. Baaij

FUNDRAISING 'HELP ONS AAN DE ZUILEN'

Inmiddels zijn de plannen voor infozuilen voor onze beide kerken weer wat concreter geworden. De driehoekige zuilen, die qua vorm de Heilige Drie-eenheid symboliseren, bieden een uitgelezen kans om onze zichtbaarheid te vergroten zodat meer mensen naar de kerken worden geleid. Maria en Vitus zullen in beeltenis, wellicht zelfs in 3D, op de zuilen prijken en de aandacht trekken. Bij de Mariakerk kunnen we zo Maria al zichtbaar maken bij de ingang van het kerkplein. De manshoge zuilen, twee voor elke kerk, geven ruimte voor informatie maar ook voor afbeeldingen die een inkijkje geven in de kerk. Met verwijzingen naar speciale pagina's op de website voor informatie, een virtuele fotorondtoer of zelfs het virtueel opsteken van een kaarsje.

Kortom dit belooft iets heel moois te worden dat echter ook om de nodige financiën vraagt. Daarom openen we hierbij een

fundraising voor dit mooie project. Er zijn al enkele donateurs die een inleg hebben gedaan. Wilt u ons ook steunen om de zuilen te realiseren? Iedere bijdrage is zeer welkom.

Er zijn eventueel mogelijkheden om uw naam als donateur te vermelden. U kunt ons ook helpen door anderen, organisaties of bedrijven hier op te wijzen.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: maria@h-drieeenheid.nl

Maria Arisz



CCIV programma

Voor de komende periode staan onder de titel Zinspiratie bij het CCIV de volgende lezingen op het programma:

- 2 mei 20.00 uur, Apostolisch Genootschap, "Familieverhaal over WOII". Spreker Frits Barend
- 16 mei 20.00 uur, Remonstrantse Kerk, "Goed leven als Aardbewoners".

Spreker em. Professor filosofie Michiel Korthals

- 28 mei 20.00 uur, Apostolisch Genootschap, "Ziel zoekt Zin". Spreker Pauline Wesemans

Meer informatie vindt u op www.cciv.nl. Ook kunt u zich hier voor de lezingen aanmelden.

Vrijwilligersfeest op zaterdag 9 maart

Vele van de lezers van Klankkleur zijn actief in de parochie en kerk, op welke manier dan ook. Een levende gemeenschap van gelovigen kan nu eenmaal niet echt bloeien zonder de actieve inzet van zo velen. Onze bisschop Mgr. Hendriks ging daar dieper op in, tijdens zijn overweging in de viering. Een schitterende pontificale hoogmis, voorgedaan door onze bisschop en bijgestaan door onze priesters en diaken. Het koor was meer dan op dreef. Schitterend! De kerk zat stampvol, een prachtig gezicht.



Het is dan ook niet meer dan terecht, dat vrijwilligers uit beide kerken eens flink in het zonnetje worden gezet. Dat is dan ook gebeurd op 9 maart in de Mariakerk en in de voor die gelegenheid omgetoverde 'feestzalen' de Sloep en een verwarmde tent in de tuin. Een grote opkomst van vele vrijwilligers, soms vergezeld van hun partners. Er waren ca 175 aanwezig, zodat soms even leek, alsof we 'uitverkocht' waren. Na de viering was er een feestelijk samenzijn met borrel, soep, luxebroodjes, en een toetje na, waar de mensen van de catering erg hun best voor hadden gedaan.



Leo Feijen, bekend van radio en TV, hield ons een spiegel voor, over hoe er wegen zijn om mensen te enthousiasmeren en weer naar de kerk te krijgen. Na afloop kreeg eenieder een fles wijn mee, met eigen etiket erop, en een mooi boekje van de uitgeverij van Leo Feijen. De stemming onder alle aanwezigen was van een hoog warm en blij niveau.



De foto's van o.a. Wim Keet hierbij geven een goed beeld van de veelzijdige middag en avond voor onze vrijwilligers, die ook hierbij nog eens extra worden bedankt voor hun belangeloze inzet voor onze parochie.



Film over apostel Paulus

Dinsdag 21 mei zal in de Sloep de film: PAUL - Apostle of Christ worden vertoond.

Paulus, die van iemand die Christenen vervolgt, één van de meest invloedrijke apostelen van Jezus wordt, spendeert zijn laatste dagen in een donkere, sombere cel, in afwachting van zijn executie die door keizer Nero is bevolen. Lucas, zijn vriend en arts, riskeert zijn leven als hij naar Rome reist om hem te bezoeken. Paulus wordt in het oog gehouden door gevangenisprefect Mauritius, die probeert te begrijpen waarom deze oude, gebroken man zo'n dreiging kan zijn. Maar voor de doodstraf van Paulus kan worden uitgevoerd, schrijft

Lukas nog een boek over het begin van 'The Way', en de periode die bekend komt te staan als de geboorte van de kerk. Hun geloof tartte een keizerrijk, maar hun woorden veranderden de wereld.

De film is Nederlands ondertiteld. Na afloop zullen we met elkaar een korte reflectie houden onder het genot van een kopje koffie of thee.

Aanvang: 14.30 uur. Wij ontvangen graag uw aanmelding per mail naar: maria@h-drieeenheid.nl.

Maria Arisz

Jubileumconcert in de Mariakerk

zaterdag 1 juni 2024 16.00 uur door Lidia Książkiewicz



Lidia Książkiewicz, titulair-organist aan de kathedrale Notre Dame in Laon, Frankrijk, gaat het jubileumconcert geven op zaterdag 1 juni 2024.

Onder andere gaat ze werken van César Franck, Marcel Dupré, Franz Liszt en Astor Piazzolla ten gehore brengen.

Książkiewicz: "Zes jaar geleden mocht ik een concert geven op dit Steinmeyer-orgel.

Dit Steinmeyer-orgel is fantastisch en past mooi in deze kerk met een geweldige akoestiek. Het heeft een mooie en ronde klank en dat is voor mij heel erg inspirerend wanneer ik muziek met grote, lange lijnen moet spelen. Op dit orgel neem ik mijn tijd en daar geniet ik enorm van. Het orgel heeft gewoon veel mogelijkheden, ook technisch gezien. Het is een 'rijk' orgel."

Vorig jaar gaf Książkiewicz ook een orgelconcert in het kader van het honderdjarige Steinmeyer-orgel (1923). Louis Levelt, ex-organist van de kerk, die het concert bijwoonde was erg onder de indruk: 'Geweldig, prachtig concert. Lidia wisselde de hele zwaar stukken zoals Liszt en Bach af met heel licht stukken. Het begon als een heel goed 'straatorgel'. Heel mooie kleuren heeft ze uit het orgel gehaald. Ik heb ervan genoten. Een fantastisch talent is zij!'

Toegang is gratis; collecte na afloop.

Lillian Mulder

Onze pastoor Carlos Fabril is op Woensdag 24 april zijn moeder verloren.

Zijn moeder, Maria José, is rustig ingeslapen in de nabijheid van haar familie.

Wij wensen Carlos en zijn familie kracht toe om dit verlies te dragen.

Het bestuur.



Familieberichten

Door het H. Doopsel opgenomen in onze kerkgemeenschap:

- *Daniel Simon Louis de Boer*

We hebben afscheid genomen van:

- ✝ *Henricus Cornelius Vermeulen op 63 jarige leeftijd*
- ✝ *Harry Grosveld op 88 jarige leeftijd*
- ✝ *Maria Bijlard – Gilhuijs op 92 jarige leeftijd*
- ✝ *Regina Bouma – Bus op 99 jarige leeftijd*
- ✝ *Barry van Schroyenstien Lantman – Dashorst op 98 jarige leeftijd*



*Wij wensen alle partners, kinderen en familieleden van de overledenen
van harte toe dat ze kracht en troost mogen ondervinden
van lieve mensen om hen heen.*

Liturgisch rooster

zaterdag 4 mei

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Kapelaan H. Versteeg
-------	-----------	-------------	----------------------

zondag 5 mei

Maria	11:00 uur	Eucharistie	Jose Manuel
Vitus	9:30 uur	Eucharistie	Kapelaan M. Palić

donderdag 9 mei

Maria	11:00 uur	Hemelvaart	Kapelaan J. Acuña
Vitus	9:30 uur	Hemelvaart	Kapelaan J. Acuña

zaterdag 11 mei

Vitus	17:30 uur		Kapelaan H. Versteeg
-------	-----------	--	----------------------

zondag 12 mei - 7e zondag van Pasen

Maria	11:00 uur	Eucharistie	Kapelaan M. Palić
Vitus	9:30 uur	Eucharistie	Kapelaan M. Palić

zaterdag 18 mei

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Kapelaan H. Versteeg
-------	-----------	-------------	----------------------

zondag 19 mei - Pinksteren

Maria	11:00 uur	1e Pinksterdag	Kapelaan J. Acuña
Vitus	9:30 uur	1e Pinksterdag	Kapelaan J. Acuña

maandag 20 mei - Maria, Moeder van de Kerk

Maria	11:00 uur	2e Pinksterdag	geen viering
Vitus	9:30 uur	2e Pinksterdag	Kapelaan M. Palić

zaterdag 25 mei

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Kapelaan H. Versteeg
-------	-----------	-------------	----------------------

zondag 26 mei - H. Drie-eenheid

Maria	11:00 uur	Eucharistie	Kapelaan Juan Ignacio Vergara
Vitus	9:30 uur		geen viering

zaterdag 1 juni

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Kapelaan H. Versteeg
-------	-----------	-------------	----------------------

zondag 2 juni - Sacramentsdag

Maria	11:00 uur	Eucharistie	Kapelaan J. Acuña
Vitus	9:30 uur	Eucharistie	Kapelaan J. Acuña

* KND : Kindernevendienst

Vieringen door de week

Vitus iedere dinsdag, woensdag en donderdag om 09:00 uur
iedere zaterdag om 17:30 uur
ieder zondag 9:30 uur
Maria ieder zondag 11:00 uur

Openkerk tijdens de weekmarkt

- Mariakerk op donderdag van 10:00 uur tot 13:30 uur, met om 12.00 orgelspel en aansluitend middagpauzedienst.
- St. Vituskerk op zaterdag van 10:30 uur tot 12:30 uur.

U kunt uw gaven via de GIVT-app doneren of in het offerblok bij het verlaten van de kerk. Ook als u de viering via dienstgemist.nl volgt kunt u via de Givt uw gift doneren.

Mariakerk



Vituskerk



Inleverdata kopij

	Editie	Inleverdatum kopij	Verschijningsdatum
4	Zomer	7 juni	28 juni
5	Opening	9 augustus	30 augustus
6	Herfst	27 september	18 oktober
7	Kerst	15 november	6 december

kopij via het mailadres: klankkleur@h-drieeenheid.nl



Contactgegevens locatie Vitus

Adres Pastorie:	Marktstraat 1, 1411 CX Naarden	
Adres	Turfpoortstraat 3, 1411 ED Naarden	
Adres secretariaat:	Turfpoortstraat 1, 1411 ED Naarden	
Email:	sintvitusnaarden@outlook.com	
Telefoon secretariaat:	035 - 694 3588	
Bankrekening:	NL33 RABO 0343 7026 65	
Locatie team Vitus:	Hr. P. Grol	06 52 095 788
	Hr. H. Schilder	
	Mw. M. van Waes	06 15 251 975
Acolieten/ misdienaars:	mw. A. van Eijden	06 23 682 598
Ceciliakoor:	Hr. C van Essen	694 5062
Communiegroep:	Mariëtte	06 39 621 177
Jongerengroep:	Pastoor C. Fabril	694 3588
MOV:	Mw. Pouw-Horenberg	
Koster:	Hr. H. Jansen	06 51 738 177

Contactgegevens locatie Maria

Adres en secretariaat:	Brinklaan 42, 1404 EX Bussum,	
Email:	sec.rkmariaparochie@outlook.com	
Telefoon secretariaat:	035 - 693 1591	
Bankrekening:	NL98 ABNA 0554 0367 03	
Locatie team Maria:	Hr. F. Baneke	698 2999
	Hr. H. Baaij	
	Mw. A. Elfrink	06 20 399 994
	Mw. L. Elders	691 4363
Financiële administratie:	Email: finhde@h-drieeenheid.nl	
	Hr. A. Goûtier	693 1591
	Mw. M. Ruumpol-de Vries	
Vrijwillige voorganger:	Mw. M. Potjer	06 46 395 060
Coördinator koster:	Hr. H. & Mw. I. Ramaaker	693 1746
Redactie "Mariaboodschap":	Mw. M. Vrind	691 6090
	Mw. T. Nagel	691 9988
	Email: mariaboodschap@h-drieeenheid.nl	
Verspreiding Klankkleur:	Hr. H. & Mw. Hageman	693 2275
Ledenadministratie	Email: ledenadm.maria@12move.nl	
Communicatie Maria- en Vituskerk		
	Mw. M. Arisz	06 40 279 177,
	Email: maria@h-drieeenheid.nl	